

Het Vervolg

OJ Frère

Inhoudsopgave

| | |
|-----------------------------|----|
| Overvloed | 4 |
| Bus | 5 |
| Broodje | 6 |
| De Wereld Draait Door | 7 |
| Eigen weg | 9 |
| Lentekriebels | 10 |
| Kabel | 11 |
| Rorschach | 12 |
| Aphorisme 14 | 13 |
| Schroefdop | 14 |
| Nachtleven | 15 |
| Jarig | 16 |
| Voorbij | 17 |
| Naar huis | 18 |
| Museum | 19 |
| Camping | 20 |
| Ontmoeten | 21 |
| Ambtelijk schrijven | 22 |
| Vergoeding | 23 |
| Tijdzee | 24 |
| Uit de kroeg | 25 |
| Dor hout | 26 |
| Bonte avond | 27 |
| Miele | 28 |
| Angst | 29 |
| Vogelvlucht | 30 |
| Bijna lente | 31 |
| Paranoia | 32 |

| | |
|------------------------|----|
| Vooraanstaand | 33 |
| Propaganda | 34 |
| Vaderlandsliefde | 35 |
| Uitlaat | 36 |
| Nog even, graag | 37 |
| Erotisch gedicht | 38 |
| Ingrediënten | 39 |
| Ostpolitik | 40 |
| Vredesactie | 41 |
| Crisismanagement | 42 |
| Sterrenstof | 43 |
| Spanningsboog | 44 |
| Schuldeloos | 45 |
| De tijd | 46 |
| Perspectief | 47 |
| Bootcamp | 48 |
| Aphorisme 15..... | 49 |
| Memoria | 50 |
| Op jacht | 51 |
| Aphorisme 16..... | 52 |

Overvloed

Wanneer de fles
geledigd is,
de bout gekloven en
het bord geschraapt

Wanneer de
dubbele espresso
op is,
het grand dessert
genuttigd,
Rémy Martin
soldaat is gemaakt

Dan

Is er echt
geen plaats meer
voor
een boterham
met tevredenheid

Bus

In de bus van
22:30 naar Zandvoort:
Er stapt een man in
Twee haltes later
stapt hij weer uit

Het was een leuke
avond vanavond
Opwindend ook

Broodje

Lunchend
loop ik langs
het weiland
In poëtische
trance
verzonken
Een herkauwende
koe groet mij
en mijn broodje
rosbief

De Wereld Draait Door

Achter het gesloten tuinhek
waakt de witte poes
over een kolonie
staartloze veldmuizen

Op de sokkel van
het heiligenbeeld
plengt de gynaecoloog
zijn eigen sperma:
onbevleete ontvangenis

In deze gevangenis
is de moraal
ingekaderd tussen
droom en daad

Wanneer we de douane
gepasseerd zijn
lokken daiquiri's
en hoog opgesneden
bikinibroekjes

In de bubbel van onze
klapkauwgum zoeken
we lachgas,
nederwiet daalt neer
als manna

De mast
van het plezierjacht
is te hoog
voor de brug

De rede slaapt

Eigen weg

Op mijn levenspad
staat een bordje:
Eigen Weg

Het is verboden
voor onbevoegden

Ik heb je toestemming
gegeven er te lopen

Tot mijn verbazing
zei je:

Ja graag!

Lentekriebels

De eerste lenteklokjes
steken hun kopjes boven
het maaiveld uit

Bewakingscamera's stalken
sportende vrouwen

Exhibitionistische mannen
venten hun waren uit

Beeldschermen ramen
onze behoeften in

Gelieve bij ongewenst gedrag
de media te waarschuwen

Kabel

De geul is gedicht,
de graafmachine werd
vulmachine

Op het zand
Onder het zand
Onder de aarde
Onder het gras
loopt nu een kabel

De verbinding
tussen jou en mij,
waarlangs wij
communiceren
Ongehoord
Ongezien
Ongemerkt

Stiekem

Rorschach

Langs hersenspinsels
en breinkrochten
vluchten marmeren beelden
richting eeuwigheid

Bospaden modderen
maar wat aan
Snelwegen lijden onder
winterbanden, hun strepen
uitgegumd door stik-
en fijnstof

Achter het schuurtje
kleppert de ooievaar
zijn overwinningroes
Zwart-wit komt niet meer
uit een zakje

In de modder ontwaar
ik vormen
Een monokleur
Rorschachtest
Maar ik zie er niets in

Aphorisme 14

Wanneer je twintig citaten paraat hebt
voor de juiste ogenblikken
word je al snel voor wijs versleten

Schroefdop

Nu kastanjechampignons
gedijen op hydrokorrels,
siliconen zich nestelen
tussen melkklieren
Nu laserstralen lenzen afschaven
en kleppen door varkens worden
vervaardigd

Omdat plastic rozen niet meer
van natuur te onderscheiden zijn
en de zonnebank verantwoord heet
Omdat het asfalt een klinkerpatroon heeft
en de holistische dierenarts
deze week alweer volgeboekt zit

Loop ik met
mijn ziel
onder mijn arm

Van kunststof, met schroefdop

Nachtleven

De oorschelp van de duivel
wordt afgedekt door muziek
De rok van het universum
is naar de stomerij
Broodjes gezond kauwen
lekker weg, terwijl de kapper
zijn tatoeages toont

In het afwateringskanaal
zweemt een verzopen kat
In muizennissen schuilen
klassieke beelden,
de penis afgehakt
door de inquisitie,
de lauwerkrans verlept

Als straks de maan onder is
opent de poptempel zijn deuren,
klinkt weer de steen des aanstoets
Blauwe tonen in zwart licht

Ik worstel me door een wolk
parfum heen en bestel
nog een biertje

Alcoholvrij uiteraard

Jarig

Ik leg
mijn moede
hoofd terneer
Amechtig
op mijn armen
Ik ben jarig
Oud
Bejaard
Antiek

Vorbij

Pluk de maan
Laat de sterren bloeien
En voel je vrij

Klim een boom
Laat je tranen zakken
En glimlach

Stamp een plas
Wentel in geneugten
En spring opzij

Breek een tak
Roep het hondje

Blijf rennen
Blijf genieten
Het leven vliedt voorbij

Naar huis

Het park sluit
zijn avondhek

Menie beschermt
ijzeren sculpturen
tegen tijdtanden
en druizelregen

Blusmist dooft
het avondrood
Luiken vallen over
winkel-etalages
Biernevel wordt door
de warmte van de kroeg
de steeg in gedreven

Stapecho voert ons langs
bladderende raamkozijnen
richting avondmaal

We naderen thuis
De magnetron pingt
van verlangen

Museum

De werkmán steekt zijn
troffel in de bosgrond
Roest kleurt het zand

Een beeld
drijft op het water
Tussen de dotters
zwemt
een kuifeend

Neonlicht vult
spraakmakend
de toiletdeur,
er bestaat geen
perspectief

Tijdloze bloemen
liggen verlept
onder vernis

De kunst wordt
aangestipt in een
catalogus

Voor € 36,95

Camping

Nu de tent
is opgebroken,
de palen ingeschoven,
het dak opgevouwen,
blijven de littekens
van de vakantie
in het gras
Witte wortels,
roodbruine wormen
grijze pissebedden

Of zoals mijn vader
ze noemde:
nestenzeikers

Ontmoeten

Hé
Ben jij
Die ze zeggen
Die ik dacht
Van toen
Of toch
Niet
Misschien
Ja toch?

Leuk!
Aangenaam

Ambtelijk Schrijven

Geachte

In reactie op uw
Deel ik mede dat
Onder voorbehoud van
Volgens de geldende normen
Binnen de gestelde termijn
Overwegende dat
In overleg met
Heb ik beschikt

Je ken de pot op

Met de meeste hoogachting

Onleesbaar

Vergoeding

Nu de oude genever is
bijgezet in het columbarium
Anti-materialistische popgoden
hun muziek verkopen aan Sony
Nu naamdragende voorjaars-
stormen de kust afkalven
En de elite zich laaft
aan hemoglobine

Terwijl ruimtepuin de kosmos
onveilig maakt
Bonsaanbiedingen zich opstapelen in
het brein van de consument
Laadpalen uit de grond schieten
En er eindelijk statiegeld
op blikjes komt

Help ik oude dames
bij het oversteken

Tegen een kleine vergoeding

Tijdzee

Ik lig geankerd in de tijdzee
Kop in de wind
Ketting geborgd
Zeil gestreken
Zwemtrap uit

Rondom duiken ze
De volle dagen
Lege uren
Rusteloze nachten
Tikkende seconden

Uit de verte doemen ze
Figuurvolle wolken
Beschonken buien
Stralende hemels
Oude vrienden

Ik lig geankerd in de tijdzee
De eeuwigheid voor
en achter mij

Uit de kroeg

Avond:

rammelfiets

slinger

zonder licht

voetstappen op

de trap

Nacht:

donzen kussen

blote lijven

vreemd bed

scheve schaats

Ochtend:

sluipen door

de gang

deur zachtjes

nog even

langs huis

Dor hout

Splinterboom
Broze takken
Gevallen van
breuk
Pad overdwars
Houtwal in
aanbouw
Juichende torren
Onbewoonbare
nesten
Nieuw paadje
om de kruin

Storm
Gisteren

Bonte avond

Vol van zwijmelzucht
betrad je de dansvloer
Paardenbloemen in je haar
Afgonden in je jurk

Je slierde en sleurde
de uren uiteen
Vertangoode schlagers
Verwalste verdriet

De muurbloemen verwelkten
bij gebrek aan spuitwater
Dreunende vliezen braken
in laagfrequente persweeën

Het was een bonte avond
Regenboogkleuren wapperden
boven het scrabblebord
Letterwaarden verdubbelden
Woorden drie maal

Glazen muiltjes versplinterden
De pendule kwam tot stilstand
De heks hoonlachte
Uit de put
klonk het huilen
van de wolf

Miele

Ik was
ben
vloeibaar
verzacht
Rond, rond
Stop, eco
Voor
Hoofd
Kreukvrij

Veertig graden
zonder koorts

Handwarm

Ik draai
warm
vloeibaar
Rond, rond

Wollig
Zonder
droogzwieren

Schoon

Angst

Lage bomen
Onder de horizon
Onder de radar
Ondermijnend

Beven, scheuren
We gaan vooruit
Volgas

Vogelvlucht

We springen uit de box
Zijwieltjes aan de jaren
Op zoek naar ons
levens-rijbewijs

Vliegend op de tijd
tilt thermiek ons op
Met beide benen
op de cumuluswolk

We verliezen eerst
onze verstandskiezen,
dan ons haar,
daarna ons verstand

Dichtbij de zon
smelt de bijenwas,
laten de slagveren los,
fladderen we ter aarde

Naar ons zal geen
zee worden genoemd

Bijna lente

Op vouwfietsen
verzetten zij hun zinnen
Nauwsluitende doppen
kaderen playlists in
Nu de vlokken smelten
worden nieuwe textiel-
soorten uitgerold

Hoopvol wordt de terras-
verwarming ontkoppeld,
schouders omgord met
spaghettibandjes

Inuit huizen worden
met vlaggen gemarkeerd
Barista's gorgelen
hun espresso,
pinnen gedreven in
hun onderbewustzijn

Ik slenter langs de wegen
Strohoed en wandelstok
Slobkousen en cravatte

Een omgevallen eik
verspert het pad

Paranoia

De gaten
in mijn ziel
worden gekoesterd
door
farmaceuten
en zielknijpers

Er passen
pillen in,
sofa's en
dwangbuizen

Het stroomverbruik
wordt opgevoerd
te mijnen bate
De slotenindustrie
draait overuren

Van beelden worden
armen afgehakt
De galg,
de strop,
de guillotine

En ik zou
paranoïde zijn?

Ben je gek...

Vooraanstaand

Onder stormen
waai je
met alle winden mee
Crisis bepalen
de richting
van je jasje

Je bent je bewust
van je handschoenen,
beschermend en
hartverwarmend

Gewassen vingers
wijzen naar buiten
Eerste stappen
worden gezet

Uit diepe dalen
klim je omhoog,
uit de put in
het maaiveld

De blik is gericht
op de toekomst
Maar soms,
steeds vaker,
faalt het geheugen

Dat komt met de jaren
zullen we maar zeggen

Propaganda

Wij houden van ons
Ook de onzen om ons heen
beminnen elkaar

Onze wijzen wijzen
op hun hoge IQ
Wij begrijpen de wereld

We koesteren ons in
goedheid,
God is met ons

Ons gras is groen
Onze rivieren schoon
Onze kinderen lief
en gehoorzaam

En wij stinken ook
niet uit onze bek!

Vaderlandsliefde

De taal der liefde wordt
van staatswege uitgevent:
Hou van God, hou van ons
Haat de wereld

Uitlaat

In het losloopgebied laten
millennials zichzelf uit

Worteltakken botten uit:
lentepunten voor Facebook

Bouwvakspechten
bestrijden de woningnood

Op het fietspad wordt
bij gladheid niet gestrooid

Een politiehelikopter
schroeft de veiligheid op

Volg de groene pijlen,
spring drie keer in de lucht
en roep heel hard: KOEKOEK

Op het bankje draait
de zelfkanter een shagje

Hij vraagt om een vuurtje

Dat is al jaren geleden gedaan

Nog even, graag

Ik ken de lokroep
van de medemens
Het verleidelijke
van samen
Maar ik moet nog even...

Ik zou zou zo graag
een keertje,
zometeen, gaan stappen,
de deur uit
Maar ik moet nog even...

Dus laat me nu maar
doe de deur maar dicht
Bel me niet,
App me niet
Want ik moet nog even
een gedichtje schrijven

Erotisch gedicht

Vochtige vruchten
op de schaal der liefde
Naast elkander
Op en onder
Van groen tot overrijp
Altijd genieten
van samen

Uitglijdend
over een
bananenschil

Ingrediënten

Fiets met kinderzitje
Kapotte scootmobiel
Buggy met tweeling
Doelpalen in het gras

Handsfree telefoon
Rennende labrador
Omgewaaide boom
Narcis in de knop

Modderplas
Blikje Red Bull
Smeulende peuk
Verlaten bankje

Takje hulst
(en het is nog
lang geen kerstmis)

Op het platgetreden pad:
een bakfiets met een krat bier

Ostpolitik

Niet alleen vogels vliegen
van Oost naar West

De muur is geslecht
Taartgebouwen glimmen
in de gasvlam

Platte petten boven
lintborsten
Fallisch gereutel
Blauwe peulvruchten

Het is hier
tè vuur,
tè zwaard

Uilskuikens piepen

Ik zie beren op de weg

Vredesactie

Boven de markt
hangt hooggegist
trappistenbier

Het lichaam is
gebakken van
ongedesemd meel

Op het smetteloze laken
wordt Merlot geserveerd

De menigte spant
samen in gezang

Er luiden kerkklokken
voor de vrede
Boterhoofden bukken zich
om de tweede steen
op te rapen

Pappa kijkt toe,
verbaast zich
Zij weten niet
wat ze doen

Crisismanagement

Als schriftgeleerden op
stoelen of banken
hun mening steken

Als wijzen
uit het oosten komen
met geschenken

Wanneer alle winden
waar mee wij waaien
zijn gaan liggen

Wanneer de tunnel
uitmondt
in middernacht

Luisteren we naar
de persconferentie van de
regeringswoordvoerder,
sluiten ramen en deuren,
laten de vitrage zakken
en wachten op
het gebeier van de kerkklokken
dat ons een hart onder
de riem zal steken

Nadat we WC-papier
hebben gehamsterd,
natuurlijk

Sterrenstof

Achter de façade
wandelen mieren
In de septictank
zwemmen microben

Isotopen stralen
in de ochtendzon
Gebarsten klokken
luiden voor vrede

We wandelen in
het hoge gras
Strekken sporen,
alleen zichtbaar
voor overvliegende
drones, aangestuurd
door
iPad-mannen

Wat dichtbij is
wordt veraf als
je de telescoop
omdraait

We wervelen als
sterrenstof in
kosmische stralen

Spanningsboog

Onvermoede krachten openbaren zich
Uit mijnschachten welt de kolendamp op

De bakermat van ons bestaan
ligt gestofzuigd voor de privé-ingang

Mega-jachten zijn verankerd aan
overboord geslagen zeecontainers

Waar holle loofbomen omgewaaid verrotten,
grijnst de circusclown zijn slechte gebit

Olifanten staan op krukjes, pauken klinken
Het publiek is ontstemd en roert zich

In geen velden of wegen kunnen we
We ademen de lucht van oud frituurvet

Langzaam zakt het rolgordijn voor de keukendeur
Afgekitten badschermen piepen, druppels op het glas

Pijlen worden gericht op dubbel tops
De boog kan niet altijd gespannen zijn

Kijkt u straks uit bij het naar huis fietsen?
Het waait stevig

Schuldeloos

Ik kan er
niets aan doen
Ik wou
dat het
mijn schuld was

Dan was ik
tenminste
verantwoordelijk

Maar ik ben
onschuldig

Helaas

De tijd

Hij knarst en kraakt
Slaat gaten in
het geheugen
Laat knieën knikken
en tenen krommen

Verpulvering
bedreigt het beton
Kozijnen bladderen
De regenboogvlag
rafelt, verpletst

Op wijzerplaat
Of in rode cijfers
loopt hij
Zonder rust
Enkel duur

Hij speelt tikkertje
met ons
Wij worden getikt
Hij blijft 'm

Perspectief

Afgezaagde beelden tussen het onkruid
vergaan langzaam in de neerslaande dampen
Met tranentrekkende precisie is de operatie
georquestreerd en uitgespeeld
De dirigent op de bok van de zegekar

Als de gangen worden geopend, de tunnels hun licht
laten schijnen over aanwezige toekomstperspectieven
ontbrandt opnieuw de ideologische richtingstrijd
Opportunistische ketens worden gesmeed op het
aambeeld van de geschiedenis

Karl en Vladimir Iljitsj draaien zich nog maar eens om,
het moede hoofd vol onvervulde toekomstdromen en
historisch noodzakelijke ontwikkelingen
De guillotine staat gereed om de ijzeren maagd
te begroeten, het mandje lokkend aan de voet

Ik stof mijn VHS-recorder af en spoel de band terug
Beelden van Woodstock flikkeren van het scherm
Give peace a chance
Wollt ihr den totalen Krieg?

En ik?
I had a dream

Bootcamp

Nu de wereld is afgedekt door qwerti,
deelscooters en elektrische bakfietsen
zich naar de einder spoeden

Nu stormgevelde woudreuzen
zijn verzaagd tot fijnstofbommen
en het vogelhuis gesloopt

Nu je bijna zou vergeten
dat Alzheimer ooit slechts een
familienaam was,
het bloed dikker dan water

Lopen er genderneutrale mannen
fanatiek het bootcampparcours,
aangezet door
dreunende volumeknoppen

Rillen juffershondjes in de ochtendnevel
Breit de schaapherder een trui van alpaca
Voorkomen deurdrangers comfortverlies
Laten draaideuren criminelen uit

En test de gemeente het luchtalarm

Aphorisme 15

De oude Grieken zochten naar wijsheid
Wij hebben daar Wikipedia voor

Memoria

De wind herinnert zich alles
Bananenbladeren in de regen
Scheuren van de tijd
In de tijd
Boven het oerwoud
zweeft een steen

De zon kust bergtoppen
Apen maken zich op
om te vertrekken

Vissen liggen afgeschubd
op tafel, mezcal gemarineerd

Onder het bed
ligt het verleden
Erop een
orthopedisch kussen

Op jacht

Kom, we gaan op jacht,
het net in de aanslag,
de pijl getrokken,
het vizier opgepoetst

Burberry
Hoed met veertje
Lieslaarzen
Weitas om de schouder

We trekken het veld in
Gericht op de prooi
De peniskoker gereed

Aphorisme 16

Veel mensen hebben een ongezonde
belangstelling voor gezond leven