

Wat krijgen we nu?

OJ Frère

Inhoudsopgave

Zingt u mee?	4
Verloren liefde	5
Zichtlijn	6
Fles	7
Terriër	8
In het midden	9
Eerste herfst dag	10
Liefdesberichtje	11
Casino	12
Fiets	13
Ontsnapt gedicht	14
Boom	15
Wandelaar	16
Rust	17
Apologie	18
Olifant	19
Rataplan	20
Doelpunt	21
Opgebroken weg	22
Kinderspel	23
Aphorisme 8	24
In de schemering	25
Tango	26
Verdwaald	27
Ecce Homo	28
Bijslaap	29
Selfie met hond	30
Miswijn	31

Goed bezig	32
Kelder	33
Stemmen	34
Gedag	35
Bezopen	36
Broodje bal	37
Werk in uitvoering	38
Spierpijn	39
Aphorisme 9	40
Verloren jeugd	41
Phone	42
Overpad	43
Stille avonden	44
Illusies	45
Ter observatie	46
Aphorisme 10	47
Herfstochtend	48
Tempus fugit	49
Bubbel	50
Beeldvormer	51
Rondje flat	52
Zelfkant	53
Kloos	54

Zingt u mee?

De uil zat in de olmen
knipogend tegen het licht
van de LED-lamp
van de natuurvorser
van de padvinder
zonder bestemming

Waar de blanke top der duinen
het zicht op de doorzonwoning
van de accountmanager belemmert
Terwijl de AEX
hoogste stand bereikt
in jaren

Hoort wie klopt daar kinderen?
Tegen de schuurdeur
Tegen de gipsplaten wand
Tegen het vensterraam
waarachter de geheimen
van ons volk
worden afgeschermd
door gesloten luxaflex
En velours gordijnen

Het lied staat in As

Verloren liefde

In welhaast vergeten tropische nachten
riep de tokèh zeven maal,
vielen de sterren bij bosjes

We wierpen munten in de fontein
bliezen paardenbloemenpluis
wachtten op lieveheersbeestjes

Nu, in een nieuw millennium,
blaas ik verjaardagskaarsjes uit
en stuur je wenskaarten

Hopend op een antwoord

Zichtlijn

Olie op het vuur
Takkenbossen roken
Heks op de barbecue
Bezems vegen schoon

Water naar de zee
Korrels op de zandhoop
Emmertje en schepje
Vormen spoelen weg

Bomen in het bos
Plotseling een zichtlijn
Lusthof in de verte
Welgelegen in het oog

De savannen rollen
De ijsberg draagt een topje
De walvis haar baleinen
Wolken worden gekrabd

In de mist

Fles

Er staat een fles
op mijn nachtkastje

Hij staat daar
al een tijdje

Hij staart
naar mij

Neem mij,
pak mij

Omhels mij,
bemin mij

Ik geef jou
alle liefde
die ik heb

Er staat een fles
op mijn nachtkastje

Hij staat daar
al een tijdje

Halfvol

Halfleeg

Terriër

Als ik de neus had
van een terriër
dan zou ik alle teefjes ruiken

Dan zou ik snuffelen
aan lantarenpalen
en poepen in het gras

Als ik de neus had
van mijn hondje
dan kon ik ruiken
waar jij liep

Helaas heb ik geen hondenneus
Maar dat heeft ook een voordeel:

Als de buurvrouw langsloopt

In het midden

In het midden
loopt een scheidslijn
Links het één,
Rechts de ander
Camperplaats rechtdoor

In het midden
roert de kuddegeest
Staar in de ogen
Smeer in de oren
Neus in de lucht

Slechts aan de zijlijn
toeteren de stuurliu
dromen de wakers
sputteren de kluiten
in het riet

In ons midden
staat een appelboom,
de takken doorgebogen,
met zure Granny's

Eerste herfstdag

Op de parkeerplaats van de ziel
stalt ijscoman zijn vouwfiets
Geketend aan de normen
van de nationale vlag

Langzaam verschijnt de kop
van de tandwalvis boven de golven
De Urker visser, zijn ruim vol coke,
pulseert richting sluis

Jeugdpuistjes worden onder schot gehouden
door beïnvloedete nazi's
Stinkende wonden van de heelmeeesters
zinken weg in het vrije Woord

Wanneer de bladeren vallen komen
in oranje pakken gestoken agenten
met hun blazers
Blauwe rook kringelt
uit de tweetakt vredespijp
In de hoofdtelefoon klinkt Mozart

We leven in de schaduw van morgen
In het schijnsel van gisteren
In het zonlicht van nu

Liefdesberichtje

Een vingerafdruk
op de ontspanknop

Oplichtende woorden
van herkenning

Knipperende cursor,
Letterruimte

Mijn vingertoppen
raken het
toetsenbord

Mijn vingertoppen
strelen
jou

Casino

In het casino
leven wij spannend
Onzekerheden dreigen
We zetten ons in
ondanks de doem
van faillissement
of suïcide

Al 45 jaar
rollen de ballen
knisperen de kaarten
wordt het spel gespeeld

In het casino
is het spannend
“Je geld en je leven”
Hollandse roulette

Fiets

Ik had een fiets
Nu heb ik niets
Bij de oude molen
is hij gestolen

Hij was bejaard
Had roest vergaard
Zijn oude bel
deed het nog wel

Ik voel me rot
Hij stond op slot
Ik had een fiets
Het is maar niets,
dat ik nu lopend
naar huis moet

Of met de tram

Ontsnapt gedicht

Ik ben mijn opkomend gedicht kwijt
Gestoord door Coco
Gestoord door Mollie
Gesnuffel en geblaf

Tussen de bomen,
in het bos
zie ik woorden,
hoor ik beelden,
wandelen zinnen,
groeit de taal

Er verstoppen zich strofen,
er sluipen gedachten,
alliteraties achter de struiken
Ik pluk ze, plak ze, plagieer ze
Ze zijn er, voor elck wat wils

Maar nu even niet,
ze zijn gevluht
voor de uitgelaten Mollie

En voor Coco natuurlijk

Boom

De boom fluistert verhalen in de lucht
Van zonlicht
Van ochtenddauw
Van regendruppels
Van crocussen in het gras

De boom vertelt verhalen in de wind
Van gesprekken op het bankje
Sporters op het grasveld
Namen in zijn bast

De boom roept verhalen in de storm
Van ijzel, sneeuw en regen
Van afgerukte bladeren
Van herfstig takkenweer

De boom spreekt

Wandelaar

Ingekeerd, vergast
loop jij lachend
langs de Dreef
Gekroonde kurken
achter je latend

De slagroomsput staat
werkeloos op het aanrecht
ingeruild voor luchtballonnen
en papieren zakdoekjes

Flessen slijten hersencellen
Roze brillen in de neus
De gezamenlijkheid
verlangt een suikerklontje

Vroeger wist je het wel

Blokker
verkoopt
geen
gebakken
lucht
meer

Rust

In de late avond,
als de vingertoppen
langs de baardstoppels raspen
opent zich de put van de geest
Echo's
Vergeten woorden
Uit eigen mond
teruggekaatst

Middelen stimuleren,
verruimen,
vernauwen
vertragen of versnellen

In het licht van de kaars
druipen gedachten,
roken woorden,
smelten muren,
krijgen kleuren een geur

Langzaam loopt de tijd
terug naar morgen,
groeit de berusting,
wenkt het vuur

Waar ben je?
Waar was je?

Ik leg me neer
Naast je

In serene rust

Apologie

Excuses!
Ik huil een glimlach
van verlangen
Ik treur
mijn blijdschap

De vissen verdronken
Nachten waren jong
Dwingende wetten
naar onze wil

Verwaterde bergen
Woorden als daders
Veren uit de
tooi gerukt

Mij komt de eer
niet toe

Sorry,
neem het me
kwelijk

Ik heb het
niet
gedaan

Olifant

Een olifant vond het niet fijn
Tussen de scherven porselein
Hij zei: ik weet dat het niet past
Maar toch kom ik niet uit de kast

Rataplan

In de kring lopen tonen
Tussen de schappen
Tussen de kleding
En de pick-up

Oude mannen
met gitaren
Gewassen borden,
geroerde trom

Je kunt ze ruilen
met een bonnetje
Maar hou wel je blik
op de weg

Ze komen nog vast
nog vast een keer terug
Samen

Doelpunt

Woorden schieten te kort
Het doel niet gehaald
Spetters op de grond
Bevlekt tapijt

Onderweg naar elders
blijkt het steeds weer hier,
dalen we op de roltrap
naar boven

Aan het plafond
plakt een vlieg
naast het web
van de kruisspin
Symmetrische huisvlijt,
kleverige macramé

We wachten in het
centrum van ons zijn
Op het doel
In het doel
In de goal
Aanval ter verdediging

“Als je niet schiet
ken je niet scoren”

Of zo

Opgebroken weg

In de bouwkeet
worden plannen gesmeed
voor ondergrondse activiteiten

Pijpen geboord
Kabels geschoten
Tegels gelicht

Klinkers klinken
gebed in zand
gelegd per meter

In deze koortsdroom
mis ik de stratenmaker
met zijn hamer,
zijn autoband knieën,
zijn hernia-rug

Ik blijf op afstand:
het is verboden
voor voetgangers

Kinderspel

In pijlloze leegten
zijn we verdwaald
Zonder heg
Onvindbare steg
Slechts de stoepkrijttekening
toont zijn cryptogram

Tussen Af en Einde
hinkelen we langs
de randen,
langs
lavaspuwende
breuklijnen

Aan de horizon
doemt de chocolademelk

Met slagroom

Aphorisme 8

De vrije expressie wordt veelal
ingekaderd door de randen
van het spieraam

In de schemering

Bomen leunen tegen wolken,
jagen vogels omhoog

Boven de huizen stijgt
de geur van natte sokken
en knoflook

In de schemering
laat een vrouw
haar man uit

Kinderhoofdjes glimmen
onder straatlantarens

Een potloodventer biedt
zijn waren aan
We streamen thuis
al porno, dank u!

In de bosjes
scharrelen twee egeltjes

Gras groeit tussen
trottoir-
en autoband

Het parkeertarief:
geld tot 11 uur

Wandelen is altijd gratis

Tango

De levensontkenners
roeren zich
Ze spelen galgje
Schilderen bloeddorst
Zijgen op zerken neer
Kuilen bewijzen in

Lopen worden geladen
met dodelijke woorden,
pieken gewet
door scherpslijpers

Wij houden onze adem in
De lucht is bezwangerd
van begrafenislelies

Abortus is strafbaar
Postnataal

Verdwaald

De slagboom van de liefde
is gesloten
Rood-witte markering
met een pas
De tuin der lusten afgerasterd

Zang, dans en snarenspeel
op grazige weiden
De bron van de jeugd
een ketting en een slinger

Er dreigt gevaar in deze contreien
Een boogschutter verbergt
zich tussen de wolken

In de ochtendkilte
zie je je adem gaan

Ecce Homo

Je loopt over het water
dat je draagt
Populieren klompen,
leren hoed
De kerkklok beiert
in de verte
Huwelijk of uitvaart

De hond loopt
langs de stoepwand
Snuffelt en gromt
Laat zich leiden,
lijdt, aangelijnd,
zonder trekken

Woorden raspen
Woorden zingen
Ritme wisselt
Zwelt aan
Poëzie verstomt

Je draagt het water
Draagt het water
Brengt het water
Terug

Bijslaap

Buiten is het donker
De warmte
van jouw ruggengraat
straalt op mij af
Lepeltjes passen
Ongeroerd
Stil
In de lade van ons bed

Het regent,
o wat regent het
Zachtjes tegen
het zolderraam
Gehoord genegeerd
We zijn nog steeds
gelukkig saam

Net als in de
verleden tijd

Selfie met hond

De bal stuitert
De tak vliegt
Rennen, rennen, spring
Wacht, hier, blijf!

Toen je pootje pijn deed
kwam je naar me toe
Maar blaffen, ho maar
Jij bent niet zo van de conversatie

Miswijn

Aan de voet van het kruisbeeld
flikkeren elektrische kaarsjes
50 cent per kwartier
munten in de gleuf

Wij knielen in de biechtstoel
Vragen vergeving
Krijgen absolutie
Gaan heen,
zondigen niet weer

Het altaarkleed is bevekt
met druppels miswijn
en geplengd sperma
In nomine patris et filii
et spiritus sancti

Goed bezig

Ze hijst haar anti-allergene hond
in de bakfiets
Laadt de Tesla aan de paal

Vleesvervangers uit het schap
Gerecyclede couture
Alcoholvrije bio-wijn
Macchiato met sojamelk

Onbespoten draagt geen
wollen sokken meer

Kelder

(voor J.N.)

In de kelder is het vochtig
Als sokken in lekke schoenen
Oksels bij vijfendertig graden
Miezer zonder regenjas

Onder het pannendak nestelen mussen
Onder de goot een zwaluw
Vleermuizen radarren in de avondlucht

Ik verberg mij in de krochten
Verstop mijn emoties
Verloochen mijn angst

Tot het moment...

Maar dat hoef ik
jou niet uit te leggen

Stemmen

Ik hoor stemmen
In de kamer
In de gang
In de kelder
Achter 't behang

Geknipt
Geplakt
Gekopieerd
Gejat

Zonder denken
Zonder luisteren
Zonder voelen
Zonder meer

Ik hoor stemmen
die ik niet wil
Maar vooral
hoor ik gegil

Gedag

Als je een hond
gedag zegt,
zegt hij nooit wat terug

Maar vaak kwispelt
hij wel

En dat is ook
een soort van praten

Bezopen

De alcohol heeft mijn staar bevorderd
De snaren van mijn gitaar, hoewel gestemd,
leveren slechts valse accoorden
in de band waarin wij spelen

We gaan samen naar het strand
Komen niet meer terug
Dromen dat we rijk waren
Dansen op ons graf

Als blikken konden doden
werden zij teruggefloten
door de dirigent die, hoewel bejaard,
toch scherper ziet dan ik

Vanwege de staar,
Vanwege de alcohol

Broodje bal

De geur van gehaktbal hangt in mijn neus
Naast de tap, op een bordje
ontdooit het broodje,
voorgeopend voorgekookt

Wazige figuren bevolken de toog
Natte jassen, droge kelen,
initiatiefrijke conversatie:
Ken ik jou niet ergens van?

De magnetron pingt
Het licht gaat uit
Wil je er curry of mosterd bij?

Werk in uitvoering

Onzichtbaar boort zich de kabel
Een robotmol onder de bosgrond
Communicatie en nieuwe media
verspreiden zich langzaam

Boven hechten zwammen
aan een oude eik
Elfenbankjes bieden rust
Prullenbakken stromen over

Mannen op leeftijd
laten hun hond uit,
klagen over het weer,
bespreken de toestand
in de wereld

Onder de grond
spint zich het web
van de toekomst
In glasvezel
en hoogspanning

Spierpijn

Abductor, adductor
Pec deck, dumbbell
Trekken duwen stoten
Druppels, slokje
Dreunende bas

Biceps, triceps,
sixpack in aanbouw
Stoere spiegels
Zet er tien kilo bij

Energiedrank bevat suiker
Dat moet er weer af

Aphorisme 9

In de Hoorn des overvloeds
vloeit de honing, zegt men
Over bijen wordt gezwegen

Verloren jeugd

Nu de bladeren zijn gevallen
denk ik aan verloren jeugd
Thermometers in mingetallen
Het geeft alles weinig vreugd

Binnenkort gaat het echt vriezen
Ik denk dat ik maar binnen blijf
Bij het haardvuur zitten kniezen
Balend van het oude lijf

Neen, dan was het vroeger beter
Zang en dans en snarenspeel
Ik had een penis van een meter
Zat geweldig in mijn vel

Ach de tijd slaat enkel wonden
Alles gaat kapot, meneer
Ik wou dat we terug weer konden
Maar de jeugd komt nimmer weer

Phone

Met mijn phone in mijn hand
dwaal ik langs het strand
De wereld aan mijn voeten,
de wereld in mijn hand

Met mijn phone in mijn hand
loop ik, loop ik, loop ik
de wereld voor de voeten,
de wereld bij de hand

Overpad

Jij gunde me het recht van overpad
Het olifantenpaadje over het grasveld
Ik dwaalde langs de rozenstruiken
Plukte vergeet-me-nietjes uit je border

We picknickten op het gazon
Borrelden onder de lindeboom
Doezelden bij de eik

De winter was nat
Het voorjaar kwakkelde
Op de eerste zomerdag vond ik
het tuinhekje gesloten
Slechts te openen met
een viercijferige code

Langzaam drong het tot me door:
dit was het,
buitengesloten,
eigen terrein

Stille avonden

In stille avonden
gezeten in mijn leunstoel
overdenk ik het leven

De uren joggen voorbij
De karaf ledigt zich
De blik verdubbelt

Ik graaf putten in mijn ziel
Beklim de hemel van de rede
Daal af in het riool van mijn lust

En iedere keer kom ik tot
dezelfde slotsom:
het wordt tijd om
te gaan slapen

Illusies

Het groots en meeslepend leven
is gestrand in negen tot vijf
De jackpot uit de loterij
ineengeschrompeld tot een tientje
Een lichtend voorbeeld heb ik nooit gekend

Mijn papa was geen rolling stone
Hij was drogist

Ter observatie

Witte wieven zweven
boven het hertenkamp

De trenchcoat-notaris
wandelt naar zijn kantoor

We fietsen om het
verkeersbord heen,
rapen hondendrollen op

De regenboog zinkt weg
in de aarde, ik zie
mijn adem opstijgen

Etalagebenen worden bevorderd
op de scootmobiel
Roken is een eigen keuze

Elastische leggings spannen zich
om joggende billen

In de verte klinkt een sirene

De wijkraad gaat vergaderen

Aphorisme 10

De wijsheid
van de meeste mensen
vult nauwelijks een tegel

Herfstochtend

Deze morgen werd ik wakker bij
de geur van koffie
Er hing een stilte rond
het voeteneinde
De wekradio knipperde

Buiten gierde de wind
Regendruppels striemden het raam
In het halletje klepperde
de krant de brievenbus in
Ik stond op
Het bleek een doodgewone herfstochtend
In oktober

Tempus fugit

Nu is het verdorie
alweer donderdag
vandaag

Gisteren vrijdag

Vorige week was het
drie weken terug

En verleden jaar 1972

Bubbel

In oude zakken rijpt de wijn
Paddestoelen schieten
tussen dorre bladeren omhoog
De klimop overwoekert
de verweerde gevel
Waar de waterput werd geslagen
groeien mos en varens

De jongen piepen
in het kielzog van de ouderen,
stemrecht is generatie gebonden

Stijgt het water?
Dalen de lippen?
Complotdenkers bemannen
een kraampje

Er tegenover speelt een bandje
We zijn allemaal eenzaam
In onze bubbel
In onze bubbels
In ons klimaat

Beeldvormer

Met de telelens
haal je alles dichterbij

De goothoek zorgt
voor een brede kijk

Je stelt scherp op
vele onderwerpen

Waar er licht nodig is
flits je

Je bewaakt de scherpte
en de beweging

Je lenzen
vervormen nooit

Maar toch staat
je camera altijd in
tussen jou
en de wereld

Rondje flat

Hersenschimmen razen
langs de kabel
waarmee de eerste elektrische
Porsche wordt opgeladen

Vonken van de open haard
verspreiden fijnstof over
de glasbak

De wijnhandelaar stelt
zijn handgeblazen karaf ten toon
tussen uitgetrokken kurken

Vijfpuntige bladeren verdorren
op het voetpad

De dame met haar sigaret
bestudeert de dartwedstrijd
in haar wandmeubel

De badfiets ligt
gedemonteerd tegen de gevel

Vorbij het koetshuis
lokt het verbodsbordje

Het hekje is niet afgesloten

We zijn bijna thuis

Zelfkant

Scherpe kantjes worden
aangezet door bot gedrag

Het achterwerk van het gelijk
vertoont zich alom

Kogels vliegen
door de kerk

Op onze terpen wachten we
het wassende water af

De vergaderzaal
zit op slot

We brengen onze eigen
koffiemokken mee

Kloos

In gebedsgebouwen
straalt het licht
Hij is er groot
Zijn moeder
Zijn profeet
Zijn boek

Op het bankje
bij het grasveld,
in het diepst van
mijn gedachten,
roert zich mijn Ego