

# **Nieuwe Gedichten**

**(gedachtjes)**

**OJ Frère**

# Inhoudsopgave

Sportverdwazing .....	4
Zaterdagavond .....	5
Beeldentuin .....	6
Levensvragen .....	7
Help.....	8
Culinair .....	9
Overpeinzing.....	10
Duim .....	11
Spelletje .....	12
Overbodig .....	13
Stemverklaring.....	14
Vogelteldag .....	15
NS .....	16
Buitenlandse politiek .....	17
Stad .....	18
1985 .....	19
Babbe .....	20
Het is herfst als .....	21
Buiten.....	22
Koekoek.....	23
Geen kunst .....	24
Niemand.....	25
Leven .....	26
Zorg.....	27
Voorjaar.....	28
Noordzeestrand .....	29
Tribute.....	30
Stilte.....	31

Vorbereiding.....	32
Tijd.....	33
Ongelukje.....	34
21 maart .....	35
Eenzame drinker .....	36
Winter .....	37
Dichtdrukken .....	38
Me zus.....	39
Punaises .....	40
Op een kier.....	41
Sportschool .....	42
Bleu d'Amour .....	43
Economie .....	44
Therapie .....	45
Verleidingstechniek.....	46
Gevangen .....	47
Flesje.....	48
Poëzie.....	49
Nationalisme .....	50

# Sportverdwazing

Er liggen tennisballen  
op het rugbyveld  
Het golfkarretje  
trekt zijn sporen op de green  
De maaier maait  
Tee, tee!

Oxers doffen in de middagzon  
De sloot is groen  
Een kikker kwaakt  
tegen de achterhand  
Strafcorner!

Boven cirkelt een zweefvliegtuig  
Kiekendief, havik, adelaar  
Het valkje hijst zijn zeil  
tegen de wind  
Klaar om te wenden?

Een vader hangt verveeld  
tegen de dug-out  
Weer geen echte wedstrijd  
Aanvallûh!

# Zaterdagavond

Haar spijkerbroek verbleekt  
van schaamte  
Zij dwaalt met rasse schreden  
Telefoon in haar achterzak

De avond klontert  
De kers bloost  
in haar cocktail  
De doornenkroon ligt  
onder de barkruk  
tussen de pindaschillen  
en een recordhoeveelheid  
Guinness.

Hoort wie klopt daar kinderen  
De maneschijn is minder  
in het eerste kwartier  
De zon loopt  
een blauwtje  
tussen de sterren.

Vissen dansen  
naast de Kreeft  
en de Steenbok  
De zeemeermin is Maagd

# Beeldentuin

De beelden zijn  
versteend  
gebronsd  
vormeloos  
onbehouwen

Maar  
het zijn  
wel  
echte  
kunstwerken

Volgens de kenners

# Levensvragen

Zit er turf in je ransel?  
Heb je boter op je hoofd?  
Heeft de dominee een kansel?  
Denk je dat je hem gelooft?

Zit er olie in de bodem?  
Zijn er bonen aan de staak?  
Heb je problemen met je modem?  
Zijn dit gedichten die ik maak?

Heeft de kapitein een pet op?  
Heeft de prullenbak een lid?  
Wil je koffie met een klets kop?  
Zijn we voor privé-bezit?

Heeft een vrouwtjesgeit ook horens?  
Past de moeder op het kind?  
Waarom heeft die kerk twee torens?  
Waait vandaag de noordenwind?

Wat zegt de weerman over morgen?  
Wat zei-die nou, die halve zool?  
Is dit het antwoord op mijn vragen?  
Volgens mij is het apenkool

# Help

Wanneer je me nodig hebt  
Roep me maar  
Als ik iets kan doen  
Mail me maar  
Als je een praatje wilt  
Bel me maar  
Wil je wat vertellen?  
App me maar  
Kun je het moeilijk zeggen?  
Schrijf het maar

Als je me nodig hebt  
Ik kom  
Ik kom er aan  
Ik ben er



# Culinair

Wantsen zijn leuke beestjes  
Bijna net zo leuk als jouw  
jeugdpuistjes waren  
toen ik je ontmoette  
Ik was op slag verliefd  
Nu, na al die jaren, besef ik  
dat de aantrekkingskracht  
vooral gelegen was in de  
treffende gelijkenis met de  
saus op mijn berenhap  
Ik was daar gek op  
Later ontwikkelde mijn smaak  
zich meer in de richting  
van shoarma  
Die van snackbar Tel Aviv  
Met knoflookdip

# Overpeinzing

(voor O. de V.)

de wielen van de trein  
zingen en de vogels,  
de trompetten klinken  
de sloten blinken  
van manestrallen  
in de winter  
in de herfst

het gras bloost zachte tranen  
in de ochtendzon  
bij wilde kastanjes  
en blauwe druiven  
iedere dag opnieuw  
zal jouw oog ooit vallen  
op de scheur in je  
zondagse broek?

altijd baant de snelweg  
een einder van wolken,  
zittend op een schimmel  
in de brede straat  
die uitmondt in ellende  
en AOW

mijn lijden is verlost  
van loze woorden,  
mijn geest zweeft  
door de kamer  
de gordijnen zijn dicht  
de deur staat open

# Duim

Ik heb een dikke duim  
Om lekker op te zuigen  
Verhalen uit te halen  
Om duimdrop op te doen

Ik heb een dikke duim  
Om langs de weg te liften  
De E-snaar te beroeren  
Met een hamer op te slaan

Ik heb een dikke duim  
Om likejes mee te geven  
Te drummen op de tafel  
Te bellen op mijn fiets

Ik heb een dikke duim  
Waarmee ik steeds maar  
weer de verjeerde toetseb  
aansla op mijn iPhone

# Spelletje

Het is lente  
op het grasveld  
Vier jassen, en een bal  
Vliegende kiek  
Drie corners pingel  
Wie laat hier gvd  
zijn hond uit?

Dat was paal!  
Niet waar,  
drie - twee!

Schot hoog over  
Bal in de sloot  
Takken, steentjes  
Over het bruggetje  
naar de andere kant  
Gelukkig kennen we  
Geen verlenging

Zodra we voorstaan  
moeten we gaan eten

# Overbodig

Als je opmerkt dat  
een opmerking overbodig is,  
is die opmerking zelf  
eigenlijk ook overbodig

Deze opmerking hoort  
in beide categorieën  
Eigenlijk

# Stemverklaring

Het heeft geen zin je af te vragen  
of woorden goed zijn of verkeerd  
We voelen enkel de intenties  
De rest is ons ooit aangeleerd

Het heeft geen nut te hersenpeinzen  
naar de bedoeling, naar het plan  
Omdat men door beperkte denkkraft  
dat nimmernooit begrijpen kan

Papier was wit maar blijft geduldig  
bij iedere doorgestreepte zin  
Bij iedere genoteerde strofe  
kruipt er een andere tegenin

Je moet geen verzen willen sturen  
spontaan ontsproten aan je kop  
Laat ze maar komen gonzen, galmen  
Op tien met die volumeknop!

# Vogelteldag

In de vogelkijkhut inventariseerde  
PWN onze gevederde vrienden

Ze telden:

16 Grote zaagbekken

3 Dodaarzen

Een brilduiker

Een boomleeuwerik

5 Tafeleenden

20 Kuifeenden

Een fuut

90 Brandganzen

Een blauwe kiekendief

2 Grote lijsters

Een havik

En nog eens 4 brilduikers

De dodo was niet aanwezig

Die was even uitgestorven

# NS

Op spoor 6a

Hebben wij:  
100% groene treinen

Meer dan:  
20.500 ov-fietsen  
3.500 klokken  
2.400 bagage kluizen  
200 watertappunten

En:  
1 intercity

**Wacht** tot het rode licht gedoofd is  
er kan nog een trein komen



# Buitenlandse politiek

Zojuist had ik  
Nog even  
Contact met de basis  
waar onze JSF is gestationeerd  
Voordat hij brullend,  
met zijn  
roodgloeiende staartgat  
het luchtruim kiest  
Hij gaat, voorzien van  
zes clusterbommen  
een vredesmissie verrichten  
Veel succes lieverd!

# Stad

Toren, toren, flat  
Huizen, gracht, pleintje  
Kerk, moskee, theater  
Bioscoop  
Winkelstraat, Wibra, Zeeman  
Kroeg, kroeg, markt  
Bloemenkraam  
Auto, fiets, fietspad  
Parkeermeter, garage  
Frietkraam, cappuccino  
Supermarkt  
Een haak aan de gevel voor het hondje  
Bruine deur, blauwe deur  
Raam boven raam boven raam  
Er moet gebouwd worden  
De wolken hebben jeuk

# 1985

(Kathmandu, Nepal)

Gier, hond, waterbuffel  
Waterkastanje, eetbare plant  
De waterlelies bloeien  
Uitgestrooide as stroomt langs  
Bagmati, hangbrug, Himalaya  
Zonder zuurstof  
bereik je nooit de top  
Te hoog voor de zondvloed  
Te laag voor een yak  
We drinken thee met suiker  
Ganesh heeft zijn hoektand  
in de hand  
Spirituele kiespijn  
Apen bevolken de tempel  
Gebedsmolen, tredmolen  
Kohl rond de ogen  
Op Durbar Square  
verkopen ze drugs  
Zegt men

# Babbe

Malle Babbe  
Ma, ma, ma, ma, ma, mal  
Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bal  
Bab, bab  
Ma, ma, babbab  
Malle mama  
Balle baba  
Tokkel tokkel  
Beeldje  
Sokkel  
Barteljoris  
Verkade  
Malle Babbe  
Bier, bier, klein bier  
Schuimend bier  
Blond, rond  
Babbe  
Malle Babbe  
Ma, ma, ma, ma, ma, mal  
Ba, ba, ba, ba, ba, ba, ba, bal  
Bab, bab  
Ma, ma, babbab  
Malle mama  
Balle baba  
Babbe  
Malle Babbe

# Het is herfst als

Het is herfst  
als de bladeren vallen  
Het is herfst  
als de regen druizelt  
Het is herfst  
als de wind guurt  
Het is herfst  
als de wolken jagen  
Het is herfst  
als het licht donkert  
Het is herfst  
als de klok verschuift  
Het is herfst  
als het herfst is

# Buiten

(Op de eerste lentedag)

Paarse crocussen  
Gisteren groen  
Morgen geel en wit  
Bottende knoppen  
Slaande vink  
Verdwaalde sneeuwrest  
in een kuil  
Jas open  
Sjaal af  
Tak met puntjes  
Kleverige kastanje  
Een tennisbal raakt  
de netband  
Fifteen - Love

# Koekoek

De koekoek roept de bomen  
Geel antwoordt het koren  
platgeslagen door de storm  
Een brander loeit  
De ballon stijgt  
Boven de muggen  
Boven de wespen  
Boven de bijenkasten

De wind verrukt de boomtoppen  
Parkieten schichten groen  
Exotisch  
Ex-tropisch  
De rivier weerspiegelt de treurwilg  
wenend in de ochtendzon  
De aarde is omgewoeld  
Het graf gedolven

En weer roept de koekoek:  
ik kom er aan!

# Geen kunst

Dat is geen kunst  
Zei je vaak  
als ik  
weer eens  
iets  
had  
geschreven

Nou?  
Nou?

Heb je aan  
dit gedicht  
al een puntje  
gezogen?



# Niemand

Niemand zoekt een ander  
Niemand komt meer langs  
Niemand stuurt meer brieven  
Zelfs geen ansichtkaart

Iedereen post filmpjes  
Iedereen vindt dat leuk  
Iedereen jat grappen  
Grabbelton het web

Sommigen hebben humor  
Sommigen zijn creatief  
Sommigen hebben ideeën  
Veel te velen niet

Die  
Velen consumeren  
Velen volgen blogs  
Velen zonder mening  
Influencers zat

Een enkeling denkt na  
Een enkeling filosofeert  
Een enkeling snapt iets  
Die enkeling weet  
dat het het verstandigste is  
er het zwijgen toe te doen

# Leven

Adem in  
Zuurstof

Brandstof  
Celstof  
Spierstof  
Krachtstof

Tot  
In

Haren  
Vingers  
Hielen  
Tenen

Adem uit  
Kooldioxide

Je  
Moet  
Er  
Wel  
Bij  
Blijven  
Drinken

# Zorg

Zorgzaam leven  
we samen  
Wonen samen  
Eten samen  
Slapen samen  
Waken samen

Zorgen  
maken we  
over  
de kinderen  
de hond  
de goudvis  
waarmee we  
samen leven

Samenleving  
Zorgzaam  
Zorgelijk  
Bezorgd  
Samenzijn

Zorg is  
goed  
geregeld  
in  
Nederland

# Voorjaar

De narcissen  
trompetteren  
tegen de  
pimpelmezen  
dat ze hun nest  
moeten opmaken

# Noordzeestrand

De branding trekt zich terug  
Bij eb versteent het zand  
onwegwaaibaar vochtig  
Geulen en ribbels  
Doorwaadbare delta

Hogerop staan palen  
Kilometers lang  
Helmgras afgerasterd  
achter prikkeldraad  
Het is er kwetsbaar

Zwaar stuivend sloffen we  
richting vloedlijn  
richting steltlopers  
die trippeltrappelen  
in de bellenblaas

Windmolens aan de einder  
Het is helder  
Zij zijn groen  
Wraf, wraf  
De hond vraagt om zijn bal

# Tribute

Nee, ik bezit geen kroontjespen  
en ook geen ganzenveer

Inktpot vloeit en pennenmes  
heb ik al lang niet meer

Ik heb geen perkament  
geen presse papier gewicht

Een kandelaar is er niet  
op de tafel waar ik dicht

Geen pijpenrek  
geen snuiftabak  
geen wiet  
geen coke  
geen speed

Gedecanteerde rode wijn  
Ik heb hem (meestal) niet

Ik schrijf gedichten doodgewoon  
In mijn stoel  
Op mijn iPhone

# Stilte

Hoe stil kan de wereld zijn?  
Als de stemmen zijn verstomd  
Hoe stil kan het buiten zijn?  
In de nacht langs de rivier

Hoe donker kan het buiten zijn?  
Als de zon is uitgezet  
Hoe donker kan de wereld zijn?  
Nergens donkerder dan hier

Hoe stil kan het buiten zijn?  
In de nacht langs de rivier  
Hoe stil kan de wereld zijn?  
Nu de stemmen zijn verstomd

Hoe donker zal het morgen zijn?  
Als jij er niet meer bent  
Hoe donker zal het morgen zijn?  
Ach, weet je.....  
Alles went.

# Vorbereiding

Tanden gepoetst  
Tondeuse over het hoofd  
Deodorant  
Geschoren  
After shave  
Schaamhaar bijgeknipt

Ik ben helemaal klaar  
voor een bezoek  
aan Ikea



# Tijd

Onze initialen  
in de oude beuk  
Weggegroeid  
Bijna niet meer  
leesbaar

Onze stemmen  
op cassette  
Ruisend, slepend  
Zwevend  
Zacht

Onze foto's  
in het album  
Kleuren vervaagd  
Was jouw haar  
echt zo donker?

Tempus fugat  
ad finitionem\*

\*de tijd jaagt ons richting  
(levens)einde

# Ongelukje

Duralex France  
Duizenden stukjes  
Hema  
Eetcafé  
Plavuizen vloer

Veger en blik  
Plastic zakje

Ik hou van  
Ravensburger

Maar ik  
Ben  
Mijn  
Velpon  
Vergeten

# 21 maart

Eén of twee  
Speciaal  
Internationaal  
Banaal

Koning koning koning  
Valentijn  
Liefde  
As, wit, goede  
Dieren

vieren  
gedenken  
treuren  
feesten

Eerste en tweede  
Slingers  
Wit gedroomd  
Geboomd  
Eierhaas

Stoomboot  
Defilé  
2 minuten stilte

Roze driehoek  
Paarse vrouwen

# Eenzame drinker

De volle wodkaflles op de tafel  
Een stil leeg glas, een halve worst  
De zoutjes lonken in hun bakje  
Ik kijk ernaar, ik heb zo'n dorst

De fles is bijkans half geledigd  
De glazen kantelden vanzelf  
De zoutjes zijn ineens verdwenen  
De klok, geloof ik, slaat half elf

De fles is leeg, God zij geprezen  
Het glas is op zijn kop gezet  
Ik sta wat wankel op mijn benen  
Nu mag ik eindelijk naar bed

# Winter

De boom takt kaal de hemel in  
De sneeuw verzameld rond zijn stam  
Sneeuwkllokjes, verstomd,  
hebben zich teruggetrokken  
Diep in de aarde  
Zoekend naar warmte

Eenden houden wakken wakker  
Hun habitat gekrompen  
Eten een schaars goed  
De spiedende meeuw  
zorgt voor concurrentie  
Broodnodige marktwerking

Een klapschaats krast langs  
Berenmuts boven mondkapje  
Beslagen zonnebril er tussen  
Zo kom je ten ijs  
Nog even genieten  
Morgen pegelt de ijzel  
Volgens de pluim

# Dichtdrukken

In letters  
leef ik,  
in woorden

Me en mijn  
Mijn en dijn  
Groot en klein

Kijk goed:  
staat er wat er staat?

De e, de ij de ei  
de punt, de komma  
Ze remmen de slaap

Oren luisteren  
Ogen zien

Papier is blanco

Mensen vaak niet

# Me zus

Me zus zegt  
dat ze  
de Weg,  
de Waarheid  
en  
het Leven  
is

Dat heeft ze niet  
van onze ouders

# Punaises

Punaises zijn scherp  
Te scherp voor fietsbanden  
Evenals spijkers  
Maar die liggen  
Meestal plat  
Punaises buigen krom  
Als je er te hard  
op drukt

Voor spijkers heb je  
een hamer nodig



# Op een kier

Open, dicht  
Opener, dichter  
Opener voor de kroonkurk  
Dichter voor de poëzie  
Openst bestaat niet  
Dichtst wel  
Het dichtst bij de opening  
tocht het het hardst

Het sleutelgat  
is  
met kauwgom  
dichtgestopt

Gevonden sleutels  
passen nooit  
Verloren sleutels  
wel

# Sportschool

In mijn kniebroek  
Trek ik  
Duw ik  
Knijp ik  
Trap ik  
Hijg ik  
In de spiegel

Onder mijn bandana  
Stoom ik  
Druppel ik  
Stroom ik  
Guts ik  
Op de vloer

In mijn Adidas shirt  
Groeien de bicepsen  
Slinkt het buikje  
Verstrakt de  
gluteus maximus

Onderweg naar nergens  
ren ik al tien minuten  
richting douche  
richting sixpack

# Bleu d'Amour

Mijn vedel heeft in het woud geklonken  
Voorwaar een liefdevolle klank  
Ik heb u liefdesdrank geschonken  
Ontsproten aan des druiven rank

Hoe goed was het daar te verpozen  
Ik dacht: hoe zoet kan liefde zijn  
Damasten laken, rode rozen  
Verse croissants, een goed glas wijn

Hoe schoon waart gij mijn liefste Anja  
Gelegen op het groene mos  
Helaas dronk ge slechts slappe ranja  
Kreeg ik uw keurslijf nimmer los

Geïnspireerd door de poëmen van  
Querulijn Xaverius Markies de Canteclaeer van Barneveldt

# Economie

Op de dag des heren  
Doen de knapen  
Conjuncturele uitgaven  
in de winkelstraat

De structurele opening  
Verraadt tollenaarsmentaliteit  
volgens de mannenbroeders  
Kruisigt hen!

Meisjes blozen langs  
de uitgestalde geneugten  
Soms weggijkend  
Dan weer giechelend

Morgen begint de werkweek  
Zwellen de files aan  
Belt de fietser ongeduldig  
Opzij, ik moet er door!

# Therapie

De deugd  
is  
gemaakt

De nood  
is  
geboren

Zeg mij niet  
dat dit  
vanzelfsprekend  
is

Ik vul  
slechts  
de stilte

Bezoedel  
het papier  
met  
mijn  
letters

Wat is er  
anders  
te doen?

# Verleidingstechniek

Ping!

Berichtje

Ece Biçer Tekelioglu  
Wil met me chatten  
Me haar video's laten zien

Ik ben een schatje  
En als ik haar antwoord  
een echte man  
Schrijft ze....

Ik heb een probleem:  
Is zij wel een  
Echte vrouw?

Ik durf niet te kijken

# Gevangen

Ik loop oneindigheidstekens  
in mijn cel  
Rechtsom, linksom  
Tweedimensionale  
Möbius  
Eendimensionale  
wereld  
Er valt een lichtstraal  
door het stof  
en de tralies  
naast me op de grond  
Het kijkgat in de deur  
is donker

Ik heb de sleutel  
niet gehoord  
Jij wel?

# Flesje

(Voor een “oude” vriendin)

Van computers snap je niets  
Telefoons zijn een beetje eng  
Boeken zijn belangrijk  
Die kun je vast houden

Bijna tachtig  
Gevaccineerd maar  
in quarantaine  
na de verhuizing  
Daar prikken ze  
Hier niet

Het uitzicht is goed  
Het inzicht was dat al  
Een flesje wijn?  
Ik zal het voor je halen  
Maar dan moet je me wel  
de juiste bankpas meegeven



# Poëzie

Ik vaar in mijn kofschip  
over de taalzee  
De d's en t's klotsend  
langs de voorplecht  
Met een Homerische vergelijking  
In de zeilen  
Laveer ik tussen  
Pleonasmen en tautologieën  
Hier en daar een  
hypercorrectheid vermijdend  
Van limerick naar haiku  
Van ollekebolleke naar sonnet  
Steil in de stijl  
Bekoort het woord  
Zijn of niet zijn  
Pijnig ik mijn brein

Dan land ik in de Multatulihaven  
Het kofschip wordt fokschaap

# Nationalisme

Mijn jasje van Harris tweed  
hangt opgeknaapt aan zijn stang  
De brogues staan op hun rekje  
De bolhoed rust op de kapstokplank

Mijn Stetson ligt in de opkamer  
westernlaarzen eronder  
de Colt in zijn holster op de stoel  
De dustcoat aan de cowhorns

Mijn Lederhose glimt in het kruis  
Verstijft naast de  
Dirndljurk met push-up  
in de kast van mijn vrouw

Een Indianentooi heb ik niet  
Ook geen Hawaïshirt

Ben je gek,  
Ik ben een eenvoudige  
Hollandse jongen