

**We zijn er nog
lang niet**

OJ Frère

Inhoudsopgave

Boomhut	4
Hein.....	5
Uitlaatplek.....	6
In het onbekende.....	7
Mening.....	8
Stap na stap	9
Huisdieren.....	10
Verzoek	11
Schaakspel	12
Ontdekkingsreis	13
180 (one-hundred-and-eighty).....	14
Testament.....	15
Zwaartekracht	16
Bezeten	17
Harley	18
Muzikale overdenking	19
Relatief.....	20
Bibliotheekboek.....	21
Verdwijntruc	22
Magiërs	23
Muurbloem	24
Nagelaten gedicht	25
Regen op mijn scherm	26
Schommel	27
Winterkoning	28
Rainy day (a song).....	29
Liefdespamflet.....	30
Winteravond.....	31

Fantasy	32
Land van Ooit	33
Thialf	34
Venuspassage	35
Kraantje Lek	36
Stoplicht	37
Tevreden	38
Leven (2).....	39
Slangenkuil	40
Verveling	41
Zondaar	42
Uil	43
Plaveisel	44
Bus 50	45
Spotdicht	46
Visser	47
Ochtendwandeling #754	48
Aphorisme 11	49
Maan	50
Lappenmand	51
Complot	52
Het Nu.....	53

Boomhut

In onze boomhut
kijken we uit over
grijze zwammen,
over dorre bladeren
en een molshoop

Een modderig pad
slingert langs,
het eikenhakhout
wacht op de dingen
die komen gaan

Onder onze boomhut
fietst een vrouw voorbij,
een mandje op haar fiets
In plastic
In de regen

Hein

We kabbelen voort
Van supermarkt
naar de sportschool
Van vakantiepark
naar de bieb
Van huis terug
naar huis

We leven
Van maaltijd
naar maaltijd
Van bed
naar bed

Al jaren in het ritme
In het keurslijf
van de gewoonte
van werk, slaap
en leunstoel

Bij de achterdeur
staat Hein
We laten hem
niet binnen
Hij wacht nog
maar even

Tot morgen,
of volgende week
of over tien jaar

En eten krijgt hij
ook niet

Uitlaatplek

Langs de file loop ik
naar mijn uitlaatplek

De glazenwasser rolt
zijn slang uit

De bus van Tuin & Watertechniek
staat geparkeerd op de stoep

De straat is opgebroken
Fietzers negeren het verbodsbord

De oud-burgemeester
maakt zijn ochtendronkje

Ik kijk naar de lucht
Houden we het droog?

Modder en herfstbladeren
maken het pad glad

Een vrouw met skistokken
rent me voorbij

Ik stop mijn telefoon weg
Ik ben er bijna

In het onbekende

Soms zijn we
wat zweverig

Gedachten,
peilloos diep

Onder de
hoge duikplank
3,5 meter

Mening

De stratenmaker
start zijn brommer
De zee schuimt
Oude autobanden
op de knieën

Het stoplicht knippert,
springt op rood
Het begin van een
nieuwe werkdag,
een nieuwe stop

Ik sla een waterput
in het park
Terwijl de Rabobank
negatieve spaar-
rente invoert

Het kindergedicht
siert de executieplaats
De klok luidt
De vlag wappert
Het forum spreekt

Dit is ook maar een mening

Stap na stap

Indrukken worden
gedachten
Gedachten worden
woorden
Op papier

Via het scherm,
het virtuele
toetsenbord
De duim
als pen

Flarden van
gesprekken
Reuk van
natte honden
en
versgezette
koffie

Tijdens de
ochtendwandeling

Huisdieren

De obese Labrador
waggelt zijn prooi na
Ballen met werpstok,
takken vliegen

Aangelijnde opruimplicht
zit verankerd aan de
infopaal naast
de slagboom

Bejaarde mannen
fluiten hun teefjes

Succes verzekerd

Soms

Verzoek

Zou je
Wil je
Kun je
Mag je
Doe je
Denk je
Loop je
Zit je
Ga je
Wandel je

En
Samen
Asjeblieft?

Schaken

Een schaakbord heeft
vierenzestig velden
acht bij acht
tweeëndertig witte
tweeëndertig zwarte
voor twee maal
zestien stukken
tweemaal
een achtling
zes paren
een echtpaar

De spelers zetten
Mathematische precisie
Rationele patronen
Vaste regels
Zonder emoties

Maar het blijft
een racistisch
geheel
Wit mag
beginnen

Ontdekkingsreis

Aan het einde
van de regenboog
ligt een schat

Aan de horizon
zien we bergen
van goud

Wij varen
ter kimme
en vallen
over de
rand

180

(one-hundred-and-eighty)

De darter werkt aan
zijn tennisarm
Bier in de lekbak
Pindaschillen onder
de kruk

Een verscheurde
foto klinkt uit
de speakerboxen
De overjarige
spiegelbol draait
onder de ventilator

Vroeger wordt later,
bijna tijd
voor hem
voor haar
voor samen

Tegen sluitingstijd
neemt de vrouw
haar laatste cocktail,
druppels GHB
plakken aan haar
bovenlip

Het tweepersoons-
bed wacht

Testament

Onder de
wilde kastanje
ver van het
verkeersgewoel
tussen gevallen
bladeren
onaangeraakt
door bladblazers
en harken
stel ik mijn
levenstestament op

Evaluatie van verleden

Contract op de toekomst

Zwaartekracht

Het geluid van dorre bladeren
overstemt mijn gedachten
Sloffend, ruisend loop ik
door de puinhopen
van de fotosynthese

Takken breken,
voetstappen slopen
Modder trekt sporen
op mijn
gevouwen broek

De bomen huilen
regendruppels
Er valt een appel
op mijn hoofd

Bezeten

Vanavond schrok ik
van mijn schaduw
die de volle maan wierp
Er groeide haar op
mijn rug
Mijn snorharen
overeind
hulde ik

Houd mij aan de lijn,
mijn lief
Ik wil je bijten

Harley

Afvalcontainers
drijven
het kroos uiteen

Tussen de dennen
In extase

Uit de hel
klinkt geraas

Ik ben ik
Wie ben jij?

Zonbankbruin
toon je
je geschoren
schaamhoofd

Muzikale overdenking



Bestaat het leven
niet uit zang, snarenspeel
en een microfoon
die alles vastlegt
voor de eeuwigheid
terwijl er niemand luistert?

Relatief

Het glas is halfvol
terwijl
we dreutelen om
de hete brij

Einstein woonde
in een zwart gat
op nauwelijks
te schatten
afstand

We kunnen
onze naasten
niet bereiken
met liefde

Misschien is het
bestaan
te diep
voor woorden

Bibliotheekboek

In het bibliotheekboek
zit een koffiekring.
een onderstreept woord,
een aantekening
in de kantlijn

Het boek is
mishandeld,
gestreeld,
dubbelgevouwen,
van ezelsoren voorzien,
gekoesterd

Sinds kort
is het
ook te leen
als ebook

Verdwijntruc

Kastanjedoppen
verdwijnen van het
schelpenpad
Verrot
Verdampt
Vervlogen

Onder de grove den
ligt een shoarmabakje
Halfwaardetijd
tweehonderd jaar
Knoflooksaus
glinstert wit

De dame met
skistokken
rent langs
Links, rechts,
links, rechts
In verwachting
van sneeuw

Magiërs

Rond de kaarsvlam cirkelen motten
Een hellebaard weerkaatst het licht
Glijdend langs de met groene zeep
ingewreven trapleuning
bereik ik vaste grond

Betonrot heeft het ijzer blootgelegd
Stalactieten sieren de lateien
van het industriële erfgoed
Waar eens het vliegwiel snorde
heerst nu de oxidatie

Lawinepijlen lokken vanaf de plank
Straatstenen liggen gebed in specie,
onaanraakbaar, sacraal vastgevroren

Vlaggen wapperen fier
in de stilte voor de storm
Het gerstebier, vers gebrouwen, klotst
in de ketels van culturele kannibalen

In het avondrood ontwaakt een uil

Muurbloem

Woorden schieten tekort
De roos wordt gemist
Amors pijlen zwabberen langs

Crommunicaties tekenen zich
af met HB-potloden
Vanavond is het
perspectief mislukt

Mixdrankjes afgeslagen
Tango uit de maat
Alleen de kleding
spant er om

Hij wordt gecompimenteerd
met de kleur van zijn sjaal

Nagelaten gedicht

Ik ben nog
niet dood

Deze woorden
komen rechtstreeks
uit een kloppend hart

Voor jou

Regen op mijn scherm*

Het Het en ik ga je het is
is een een een op het plein
van maar het was de enige
enige die de de



*Ik hield mijn iPhone in mijn hand terwijl het regende
Het bovenstaande verscheen
Ik heb alleen een titel en regeleinden toegevoegd

Schommel

We zweven
Strekken de benen
Trekken de touwen
Bezitten het plankje

Op de top van de boog
ontwaren we de horizon
en geven ons over
aan de waan van de nacht

Winterkoning

In donkere nachten
komt hij, sluipt hij

In de maneschijn
klimt hij langs een ladder

Zachtjes tikt de regen
atonaal, aritmisich

Als sterren flonkerend
aan de hemel staan

Vertrekt hij
met de noorderzon

Zijn noodlot tegemoet

Rainy day

(a song)

De elementen
drummen de blues
op mijn regenscherm

Mijn laarzen zingen
zompig in de modder

Beekjes ruisen tussen
de gevallen bladeren
van de Canadese eik

Ik speel de brug:
Naar huis
om de stofzuiger
te repareren

Liefdespamflet

Achter dichte deuren
lonkt de vrijheid
Harten staren,
horizonten
onbegrensd

Ontplooingsvisioenen
worden afgerasterd
met geblokte hekken

We volgen profeten,
dwingende algoritmen,
openbaringen van
de eeuwige waarheid

De zuilen van onze tempel
staan fier overeind
Onze haren zullen
niet worden afgeknipt

Onze liefde overwint

Winteravond

In de doorkijk
tussen de gevels
glanzen skeletten
van oude beukenbomen,
ontdaan van hun bladeren
in de winterkou

Het water van de gracht
weerspiegelt een fietslampje
op de brug

De laatste tram knarst
linksom de bocht door
langs een verlaten abri

Ik trek mijn kraag
omhoog, loop over
de glimmende zebra

Onderweg naar huis

Fantasy

Kastelen rijzen op boven
ommuurde steden
Paarden trekken karren
langs rotsige kusten
De koning bestijgt zijn troon

Drakeneieren broeden
in lava
Magiërs kammen
hun baard
Elfen spitsen
hun oren

Ik ben de minstreel
die de jonkvrouwen
betoverd met
zijn luit

Mijn toverstaf roert zich
Het hof houdt de adem in

Land van Ooit

Langs gesloten luiken
lekt het licht

Gitaren dringen zich op
aan de buitengevel

In de klimop
klimt cannabidgeur

Bloemen worden vervlochten
tot haarnetjes

Geld maakt niet gelukkig

De band loopt

De regen valt
Ver weg

Thialf

Ik rijd een
scheve klapschaats
Pootje over

Langs de blokjes
vierenvijftig zes
Linksom, wissel
aan de overkant

Ik droom weg
Knuffels op
mijn baan
Arrenslee met bellen
Wilhelmus

De ijsmeester
spuit stikstof

Tweemaal valse start
is diskwalificatie

Op uw plaatsen

Venuspassage

Vanavond schoven
donkere wolken
voor Venus

Haar hemels lichaam
vertoonde zich
blinkend wit,
ongrijpbaar,
onaanraakbaar

Tweemaal deze eeuw
passeert zij de zon
Als vlekje

Kraantje Lek

Waar bolides razen
staat
een bronzen boom,
vooruitgehold
onderaan het duin

Hij houdt geen
water vast,
slechts
koffie en bier

Elzen, afgerasterd
treuren
in het bos
bij het ruitpad

Bloedeloos
Bladerloos

In de verte
ruik ik
een emmer

Stoplicht

Kruispunt:
Voetgangerslichten
op rood

Linksaf: onzekerheid
Rechtdoor: twijfel
Rechtsaf: misschien

Ik strek mijn vinger uit
naar het knopje

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik tik tik tik tik....

Tevreden

Ik ontbijt met muesli,
een beker muntthee
en daarna koffie

Dat is iets van de
laatste jaren

In mijn jeugd
aten we van het
Brood des Levens

Een boterham
met ontevredenheid

Leven (2)

Diepe gedachten graven gaten
in mijn geheugen

Goede voornemens asfalteren
de weg naar de afgrond

Als drank niet bestond
moesten we een
ontwerpbureau inschakelen

We nemen een broodje gezond

Rennen hijgend achter de diëtiste aan

Gebruiken de hond
als trimapparaat

Onderweg naar de luie stoel

Om verder te leven

Slangenkuil

In gescheiden afvalbakken
worden droom en daad
gerecycled

Het leven spoedt zich
met toegestane
maximumsnelheid
richting avondrood

Aan het andere einde van
het stadspark
maakt een Cobra 9
zijn punt

Er is voldoende stof
tot nadenken

Intussen mixen we
nog een Molotov

Tot fijnstof zullen
we wederkeren

Verveling

Twee hondjes spelen
Buitelingen in het gras

Kareltje toont zijn jongeheer
aan drie knechten

Tante serveert een borrel
Pa rookt zijn pijp

Ik kijk uit het vensterraam
Sprookjes bestaan

Zondaar

Ik biecht mijn zonden
op aan het beeldscherm

Vraag vergeving
in Arial Bold

Voeten stampend
in ongeziene plassen
Ogen gericht op
natgespetterde pixels

De wolken ontvangen
weesgegroetjes
en weigeren huilend
de absolutie

Uil

De uil kijkt uit
over het uitlaatveld

Oren gespitst
Ogen open
Vleugels gevouwen
rond de waarheid

Om de hoek wordt
het volk
vertegenwoordigd,
de trend herkend
de dood ontkend

Minerva glimlacht

Plaveisel

Onder het plaveisel
Klotsen riolen
Stroomt het gas
Kruipen kabels
Loopt de spanning op

Onder de straat
Gonzen gesprekken
Flikkeren beelden
Openen documenten
Streamt de muziek

Onder de grond
Krioelen wormen
Slijmeren slakken
Wriemelen wantsen
Graaft een mol

Onder de stenen
Bruist het leven
Onder de stenen
Rust de dood

Bus 50

Bus 50 rijdt voorbij
Langs de halte
Via de bussluis
Naar het stoplicht
op de hoek

Bus 50 rijdt voorbij
Je zit er niet in

Spotdicht

De halo om mijn hoofd
verbleekt in de ochtendzon
Stigmata genezen dankzij
de voortschrijdende
medische wetenschap

Het meer van Galilea
is leeggevist
Een brug overspant
het diepe water

De menigte wacht hongerig
aan de voet van de berg
Ik heb geen tijd
Het is zondag
Ik ga mijn vader bezoeken

In de Alzheimerkliniek

Visser

Ideeën slapen
in het onderbewustzijn
ver onder
de oppervlakte
van het leven

We hengelen gedachten,
vissen invallen,
zetten voertjes
met ervaring als aas

Het is stil
aan de waterspiegel
Maar uit de bodem
welt het moerasgas,
lekt de afsluiter

Ook bijvangst
is eetbaar
als je het
goed klaarmaakt

Ochtendwandeling #754

Het druilt bij het bankje
Waar de man met zijn bierblikje
de ogen priemt op de jogster
Waar de uil schuilt
in de holle boom,
honden worden opgejaagd
door geworpen takken

Afgeknald vuurwerk teistert
de aandacht van brave burgers
Handhavers spoeden zich
naar de koffie

Mijn geest verdwaalt
in het verleden
Herinneringen flakkeren,
trekken motten aan,
verdoemd in het vuur
van eeuwige hartstocht

Aphorisme 11

We worden steeds meer
uitgevlakt door influencers
Lengte en breedte

De dikte doen we zelf wel
Daar hebben we suiker voor

Maan

De maangodin is aangevreten
door de lichaamloze draak
Het tij volgt zijn eetlust
Bretonse vissers
stoffen vergunningen af
pulseren de haven uit

Schape blaten
Weerwolven slapen
De inrichting in ruste

Kalenders worden
gevuld met schijngestalten
Vruchtbaarheid
zonder
kunstmest

De maangodin berust
Als zij verduistert
is ze zichtbaarder rond

Lappenmand

In de lappenmand
deponeer ik de producten
van een zondig leven

Bevlekte vodden worden
niet meer opgehaald
De boer boert biologisch
Zijn paard op stal
Zijn wagen aan de laadpaal

Mijn hoofd loopt om
Ik castreer mijn kater
Exorceer de drankduivel

Zo dadelijk verstop ik
mijn ingegooide glazen
in de glasbak

Nog even slapen

Complot

Beste complotdenker,

Je praat tegen mijn muur
Ik kan je horen
maar niet verstaan
Ik zou er bijna luisterspijt
van krijgen

In het nu

Nu

Geen gisteren
Geen morgen
Geen spijt
Geen angst
Geen verlies
Geen ijdele hoop
Geen stress

Vandaag
Rust
Berusting

Nu