

# Woorden zeggen

(n)iets

*OJ Frère*



Opgedragen aan Sjaak Vrugt (1974 - 2024), de  
meest verwarrende dichter die ik ooit ben tegenge-  
komen



## **Inleiding:**

Gedichten? Die moeten toch rijmen?

Soms wel. Vaak niet. Maar ze moeten wel recht uit het hart, of zo u wilt uit het onderbewustzijn, komen.

Lees vooral verder

OJ Frère



# Loopplanken

In geblokte virusscans hangen  
kerstbomen met kluit, overwinteren  
de vleesmeesters die lange messen dragen

De bakfietsmoeder vlucht

Opkomende atoomzonnen worden op verzoek geleverd,  
geschonken aan autoritaire vredestiters en cisgender  
brulapen

Als het grondwaterpeil is gezakt drijven we opnieuw de  
schapen over de dam, één voor één, één op één,  
geactualiseerd in neoliberalistisch onmachtdenken

Het water staat aan de lippen  
Lieslaarzen vol  
Hoofden leeg in de tsunami

Je rent, rent en springt over gebaande obstakels in de  
zachte bermen van het leven waar het gras plet in de  
ochtendstorm

Het is niet eng  
De afgrond is overbrugbaar  
Je kunt van de woonboot op de kade stappen  
De loopplank buigt door  
Maar hij houdt stand

## Nieuwe bundel

Gezochte woorden springen  
in starende ogen,  
door kromme hoepels  
van geschept papier

Punten staan,  
bewaken het eind  
Komma's wachten  
hun beurt af

Kapitalen verbergen zich  
onder kasten  
Er staan tekens  
aan de wand

We kijken in stilte  
naar wat komen gaat  
Maar alles blijkt al geschreven  
Alles is al gezegd



## **Gebed zonder einde**

Ondergesneeuwd liggen we  
In witgepleisterde villa's

De bewakingscamera's staan op rood  
De hekken dreigen gepunt en geketend

Lanen van platanen  
hopen humus op voor later

De nacht valt in duigen,  
we volgen het geijkte patroon

Want

De teckel trippelpoot  
Onze panfluit huilt

Alles loopt in het honderd,  
met 15% kassakorting

Op het bospad hebben fietsen vannacht  
voren getrokken in de modder

Als ik God tegenkom  
doe ik hen de groeten

# Carpe Diem

Er helpt geen vader,  
moeder of brandkraan  
als de wind  
de dakpannen geselt

Wanneer de uien hun rokken  
optillen zullen gedachten  
blijven steken  
in ronde getallen

De hemel huilt  
De grond rilt  
Wolken vergaderen  
Een doodskreet klinkt  
om het hoekje

Nog lopen schapen doelloos  
op de snelweg tussen  
geparkeerde waangedachten

Nog verzamelen sterren hun  
botox in glazen muiltjes maat  
tweeënveertig

Panta rhei  
Alles stroomt  
Heuvelopwaarts

## Onder controle

Ik kan het best laten  
Als het moet  
Maar waarom zou ik?

Ik vind het gewoon lekker  
Heb er plezier aan  
Dus ga ik door

Waar bemoei jij je mee?  
Sorry, dat was een beetje...  
Ja, ik ben al rustig

Heb je er last van?  
Dan moet je het zeggen, hoor  
Ik zal er op letten

Want  
Ik kan het best laten  
Als het moet

## Breiwerk

We blijven thuis voor  
nuttige handwerken  
voor het maken van  
een nieuwe antimakassar

De pennen tikken  
We zoeken het oog  
van de naald

Bij het licht van de olielamp  
bederven we onze ogen

De kolenkachel snort  
Op het dressoir slaapt  
de Mexicaanse hond

Dan breien we een einde,  
meerderen en minderen en  
hechten daarna af

De tijd slaat een bladzijde om  
Het is bijna nieuwjaar

## Op stil

In vlucht naar voren  
slepen dode paarden  
vruchten van samenwerking  
onder de korenmaat

Zilte tranen verdampen  
in het avondrood  
Gepuntmutste magiërs  
bestijgen hun tapijt

Ik steek mijn nek uit om  
te zien waar de pruimen hangen,  
als de eekhoorn zijn pluimstaart  
verstopt achter de eikenbast

Oude bromfietsmotoren  
verstoppem zuigers,  
blazen wolken voor de zon

Altijd weer vervangt de  
plantsoendienst omgewaaide  
woudreuzen door dwergen

Ik zet mijn telefoon op stil  
Afleiding is hinderlijk

## De stem

Ik hoor een stem  
In de morgen  
In de middag  
En ook 's avonds

Ik hoor een stem  
Binnen  
Buiten  
Bij de koffie

Hij is niet luid  
Geen schreeuw  
Geen roep  
Maar ook geen fluistering

Ik hoor een stem  
Een man?  
Een vrouw?  
Een kind?

Ik weet het niet  
Maar ik hoor hem  
Als ik luister

## Creatief

Ik ben ontzettend goed in dichten  
Het rijm heeft geen geheim voor mij  
Schrijf voor mijn neven en mijn nichten  
Briljante verzen, spelfoutvrij

Geef mij maar marmer om te hakken  
Hoewel ik ook in hout graag snij  
Of klei om beelden uit te bakken  
Een peulenschil is het voor mij

Laat mij maar op de cello strijken  
Hijs me op de pianokruk  
Je zult er echt van staan te kijken  
Je zult gaan wenen van geluk

Geef mij een Canon of een Nikon  
Zo eentje met een telelens  
Ik weet zeker dat ik dan een prijs won  
Met foto's van natuur of mens

Ik schep onsterfelijke dingen  
Heb nog veel liedjes in mijn kop  
Ik schep ze, laat de snaren zingen  
Maar het allerliefste schep ik op

## Zintuigen

De randen van mijn brillenglazen  
kaderen de wereld in  
De schelpen van mijn oren  
vangen steeds meer ruis

Beelden vervagen  
Geluiden verstommen

Wat blijft is de herinnering

Gelukkig maar  
Vroeger was immers alles beter



## Dierenleven

Als ik vleugels had  
kon ik zweven  
boven de toppen  
van de bomen

Als ik veren had  
dan pronkte ik  
ermee naar  
iedere vrouw

Als ik een poes was  
kon ik uren  
in mijn mandje  
liggen dromen

Als ik een hond was  
kon ik kwispelen  
en dan kwispelde ik  
naar jou

# Regenwulpen

Woorden schieten tekort  
voor vluchten regenwulpen  
of een reiger, stokstijf  
aan de waterplas

Als beschrijving  
putten we uit  
afgekloven beelden,  
 clichézinnen, gebed  
in kreupelrijm

Emoties gieren langs  
afgesleten staalkabels  
strak gespannen boven  
diepe wateren

De grond verzinkt  
onder platvoeten,  
onder de jezussandalen  
van onze fantasie

Als we wakker worden  
zijn we weer knapen,  
herboren in stokoude ritens,  
Nirwana op het netvlies

Maar toch  
schieten woorden tekort  
Toch  
vliegen regenwulpen over

# Gewone dag

Het is

Een gewone dag  
Zon op  
Straks weer onder  
Dan de maan

Gewone dag  
Regen valt  
Drone zoemt  
Bom ontploft

Zo'n dag  
Zon schijnt  
Gletsjer smelt  
Zee stijgt

Gewone dag  
Honger knaagt  
Kind sterft  
Liefde voor jou

Een doodgewone dag

# Verbeelding

Rijmloos  
Vormloos  
Zonder ritme  
Lege woorden  
Inhoud onduidelijk...

Nee wacht  
Dat is het niet

Dicht  
Een open einde  
Schip een beeld  
Maak een gedachte  
Gangbaar

Er is  
Geen leegte  
Er is  
Geen niets  
Alles is  
Vol

Vol van verbeelding

# Kruistocht

Beeldschermen vluchten in schoolbanken  
Kunstmatige intelligentie speelt  
Buiten tolt de medicinebal langs  
Netten tevergeefs, doelpalen verbogen

De bewakingscamera roept van  
bellenblazen door plastic steelcircels  
Ballonnen klappen in oppervlaktespanning  
Condooms weggegooid in braamstruiken

De nucleaire stilte valt  
De storm is gaan liggen  
Als de bel luidt

Jij en ik staan er bij  
We aanschouwen de wereld  
Zacht drupt een traan

# Circusvoorstelling

Vlooiën springen door  
brandende hoepels  
in de piste van het kwaad

Als mussen van het dak vallen  
zwijgen we  
in ingebeelde verbazing,  
lopen doelgericht  
ons rondje  
in de tredmolen

We melden ons bij de uitvoerder  
We plaatsen hekken  
Dragen veiligheidssschoenen  
Dempers over de oren

Nu het einde nadert  
leggen we de laatste hand,  
trekken we het afplakband weg

We werpen de laatste stok  
Steevast legt de hond  
hem weer aan onze voeten

Het doel is bereikt,  
de vlo is geland

# Levenslang

In hersencellen opgesloten,  
in gestaalde kaders  
hangen beelden,  
dwarrelen geuren  
zweven melodieën

Lijnen lopen  
tussen grenspalen  
Verbanden liggen  
om oude wonden  
Zonnestralen piepen  
langs cumuluswolken

Kronkels, spinsels, schimmen  
Alles lost op  
onder het dak van de geest  
Het afdak tegen dat  
wat van boven komt

Het is middag  
De avond roept  
De ochtend is verdwenen  
Om de hoek van de tijd



# Compost

Eenzaam, alleen  
zit ik op de mestvaalt  
van de poëzie  
Tussen afval van schoonheid,  
omringd door afgekloven strofen,  
oude rijmwoorden,  
verlepte beelden  
uit een ver verleden

In lauwe kunst  
broeien ideeën,  
borrelen gedachten aan liefde,  
herinneringen aan haat  
verloren, verdwenen  
op het pad  
van versleten clichés  
in stille nostalgie

Uit de resten,  
broeiend in de avondzon,  
vormt zich literair compost  
waaruit eens, spoedig  
jonge scheuten zullen kiemen,  
fris, groen,  
in de dageraad  
van een nieuw bestaan

## Lentekleuren

Nu het groen  
weer groen wordt  
Nu paars, rood en geel  
overal de kop opsteken,  
loop ik steevast  
een blauwtje

# Schellakplaat

Stemmen uit een grijs verleden  
Rijzen op uit oude groeven  
De naald trilt het trommelvlies binnen  
Uit de urn, uit de kuil  
klinken de stemmen van groetende  
jongeren

Het is geschied  
Het is geschiedenis  
Dag opa, dag oma  
Dag pappa, dag mamma  
Dag ongeboren ik

Maar er komt geen antwoord  
Alleen een monoloog

## Laatste avondmaal

In dor hout  
huizen mieren  
Torren graven geulen  
onder naaldbast

Bladeren verturven  
Houtschimmels tasten  
stronken aan

Tussen gevallen eikels  
steken narrenzwammen  
hun kopjes op

Ik schenk een beker  
liefdesdrank in,  
wachtend op  
de opstanding

## Overgang

Piketpaaltjes tussen ons  
zijn hen van beste reizigers  
Hij baardt een haar vol vuur

Scalpels snijden in eigen vlees  
Naalden vullen en zuigen  
In, uit, in, uit, vol, leeg

Selfies tonen anderen  
Anderen tonen zichzelf  
in gekromde spiegels

Ik kijk het aan  
Zie wat ik niet hoor  
Hoor wat ik niet zie

Ik maak een afspraak  
Bij de kliniek

# Verwachting

Jouw hand  
strekt zich uit  
reikt naar  
tast naar  
iets

Jouw voet  
doet een stap,  
landt

Jouw blik  
richt zich,  
draait

Jouw gezicht  
drukt iets uit  
van verwachting

Wat is er?  
Waar wacht je op?  
Op mij?

# Haantje

Kukeleku  
Kukeleku  
Kukeleku

Tok tok tok

Kukeleku  
Kukeleku

Tok tok

Kukeleku  
Kukeleku!

Maar dat had ik je  
toch al gezegd,  
kun je niet luisteren?

## Onder zeil

Zee

Golf

Zee

Horizon

Wind achter

Schuin achter

Het zeil staat strak

De boot helt over links

Bakboord heet dat ook wel

Ik voel het roer in mijn handen

Zee

Golf

Aan de einder ligt de bestemming

De koers is gezet, de lijn getrokken

blauwe lucht

we zeilen



# Prijs

Het

Het is

Het is niet

Het is niet altijd

Prijs

Maar

Maar soms

Maar soms even

Soms even

Wel

Hoop

Hoop doet

Hoop doet leven

Even

Even

Soms even

Soms

En

En dan

En dan weer

En dan weer

Niets

# Komma

Ik plaats een komma in de tijd  
Even zonder punt  
Zonder uitroepteken  
Zonder vraagteken  
Even niets

In droom zweef ik  
Boven de aarde  
Onder de grond  
De sterren heb ik  
gerangschikt, aangezet

Er klinkt een roep  
Er wenkt een hand  
Er wijst een vinger  
Maar ik kom niet  
Ik ben mijn komma

## Dag na dag

Ik dop mijn bonen  
Dop mijn doppen  
Kijk uit mijn doppen  
Ik peul

Ik knoop, knip kneuter  
Als een kleuter  
Brei een end eraan  
Ik denk

Soms vol soms leeg soms tegen  
Gehaat gekust  
In levenslust  
In rust

Uit diepe putten hoop gevuld  
Op schermen lach  
De morgenstond  
Verguld

## Spoken Words

Ik spreek over palen die laden van wind  
draaiend, draaiend hoog boven velden  
van eer, velden van uitgereden stront,  
uitgemolken runderlappen verstoppt drie-  
hoog achter uit economische motieven

Ik schrijf over diepe roerselen in grijze  
massa's bewust gestimuleerd door witte  
lijnen geboren op groene akkers waar  
het gekreun van slaven wordt overstemd  
door kleurige ara's

Ik denk aan vervlogen tijden, toen hoeken  
werden bezet door jongens in korte broek,  
bevend uit angst voor de roede van de  
meester, verplicht strafregels schrijvend  
met dubbele pennen op lijntjespapier

Ik zwijg over trieste gevolgen van harde  
handen aan het bed van geslachtofferde  
weeskinderen, opgroeiend in wetenschap  
van ontluikende onmacht

Ik weet dat ik eerst de gebruiksaanwijzing  
moet lezen, de algemene voorwaarden  
dien te accepteren en toestemming moet  
geven voor cookies

Maar ik wil niet  
Ik doe het niet  
Ik lul liever uit mijn nek

## **Acceptatie**

Nu de haast afgelopen is  
Accepteer je, weet je

Dat het zijn moet zijn  
zoals het is

Dat het niet uitmaakt  
hoe, wat of waar

Dat vogels vliegen  
van links naar rechts  
in de avondzon

En neerstrijken  
Voor de nacht

## **Van het paadje**

Van het paadje  
Door nat gras  
Modder en brandnetels  
Soppend, schoppend  
Slingerend

Naast het weggetje  
Trappend, stampend  
Laat ik sporen achter  
in de klei

Op de tegels  
loopt mijn hondje  
Snuffelend doelgericht  
Vooruit

Van het paadje  
Struikel ik voort  
Hoofd in de wolken  
Blik gericht  
op onontdekte poëzie

## Slip of the tongue

Woorden uitgesproken  
Onherroepelijk gehoord  
In tijd van emotie  
In bui van onweer

De lucht klaart niet  
De tijd tikt niet  
Terug

De afgebeten tong  
Op een presenteerblaadje  
De ingehouden adem  
Verstikt

Gisteren  
Vijf minuten geleden  
Daarstraks  
Was...

De grond zakt  
Een verdronken kalf  
Een ongedempte put

Doodse stilte



## **Niet meer**

(een requiem)

Als mijn stem is verstomd  
Wil jij dan mijn gedichten  
hardop lezen?  
Zodat ik toch  
nog een beetje

Als mijn beeld is vervaagd  
Druk jij dan mijn foto  
opnieuw af?  
Zodat ik toch  
eventjes bij je

Ik beloof je  
dat ik zal luisteren  
dat ik zal kijken  
dat ik samen met jou  
onze eindigheid  
zal vieren

Ook al kunnen  
we elkaar  
misschien  
niet meer

## Vooruit

Er is geen boven  
of onder  
aan tijd

Er is geen voor  
of achter  
aan uren

Er is geen links  
of rechts  
aan de dag

Er is geen  
verloren moment

Er is alleen maar de morgen  
Er is alleen maar het nu  
Er is misschien ook nog straks

Vooruit maar  
Eventjes dan

## Hersenspinsels

Hoeveel bruggen we ook slaan  
Hoe de pont ook vaart  
Het water blijft een brede grens  
Soms heftig, soms bedaard

Hoeveel smoezen we verzinnen  
Hypocriet of heel terecht  
We voelen ons te kijk gezet  
Als men er iets van zegt

De tegels met hun wijze tekst  
Ze hangen aan de muur  
Misschien zijn ze heel lief bedoeld  
Maar goede raad blijft duur

Zo denk ik op mijn wandeling  
Dit komt zo in me op  
Pas als ik aan de koffie zit  
wordt het rustig in mijn kop

## **Nog wel**

Het is te vroeg  
Er is nog tijd  
Nog wel

Ik wacht  
Kijk uit  
Naar later  
Maar later  
is er niet

De tijd scheidt  
De tijd schreit  
Later is te vroeg  
Te vroeg is nu  
Voor altijd nu

Er is nog tijd  
Nog even tijd  
Nog wel

## Muizenissen

Als muizen konden vliegen  
En piepen in hun vlucht  
Dan knaagden ze vast en zeker  
zwarte gaten in de lucht

Als poezen het niet konden  
Gebonden aan de aard'  
Dan waren ze als muizenwacht  
Voor ons geen stuiver waard

Maar muizen kunnen niet vliegen  
Ze blijven op de grond  
Ik zit maar wat te zwetsen  
Dus houd ik snel mijn mond

## **Vlakke meetkunde**

Jij liep de rechthoekzijden  
Ik de hypotenusa  
Dus op de hoek kwamen we  
elkaar gelukkig weer tegen

## Poëzij

Het begon als een verhaaltje  
En eindigde als gedicht  
Het puntje bij het paaltje  
In het eerste ochtendlicht

Het waren mooie zinnen  
Ontsproten aan de geest  
Een betoog ermee beginnen  
Daarvoor zijn ze nooit geweest

Vanzelf ontstond een ritme  
Rijm volgde razendsnel  
Het dichten ja dat zit me  
In mijn poriën, in mijn vel

Dus kom ik u nu vervelen  
Met strofen strak van vorm  
De som van deze delen  
Is daarbij steeds de norm

Dit was op deze middag  
De bijdrage van mij  
Ik roep alleen nog driewerf  
Lang leve de poëzij

## **Aan de arbeid!**

Het duister komt op de fiets  
Opgeladen aan de paal van de buren  
Verzwegen in heilige boeken  
Voorzien van adequaat reflectiemateriaal

De tweeling schittert in aanwezigheid  
Tussen beren en staardragers  
Naast een enkel vastliggend baken  
Draaiierig vastgeklampt in de mallemlen

Volmondig herkauwen we onze leeftijd  
Vechten tegen kunstmatige bierkaaien  
Vergaderen boven gedempte putten  
Ondachtig de laatste eeuwen westerse beschaving

Toch gloort aan de toekomst een hoop  
Als kabouters ontvlucht aan boomwortels  
trekken we ons plan heuvelopwaarts  
We rollen stenen tot ze ons ontsnappen

En beginnen opnieuw



# Rondje

Langzaamaan  
Word ik  
Ben ik

Steeds meer  
Of minder  
Dat

Het is  
Van belang  
Toch?

Ik loop  
Verder  
Later

Nu is gisteren  
Morgen is vandaag  
Altijd

Ik loop  
En loop  
En loop

Dagelijks  
een rondje  
Daar word je oud mee

## Rood paaltje

Bij het rode paaltje  
sla je rechtsaf  
Dan loop je het pad af  
en steekt de weg over

Als je de engelen  
hoort zingen  
moet je links aanhouden

Bij het stille,  
diepe water  
ga je zwemmen

Dan, aan de overkant  
ben je er bijna

Maar eerst, eerst  
moet je nog rechtsaf  
Bij het rode paaltje

# Landvreugd

Verloren ligt een schaap  
in de grazige wei

Koeien kauwen zacht  
voor zich uit

De ijsvogel vliegt  
zijn blokje om

In de batterij kraaien hanen  
hun harem van de leg

Het paard draagt zijn zweetdeken  
vol trots in de bak

De tapuit fluit  
Prinsessenboontjes groeien

We rijden onze mest  
Dag in dag uit

Stadsmensen hebben geen oog  
voor de schoonheid  
van het buitenleven

# Serieus

Het is echt serieus  
Gemeend  
Uit het hart

Doordacht maar  
ook een beetje  
spontaan

Soms hard  
maar altijd  
raak

To the point  
In de roos  
Bullseye!

Ik meen het echt  
Anders zou ik het  
toch niet zeggen?

# Hunkering

Talent woekert ondergronds  
Ongezien gravend  
Stevig verankerd  
in duisternis  
in opeengepakt onlicht

Geen winden  
om mee mee te waaien  
Geen doorgeschoten lucht  
Alleen osmose en groeikracht  
Vol hunkering naar  
het licht

Het licht van erkenning

## **Beneveld**

Het duurt even  
Voor de alcohol het brein bereikt  
Voor het doordringt  
dat als je doordrinkt  
er weinig meer verandert,  
dat alleen  
de tong verknoopt raakt  
de blik vernauwt,  
de mensen zich afvragen  
waar je het over hebt

Maar zij snappen niet  
dat ook zij  
zelden samenhangend spreken

# Afstand

Ik ben  
U  
voor jou

Jij bent  
jij  
voor mij

Wij zijn  
niet wij

Wij zijn  
jij en ik

U  
dus  
voor jou

## **Er is...**

Teveel  
om te schrijven

Teveel  
om te zeggen

Teveel  
woorden

Teveel  
gedachten

Niemens kan het  
bevatten

Niemens kan het  
zich voorstellen

Dus doe ik er  
het zwijgen toe

Ik voor nu  
Jij voor altijd



## Nieuwe dag

De dag breekt aan  
Aarzelend licht tussen bomen  
Langzaam zichtbare contouren

Een auto rijdt voorbij  
Een fietser zonder licht  
Een man met zijn hond  
Twee leerlingen  
onderweg naar school

De dag breekt aan  
voor ons  
En morgen  
waarschijnlijk opnieuw

## Zonnewende

Dagen worden langer in gure wind van vlokken, van spetters op schermen van bakfietsen, de lichten nog brandend, de trappers malend tegen de storm

Laarzen zompen in modderpoelen, door ogen gericht op letter, op woorden verschenen in pixels, onder de duim, tussen de regels van de wandeling door

De kabouters staan doodstil versteend, afgebroken bij de voeten, boomwortels als schutting onder drup, langswaaiende bladeren en de dreiging van zwerfafval

Maar de dagen lengen, groeien in het tikken van de kalender, in het hellen van de aardas terwijl de zon zich van steenbok naar kreeft sleept

Het is bijna kerstmis volgens de lampjes aan de vlaggenmasten in de tuinen van volgevreten villa's achter de bewaakte hekken van de welvaart

Ik warm mijn verstijfde handen in diepe  
zakken, verstild in de leegte, verloren  
in de ruimte van de tijd  
Nu de zon nèt iets later ondergaat  
dan gisteren

## De man

Er loopt een man  
Door de stad  
Alleen  
Op straat

Er loopt een man  
Stap, stap  
Blik  
op oneindig

Er loopt een man  
Eerst heen  
Dan terug  
Steeds weer

Niemand kent hem  
Niemand groet hem  
Hij loopt  
Door de stad  
Alleen  
Hij  
Een man

## Over

Het is bijna over

Uit

Afgerond

Geweest

Vorbij

De kist wacht

Op schragen

Op deksel

Op schroeven

Op vuur

We spreken

Speechen

Dichten

Vullen

De leegte

Dan

Te snel

Is het zover

Is het

Uit



## Inhoudsopgave

Loopplanken.....	7
Nieuwe bundel.....	8
Gebed zonder einde.....	9
Carpe Diem.....	10
Onder controle.....	11
Breiwerk.....	12
Op stil.....	13
De stem.....	14
Creatief.....	15
Zintuigen.....	16
Dierenleven.....	17
Regenwulpen.....	18
Gewone dag.....	20
Verbeelding.....	21
Kruistocht.....	22
Circusvoorstelling.....	23
Levenslang.....	24
Compost.....	25
Lentekleuren.....	26

Schellakplaat.....	27
Laatste avondmaal.....	28
Overgang.....	29
Verwachting.....	30
Haantje.....	31
Onder zeil.....	32
Prijs.....	33
Komma.....	34
Dag na dag.....	35
Spoken Words.....	36
Acceptatie.....	38
Van het paadje.....	39
Slip of the tongue.....	40
Niet meer.....	41
Vooruit.....	42
Hersenspingsels.....	43
Nog wel.....	44
Muizenissen.....	45
Vlakke meetkunde.....	46
Poëzij.....	47
Aan de arbeid!.....	48



Rondje.....	49
Rood paaltje.....	50
Landvreugd.....	51
Serieus.....	52
Hunkering.....	53
Beneveld.....	54
Afstand.....	55
Er is.....	56
Nieuwe dag.....	57
Zonnewende.....	58
De man.....	60
Over.....	61



## Jij

(Voor S.V.)

Vaag duidelijk  
Nooit helder  
Dubbel in woorden  
Geschreven gedreven  
Gezegd

Drijvend tegen stroom  
Was jij, zelf  
Alleen eigen  
Baken van taal  
Zonder regels

Je gaat  
Loopt alleen  
De klomp brak  
De dirigent wijst de weg

Meer info:  
[www.kees-broersen.nl/oj/oj.htm](http://www.kees-broersen.nl/oj/oj.htm)