

Gedichten

(een keuze)

OJ Frère

Inleiding:

Dit bundeltje bevat een keuze uit de gedichten die ik tussen 2019 en 2021 heb geschreven.

Gedichten komen meestal tot stand tijdens het wandelen met de hond in de Haarlemmerhout.

Ik kan het je aanraden: laat je gedachten de vrije loop, associeer vrij en er ontstaan vanzelf nieuwe dingen.

Veel plezier met lezen

OJ Frère

Op verzoek

Als ik gedichten laat lezen,
voorlees, voordraag,
krijg ik vaak de vraag:
kun je niet eens schrijven
over dit of dat?

Ik doe het niet.
Dit komt me te dicht
op de huid,
van dat
heb ik geen verstand

Ik zoek mijn eigen
onderwerpen
en als ik die niet heb,
heb ik ze toch.
Zoals nu

Dichtdrukken

In letters
leef ik,
in woorden

Me en mijn
Mijn en dijn
Groot en klein

Kijk goed:
staat er wat er staat?

De e, de ij de ei
de punt, de komma
Ze remmen de slaap

Oren luisteren
Ogen zien

Papier is blanco

Mensen vaak niet

Sonnet

(Op een publieke vrouw)

Ik zag, op stap langs de begijnen
Nabij het pleintje van de Waalse Kerk
Een wulpse dame zitten, aan het werk
Ze wenkte me van achter de gordijnen

Het pand ernaast had rode lichten schijnen
Van haar beroep het oude handelsmerk
Voor menig man is die verleiding sterk
Maar het leek mij toch maar beter te verdwijnen

Natuurlijk is het simpeler dan Tinder
Een heel stuk sneller bovendien
Als je romantisch wilt verpozen

Maar één ding vond ik toch wat minder
Ze liet me te vroeg te veel zien
Ik houd meer van een date met rozen

Requiem

We rookten shag en rolden
Joints van Stars & Stripes rijstevloei
Soft Machine en vloeistofdia's
Dylan en Leonard
Zestien lentes zo pril
Paak en Libanon
Picknick in de Tuin der Lusten

Ik stemde mijn gitaar
met een blikken stemfluit
Repareerde de kazoo met
Rizla blauw
Werd herkend aan de
afgescheurde rand
Goed voor minstens vijf filters

We waren jong
Langharig maar niet kortzichtig
Niet te Min
Riders on the Storm
We hadden Het
Geen Zin
om Op te Staan

Vietnam was dichtbij
27 jaar ver weg
We lagen in het gras
Gaven hem door
Tot voor jou de needle kwam
Damage Done
Verloren illusies
Dode dromen

Stilte in de Hout

In de Hout heerst stilte
Een specht klopt op een boom
Een eenzame eekhoorn
ritselt door de gevallen bladeren
Verder heerst er stilte
In de Hout

Fotoalbum

Langzaam verkleuren
de herinneringen
Hoekjes laten los
De lijm komt erdoor

De oudste
zwart-wit afdrukken
behouden hun glans
Met gekartelde randen

Overpeinzing

de wielen van de trein
zingen en de vogels,
de trompetten klinken
de sloten blinken
van manestrallen
in de winter
in de herfst

het gras bloest zachte tranen
in de ochtendzon
bij wilde kastanjes
en blauwe druiven
iedere dag opnieuw
zal jouw oog ooit vallen
op de scheur in je
zondagse broek?

altijd baant de snelweg
een einder van wolken,
zittend op een schimmel
in de brede straat
die uitmondt in ellende
en AOW

mijn lijden is verlost
van loze woorden,
mijn geest zweeft
door de kamer
de gordijnen zijn dicht
de deur staat open

Koekoek

De koekoek roept de bomen
Geel antwoordt het koren
platgeslagen door de storm
Een brander loeit
De ballon stijgt
Boven de muggen
Boven de wespen
Boven de bijenkasten

De wind verrukt de boomtoppen
Parkieten schichten groen
Exotisch
Ex-tropisch
De rivier weerspiegelt de treurwilg
wenend in de ochtendzon
De aarde is omgewoeld
Het graf gedolven

En weer roept de koekoek:
ik kom er aan!

Voorjaar

De narcissen
trompetteren
tegen de
pimpelmezen
dat ze hun nest
moeten opmaken

Sportschool

In mijn kniebroek
Trek ik
Duw ik
Knijp ik
Trap ik
Hijg ik
In de spiegel

Onder mijn bandana
Stoom ik
Druppel ik
Stroom ik
Guts ik
Op de vloer

In mijn Adidas shirt
Groeien de bicepsen
Slinkt het buikje
Verstrakt de
gluteus maximus

Onderweg naar nergens
ren ik al tien minuten
richting douche
richting sixpack

Therapie

De deugd
is
gemaakt

De nood
is
geboren

Zeg mij niet
dat dit
vanzelfsprekend
is

Ik vul
slechts
de stilte

Bezoedel
het papier
met
mijn
letters

Wat is er
anders
te doen?

Poëzie

Ik vaar in mijn kofschip
over de taalzee
De d's en t's klotsend
langs de voorplecht
Met een Homerische vergelijking
in de zeilen
laveer ik tussen
pleonasmen en tautologieën
hier en daar een
hypercorrectheid vermijdend
Van limerick naar haiku
Van ollekebolleke naar sonnet
Steil in de stijl
Bekoort het woord
Zijn of niet zijn
Pijnig ik mijn brein

Dan land ik in de Multatulihaven
Het kofschip wordt fokschaap

Groots

Groots leven wilden we
Het bestaan bestieren
Naar onze hand zetten
Overzicht over de straat
de stad, het land
Wij bepaalden wie er kwam
weg ging, wachtte,
welkom was
Wij schiepen de wereld
waar de huizen stonden
de bossen, de bergen
met tunnels
En toen, en toen?
Toen was onze Märklin-wereld af
Het enige wat overbleef
Was rondjes rijden

Dag

Vanmorgen
heb ik de moed gehad
om op te staan
me aan te kleden
naar buiten te gaan
om de dag te trotseren

Straks, als het stil wordt,
het licht verdonkert,
de lamp verlicht,
straks, vanavond
durf ik misschien wel weer
terug naar bed te gaan

HTM

Bij het eindpunt van lijn 11
Draait de tram zijn rondje
Gaan
de neuzen
de andere kant op
Verlopen
de kaartjes
Wordt
het verleden
heden

Bij het eindpunt van lijn 11
Liet je me staan
Alleen

Bang

Ik ben bang voor
grote honden, stieren
spinnen en muizen

Bang voor
onweer, ijzel
overstroming en storm

Ik ben bang voor
ziekte, dood, verderf
en de tandarts

Eigenlijk ben ik
overal bang voor

Alleen niet voor
de tram
want die tingelt
als hij
eraan komt

Devotie

Het orgel galmt
door de kerk

De zon valt via
gebrandschilderde
ramen

Stof danst
in kleurige
banen

Ik kijk
om me
heen

God zie ik niet

Jou
wel

Zondagsritueel

Opstaan
Douchen
Tanden poetsen
Havermout
Pak aan
Das om
Koffie
Ter kerke
Zonden belijden
Bidden
Naar huis lopen
Lunch
Thee
Schriftlezing
Ter kerke
Zonden belijden
Bidden
Naar huis lopen
Avondeten
Dochter neuken

Afgesloten weg

Met grijze stappen zweeft
de trapeze-artiest langs de stoeprand
terwijl de lichtjes van de kerstboom
doven in het blusschuim

Biobakken ratelen de wagen in,
worden geleegd op een bed van stro
Springveren matrassen kraken
onder de voortplantingsdrift
van de burens

Mandarijnen worden gepeld,
appels geschild, druiven geperst
Onder de vleugels van
energiedrank en damesverband
vinden we zekerheid

Langzaam gaat de zon onder
in een dieprode gloed achter
weggeworpen kerstbomen
op het grasveld

Er geldt hier een parkeerverbod
Morgen zijn er filmopnamen
Vannacht wordt er regen verwacht

Zin

Onstuitbaar
dringt
de waanzin
door mijn poriën

Beelden als
tatoeages op
mijn huid

Tussen de
donshaartjes
banen ze
zich een
uitweg

Het is de zin
van het leven

Strijder

Wat treur je
in de schaduw
van de tralies?

Wat huil je
in de engte
van je brits?

In de kilte
van de middag

De stilte
van de avond

Het donker
van de ochtend

Jij zweeg
in de littekens
van je nagels

Jij zwijgt

Leven

Diepe gedachten graven gaten
in mijn geheugen

Goede voornemens asfalteren
de weg naar de afgrond

Als drank niet bestond
moesten we een
ontwerpbureau inschakelen

We nemen een broodje gezond

Rennen hijgend achter de diëtiste aan

Gebruiken de hond
als trimapparaat

Onderweg naar de luie stoel

Om verder te leven

Hein

We kabbelen voort
Van supermarkt
naar de sportschool
Van vakantiepark
naar de bieb
Van huis terug
naar huis

We leven
Van maaltijd
naar maaltijd
Van bed
naar bed

Al jaren in het ritme
In het keurslijf
van de gewoonte
van werk, slaap
en leunstoel

Bij de achterdeur
staat Hein
We laten hem
niet binnen
Hij wacht nog
maar even

Tot morgen,
of volgende week
of over tien jaar

En eten krijgt hij
ook niet

Bospad

In het bos
loop ik
precies
hetzelfde pad
waar wij ooit
samen...

Toch
is het anders,
nu
zijn de bomen
in blad

Zee

Ik klots, ik stroom, ik eb, ik vloed
Ik leg schelpen aan je voeten
Draag kwallen aan mijn oppervlak
Leviathans in mijn diepte

Ik ben een hoofdweg, tocht naar elders
Ik geef, ik neem, ik trek me terug
Dan ben ik blauw, of grijs of groen
Vol van onzichtbaar leven

Drijf op mij, zak weg in mij, aanbid me
Ik laat je leven, braken, voed je
Een school van eten, rond, plat, wit
In vissersnet gevangen

Ik ben koud, warm als je door bent
Ik gesel je schuimend met mijn golven
Ik trek je mee, laat je weer los
Je voeten in mijn zand

Houd van mij, kom in me, vrees me
Ik laat je drijven, zinken, zwemmen
Mijn zoute tranen zullen je troosten
Ik ben de verre horizon

Overpad

Jij gunde me het recht van overpad
Het olifantenpaadje over het grasveld
Ik dwaalde langs de rozenstruiken
Plukte vergeet-me-nietjes uit je border

We picknickten op het gazon
Borrelden onder de lindeboom
Doezelden bij de eik

De winter was nat
Het voorjaar kwakkelde
Op de eerste zomerdag vond ik
het tuinhekje gesloten
Slechts te openen met
een viercijferige code

Langzaam drong het tot me door:
dit was het,
buitengesloten,
eigen terrein

Liefdesberichtje

Een vingerafdruk
op de ontspanknop

Oplichtende woorden
van herkenning

Knipperende cursor,
Letterruimte

Mijn vingertoppen
raken het
toetsenbord

Mijn vingertoppen
strelen
jou

Fles

Er staat een fles
op mijn nachtkastje

Hij staat daar
al een tijdje

Hij staart
naar mij

Neem mij,
pak mij

Omhels mij,
bemin mij

Ik geef jou
alle liefde
die ik heb

Er staat een fles
op mijn nachtkastje

Hij staat daar
al een tijdje

Halfvol

Halfleeg

Pokeren

Aan de hand van mijn ziel
loopt de herinnering
de wijngaard in
Krapbehuisde slakken
steken hun kop in het zand
Wij trekken onze
voelhorens in
om niet te hoeven kijken

In een rechtstreeks duel
verslaat de goudvink
de aalscholver
De gong heeft geslagen
De teerling is geworpen
Langs de heuvel werkt
de waterral
zich omhoog

We wachten op
het begin der tijden,
krabben aan onze
kont
De koffiemachine
doorboort nog een capsule
Wanhoop niet,
pokeraas wint altijd

Hypochonder

Artrose, keelpijn, steeds maar pijntjes
Een maagzweer, doofheid, een koliek
Wratten, slechtziendheid, ha...hatsjoe!
Ik voel me eigenlijk altijd ziek

Ik woon vlak bij een ziekenhuis
En iedere dokter kent me
Ik word op straat bij naam gegroet
Door menige assistente

Ik heb een liesbreuk, zere keel
Ben koortsig en cholerisch
Obees, kortademig en bovendien
Van tijd tot tijd hysterisch

Ik ben somber
En dan denk ik vaak
Het wordt tijd
dat ik d'r een end
aan maak

Kamertje voor twee

Het licht van de langsrijdende auto
drijft de sponningen langs de muur
De maan tekent het bovenlicht
op de parketvloer

De kaarsvlam flikkert
een schaduw in de hoek
Stroom bestaat niet
Olie is taboe

De weerkaatsing van je oogbal
wimpert even weg
Wit ivoor glinstert
in de open wond van je mond

Je zegt dat het goed is
Samen
Hier
Nu
In de schemering

Modderpad

Bij iedere stap
breken de producten
van miljarden jaren evolutie
De voorvaderen
van onze rugwervels
De mogelijke fossielen
voor onze kindskinderen

De vrachtwagen
heeft een lading
schelpen bezorgd
De plantsoendienst
heeft ze verspreid
Een mini-walsje
heeft ze geplet
De rest sneuvelt
onder mijn zolen

Het modderpad
is weer even
begaanbaar

Goeie ouwe tijd

Vroeger
Rookten we
Hingen rond op de hoek
met onze Tomos

Vroeger
Floten we naar meisjes
Dronken Exota
En rookten we

Vroeger
Was het 's winters koud
Stookten we kolen
Hadden geen douche

Vroeger
Hadden we Veronica
En later de REM
En rookten we

Vroeger
Was je met 30 oud
Aten we patat mét
uit een puntzak

Vroeger
Was de AOW
welvaartsvast
En rookten we
Shag

Tempus fugit

Nu is het verdorie
alweer donderdag
vandaag

Gisteren vrijdag

Vorige week was het
drie weken terug

En verleden jaar 1972

Ontbijtje

Nachten met haar waren
uren zonder jou

Ochtenden kenden
een stil verlangen
Hunkering boven
toast en cornflakes

Passievrucht in
lauwe muesli
Te zacht gekookte eieren
Halfvolle margarine
Oplos-espresso
Jus uit een pak

Een afscheidsoen
Op de wang

Voor het raam

Het meisje staat voor het raam en kijkt
Fietsers fietsen langs, de tram
is drie minuten te laat, en straks,
straks komt er nog een

De man met de paraplu steekt over
Een van de baleinen is gebroken
Hij stopt en bukt zich om de poep
van zijn hondje op te rapen

De straat glimt, weerkaatst het schijnsel
van autolampen en het blauw
van het politiezwaailicht dat zich
richting misdrijf spoedt

Een dronken travestiet wankelt op
hoge hakken langs de gevel
Haar uitgelopen mascara trekt sporen
op zijn gegroefde gezicht

Er klinkt hardcore uit de speakers
van een langsrijdende
Volkswagen Polo
Het meisje staat voor het raam en kijkt
naar buiten

Hart

Het oude hart klopt,
gebed in verkalking,
achter tralies van ribben,
zijn pendulische slag

Het oude hart klopt
vol vervulde verlangens,
bereikte dromen
verstilde tijd

Het oude hart klopt,
spoedig,
aan de deur
van de eeuwigheid

Versvoet

(zeer beknopte handleiding
bij het dichten)

Dactylus
klinkt als een
Prehistorisch dier

Leverworst
Pindakaas
Boterham
Lunchpakket
Olifant
Kermisklant
Enzovoort

Maar
dat laatste
kan ook
een anapest
zijn

Zaterdagavond

Haar spijkerbroek verbleekt
van schaamte
Zij dwaalt met rasse schreden
Telefoon in haar achterzak

De avond klontert
De kers bloost
in haar cocktail
De doornenkroon ligt
onder de barkruk
tussen de pindaschillen
en een recordhoeveelheid
Guinness.

Hoort wie klopt daar kinderen
De maneschijn is minder
in het eerste kwartier
De zon loopt
een blauwtje
tussen de sterren.

Vissen dansen
naast de Kreeft
en de Steenbok
De zeemeermin is Maagd

Ontsnapping

Buiten de muren lonkt de vrijheid
Buiten is het grasveld groen
Binnen dreigen grijze wanden
Binnen is er niets te doen

Vandaag is er slechts tijdpassering
Vandaag, vanavond, deze nacht
Morgen lonkt het grote weggaan
Morgen, morgen, lang verwacht

Morgen poog ik te ontsnappen
Dan is er geen weg terug
Maar misschien krijg ik al vluchtend
een laffe kogel in mijn rug

Herfstochtend

Deze morgen werd ik wakker bij
de geur van koffie
Er hing een stilte rond
het voeteneinde
De wekradio knipperde

Buiten gierde de wind
Regendruppels striemden het raam
In het halletje klepperde
de krant de brievenbus in
Ik stond op
Het bleek een doodgewone herfstochtend
In oktober

Knop

Onder de deurknop
lonkt de wereld
Wij zijn van zessen klaar
We breken uit
Marcheren weg
Stappen de drempel over
Onze bubbel uit

De vuilniszak klaar
De fourposter afgehaald
De krant opgezegd
De goudvis verhuisd
naar het dierenpension

Onder de deurknop
lonkt de wereld
Onder de deurknop
wacht de dood

Schizo

Wanneer ik in de spiegel kijk
Naar mijn alter ego lach
Dan zegt hij mij steeds vriendelijk
en minzaam goedendag

Ik lach naar ik en hij naar hij
Maar wat we niet meer weten
Is of hij ik ben of ik hij is
We zijn dat glad vergeten

Taxi

Er staat een taxi voor de deur
Hij is wit
Een verlichte balk
op het dak
Een telefoonnummer
op de zijkant

Er staat een taxi voor de deur
Een wachtende chauffeur
Een ontsloten portier
Een open kofferbak
Een draaiende motor

Er staat een taxi voor de deur
Te wachten
Op jou

Niets

Ik schrijf
mijn naam niet
op dit papier
Mijn pen is leeg

Ik geef
mijn stem niet
aan luisterende oren
Mijn keel is stom

Ik strek
mijn hand niet
uit naar anderen
Ik heb geen hand

Ik leen
mijn oor niet
aan conversatie
Ik ben doof

Ik voel
mijn emoties niet
vanavond
Ik heb ze niet

Het is stil
Hier en nu
Overal
Nergens

Vraagje

Als de zon opkomt
Als de tere stralen
lijnen trekken in de
ochtendmist

Als het bos verstomt
Als het vogelkoor
langzaamaan zijn
kracht verliest

Als de honden,
uitgelaten,
met hun baasjes
gaan ontbijten

Mag ik dan samen
met jou
gaan liggen in
het natte gras?

Aan zee

Kwallen lillen paars
op het harde zand
Schaarsgeklede inktmannen
tonen hun balvaardigheid,
de vrouwen gedrapeerd
in een ligstoel

Het terras is rookvrij,
het duin bezaaid met peuken
In het vet wordt het vlees
langzaam gebakken
Bier en cola
Druipende ijshoorntjes

De vlaggen hangen slap
De shuttle vliegt van racket
naar racket
Hiphop via Bluetooth
De ebstroom dwingt een blikje
tot een zeereis

Sprookjeshuwelijk

Ik stond op een kluitje
in het riet
Jij haakte in
Trok me vlot
Roeide met de riemen
die je had
Naar de losplaats

Daar maakte je vast
en loosde mij
Ik pakte mijn kijker
en keek uit
Over het water
Op zoek naar flessenpost

In het donker

In zwarte nachten
lijden fantomen pijn,
martelen geesten zich
met herinneringen
aan het licht

De kreten van genot
snijden in
eigen vlees
Brandwonden teisteren
de vingers
van de adolescent

Littekens op herinneringen
Moeten van het verleden
Eelt op verlangens

Als de zon ter kimme verschijnt
vluchten de schijngestalten,
zwijgen de klopgeesten
En wordt het tijd
om te gaan douchen

Observator

Waar de balkons uitsteken
uit de gevel, behekt,
geel, groen en blauw
Pikt de merel naar wormen
Tussen de stokrozen
In de siertuin

De bruine vloot boegschroeft
zich naar de sluis
In het hekwater
woelt het plankton,
voer voor baleinwalvissen

Onder het maaiveld
graven mollen zich een weg
De hoop blijft levend achter
op het gemillimeterde gazon
Naast die van de hulphond

Waar vinden we de kwalitaria?
Waar de diepvries frikandel,
de berenhap en de rundvlees-
kroket van Van Dobben?
Er smelt alleen softijs
in de middagzon
Het bier ligt doodgeslagen
in zijn fluitglas

Ik zie het aan
En zwijg

Spelen

Ik speel met de taal
We wippen en schommelen
Klimmen in woorden
Proberen elkaar letters
af te snoepen

We buitelen om zinnen
Kleien aan strofen
Bakken vergelijkingen
Snijden metrum aan
Zoeken naar beelden
in het woordenbos

De taal en ik zijn vrienden
We volgen elkaar
Maar soms knelt het schema
Is het moeilijk te rijmen
Samen

Bal masqué

We dansten zonder voeten
op muziek zonder ritme

We spraken zonder mond
de woorden zonder zin

We hoorden zonder oren
geluiden van de stilte

We voelden zonder handen
de koude van de tast

We zochten zonder vinden
hetgeen we zo verlangden

Ontsloten open deuren
de leegte tegemoet

En we dansten
We dansten
We dansten

Helder

Gedoopte wietlucht walmt
in de avondschering
Op straat zijn de lijntjes
nauwelijks nog zichtbaar
Lantaarns flitsen aan
Palen om je te stutten

Ik ben supernova helder
De drie manen verlichten
mijn voetstappen die zich
fluoriserend laten gelden
op het gazon

De leliën des velds bloeien
en verdampen in een oogwenk
De treurwilg heft opgewekt
een serenade aan
Hij is verliefd op de
kater van de burens
Helaas is die geholpen

De UFO daalt neer en ik stap in
Onderweg naar morgen
Ik betaal met ov-chipkaart
Als ik straks vergeet uit te checken
kost me dat het instaptarief
Tenzij ik geld terug vraag natuurlijk

Kinderboerderij

De kinderboerderij heeft
lama's, hangbuikzwijntjes
en een geit
Er is een expositie
over dierverzorging

Op de kinderboerderij
leren de stadskinderen
hoe het er op het platteland
aan toegaat

De directie heeft plannen
voor een nieuwe stal
Met 50.000 kippen

Levenslang

(voor A.H.M.)

In verloren uren
vonden we elkaar
Zoekend, fietsend,
Whisky en wiet

Lege avonden
vulden we met elkaar
Filosofen, Zappa
Castaneda en Cohen

Volle jaren
ontsnaptten ons daarna
Door werk, wereld,
huwelijk en kinderen

Op stille avonden, nu
bellen we elkaar
Dankbaar voor wat
we koesteren

Een levenslange
vriendschap

Leuk

Je bent zo leuk
In je mooie jurk
In je spijkerbroek
In je niets

Je bent zo leuk
Als je schaterlacht
Als je droevig bent
Als je fietst

Je bent zo leuk
Wanneer je een boekje leest
Wanneer je de hond uitlaat
Wanneer je blij bent

Je bent zo leuk
Omdat je bij me bent
Omdat ik van je hou
Omdat je jij bent

Je bent zo leuk

In ruste

Nauwelijks hier
waren we
Zwevend, glijdend,
van ligwei naar bergtop
van pintglas naar reefer
in het uur van de rat

Meestal weg
gingen we
Schuifelend en tastend
langs gevels en schuren
witgekalkte muren
in de schaduw van Het

Altijd toen
was het
Onder de sterren
boven de golven
tussen kamelen
op het zadel van de tijd

Heel erg nu
Is het
Zittend aan tafel
koffie met roomsoes
voeten in ruste
aan het eind van de reis

Info@

Als ik niet meer weet wie ik ben
Kijk ik op Facebook
raadpleeg ik Twitter
lees mijn profiel op Tinder

Als ik niet meer weet waar ik ben
heb ik Google Maps
een gps-app
en Zoek mijn Telefoon

Als twijfel of ik leef
is er de hartslagmeter
de stappenteller
en de diabetestracker

Zo bewaak ik
mijzelf tot in
de glasvezels
van mijn Zijn

Bibliotheekkastje

Het oogt mistroostig
in de voorjaarsregen
Scharniertjes verroest
Klemmend deurtje
Bedruppelde ruit

Binnen is het koud
Ondanks Reisgids Kreta
en Wolkers' Zomerhitte
Lieneke Dijkzeul staat er
wat beschimmeld bij

Alleen de DVD met
Nooit Eerder Uitgebrachte
Nummers van Woodstock
maakt een frisse indruk

Voor zijn leeftijd

Avond

Laat de avondlucht maar komen
Wolken met donkere kernen
De randen nog verlicht
door de ondergaande zon

Laat de nacht maar vallen
Het duister langs de muren
Straatlantaarns in het water
Schaduwen zwart op de hoek

Als het dan stil is op straat
Auto's op slot staan te wachten
Stoplichten oranje knipperen
Sluiten we de gordijnen
En val ik tegen jou aan in slaap

Mathilda

Naaldhakken slaan putten
in de dansvloer
Waar ben je Mathilda?
Kelen droog als woestijnen
Touaregs langs de trottoirband
Kurken knallen
Er geldt geen stopverbod

Revers glimmen
Pommade per kilo
De midnight shadow
valt weg in de spotlights
Gelakte voeten, gesteven boorden
Waar ben je Mathilda?
Gigolo smacht

Spaghetti over zonnebank
Puntige siliconen in Dior
Coco koketteert
Nummer vijf is present
Waar ben je Mathilda?
Het orkest zet een
driekwartsmaat in

Breuk

Onze breuk
heeft geen teller
of noemer

Onze breuk
heeft geen komma

Onze breuk is
Angelsaksisch
Met een punt

Geur

Er hangt een
geur van
aangebrande
opbakbroodjes,
van niet
uitgetrokken schoenen,
van verbrande
liefdesbrieven,
en van een pas
geverfde slaapkamer

Richt je blik
op oneindig,
sluit de achterdeur
en
laat het onkruid
woekeren
in de tuin

De pakjesbesteller
heeft een bericht
voor je
achtergelaten

Ik deed of je
niet thuis was

Oud

Ik word
oud,
ik schrijf
steeds meer
gedichten
op het
perkament
van mijn
huid

Oude man

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Ik Risk erg veel
Maar erger me niet

Ik klaverjas, ik bridge
En toep
Ik speel met knikkers
Op de stoep

Ik ben gewoon een beetje kind
En wat een ander daarvan vindt
Maakt me niks uit
Helemaal niets
Want ik heb wielmpjes
Aan mijn fiets

Tijd

Onze initialen
in de oude beuk
Weggegroeid
Bijna niet meer
leesbaar

Onze stemmen
op cassette
Ruisend, slepend
Zwevend
Zacht

Onze foto's
in het album
Kleuren vervaagd
Was jouw haar
echt zo donker?

Tempus fugat
ad finitionem*

*de tijd jaagt ons richting
(levens)einde

Nationalisme

Mijn jasje van Harris tweed
hangt opgeknaapt aan zijn stang
De brogues staan op hun rekje
De bolhoed rust op de kapstokplank

Mijn Stetson ligt in de opkamer
westernlaarzen eronder
de Colt in zijn holster op de stoel
De dustcoat aan de cowhorns

Mijn Lederhose glimt in het kruis
Verstijft naast de
Dirndljurk met push-up
in de kast van mijn vrouw

Een Indianentooi heb ik niet
Ook geen Hawaïshirt

Ben je gek,
Ik ben een eenvoudige
Hollandse jongen

Stadsmens

Ik heb het land
aan het land
Waar de boer
zijn koe in de
stal stalt
Bij de bij
de honing oogst
En daarna
In het water
watert

Ik voel me als
dichter dichter
verbonden
met de stad
Waar het licht
lichtelijk
wordt gedempt
door uitlaatgassen
En de uitgaansgasten
me somtijds
uit de slaap houden

Ik hou van de stad
Behalve als die stad
Toevallig
Den Haag* is

*de lezer kan hier, desgewenst,
een andere stad naar keuze invullen

Digitaal

De scanner kent de foto's
Pixel voor pixel
worden onze kinderen geboren,
Leren zij lopen, halen hun zwemdiploma
Het verleden wordt gedigitaliseerd
Straks gaan we 5G het album in
De toekomst ziet er
Stralend uit

Zondagochtend

Ik zit buiten
En alleen
De eendjes kwaken
Niet voederen
De kleuter wijst
Kijk mama, een hondje!
Het bankje nodigt uit
Ik knik haar naast me
En pak m'n rollator

Kaars

Ongesnoten,
flakkerend,
fijnstof walmend,
stearine druipend
stond hij
in de chiantifles

Giechelgesprekken
met muntthee
We oreerden,
filosofeerden,
torsten het leed
van de wereld
(vooral de derde)

Nu staren we,
gestopt met roken,
naar de
gestolde druppels

Wat blijft is
de gitaar
bespeeld met
stramme vingers

Ochtendwandeling #754

Het druilt bij het bankje
Waar de man met zijn bierblikje
de ogen priemt op de jogster
Waar de uil schuilt
in de holle boom,
honden worden opgejaagd
door geworpen takken

Afgeknald vuurwerk teistert
de aandacht van brave burgers
Handhavers spoeden zich
naar de koffie

Mijn geest verdwaalt
in het verleden
Herinneringen flakkeren,
trekken motten aan,
verdoemd in het vuur
van eeuwige hartstocht

Stoplicht

Kruispunt:
Voetgangerslichten
op rood

Linksaf: onzekerheid
Rechtdoor: twijfel
Rechtsaf: misschien

Ik strek mijn vinger uit
naar het knopje

Tik

Tik

Tik

Tik

Tik tik tik tik tik....

Lappenmand

In de lappenmand
deponeer ik de producten
van een zondig leven

Bevlekte vodden worden
niet meer opgehaald
De boer boert biologisch
Zijn paard op stal
Zijn wagen aan de laadpaal

Mijn hoofd loopt om
Ik castreer mijn kater
Exorceer de drankduivel

Zo dadelijk verstop ik
mijn ingegooide glazen
in de glasbak

Nog even slapen

Fata morgana

Het beeld ontsnapt
in de ooghoek
achter de schutting
van de brillenrand

Multifocaal
glijdt de mist
het hoornvlies binnen

Langs mijn neus weg
vraag ik me af
of ik het
goed
gezien
heb

Het maakte
in elk geval
geen geluid

Winteravond

In de doorkijk
tussen de gevels
glanzen skeletten
van oude beukenbomen,
ontdaan van hun bladeren
in de winterkou

Het water van de gracht
weerspiegelt een fietslampje
op de brug

De laatste tram knarst
linksom de bocht door
langs een verlatenabri

Ik trek mijn kraag
omhoog, loop over
de glimmende zebra

Onderweg naar huis

Bus 50

Bus 50 rijdt voorbij
Langs de halte
Via de bussluis
Naar het stoplicht
op de hoek

Bus 50 rijdt voorbij
Je zit er niet in

Zondaar

Ik biecht mijn zonden
op aan het beeldscherm

Vraag vergeving
in Arial Bold

Voeten stampend
in ongeziene plassen
Ogen gericht op
natgespetterde pixels

De wolken ontvangen
weesgegroetjes
en weigeren huilend
de absolutie

Miskend genie

Hoezo zou ik niet kunnen dichten?
'k Beheers het medium heel goed
Verhaal van weidse vergezichten
En wat in 't leven er toe doet

't Zijn loze strofen, daar niet van
Maar wel bewijs dat ik het kan

Ik dicht van luchten, weiden, koeien
De hele fauna komt voorbij
Wat veel om u mee te vermoeien
Maar levens-essentieel voor mij

Creëer mijn zinnen op de iPad
Waarbij 'k de hyperbool niet schuw
Het leed der wereld op de kaart zet
Sisyphus' steen naar boven duw

Tot ik uitgeput ter aarde zijg
En eindelijk een keertje zwijg

Inhoudsopgave

Op verzoek.....	5
Dichtdrukken.....	6
Sonnet.....	7
Requiem.....	8
Stilte in de Hout.....	10
Fotoalbum.....	11
Overpeinzing.....	12
Koekoek.....	13
Voorjaar.....	14
Sportschool.....	15
Therapie.....	16
Poëzie.....	17
Groots.....	18
Dag.....	19
HTM.....	20
Bang.....	21
Devotie.....	22
Zondagsritueel.....	23
Afgesloten weg.....	24
Zin.....	25
Strijder.....	26
Leven.....	27
Hein.....	28
Bospad.....	30
Zee.....	31
Overpad.....	32
Liefdesberichtje.....	33
Fles.....	34
Pokeren.....	35
Hypochonder.....	36

Kamertje voor twee.....	37
Modderpad.....	38
Goeie ouwe tijd.....	39
Tempus fugit.....	40
Ontbijtje.....	41
Voor het raam.....	42
Hart.....	43
Versvoet.....	44
Zaterdagavond.....	45
Ontsnapping.....	46
Herfstochtend.....	47
Knop.....	48
Schizo.....	49
Taxi.....	50
Niets.....	51
Vraagje.....	52
Aan zee.....	53
Sprookjeshuwelijk.....	54
In het donker.....	55
Observator.....	56
Spelen.....	57
Bal masqué.....	58
Helder.....	59
Kinderboerderij.....	60
Levenslang.....	61
Leuk.....	62
In ruste.....	63
Info@.....	64
Bibliotheekkastje.....	65
Avond.....	66
Mathilda.....	67
Breuk.....	68

Geur.....	69
Oud.....	70
Oude man.....	71
Tijd.....	72
Nationalisme.....	73
Stadsmens.....	74
Digitaal.....	75
Zondagochtend.....	76
Kaars.....	77
Ochtendwandeling #754.....	78
Stoplicht.....	79
Lappenmand.....	80
Fata morgana.....	81
Winteravond.....	82
Bus 50.....	83
Zondaar.....	84
Miskend genie.....	85



Nagelaten gedicht

Ik ben nog
niet dood

Deze woorden
komen rechtstreeks
uit een kloppend hart

Voor jou

Meer info:
www.kees-broersen.nl/oj/oj.htm