

# **Losse Pennenstreken**

**(oude schrijfsels en probeersels)**

**OJ Frère**

# Oude aphorismen

Geluk is een lama  
als je het wilt omarmen  
spuugt het je in je gezicht

18-10-1980

Samen zijn  
is  
alleen kunnen zijn  
met mensen om wie je geeft

5-11-1980

Sterk zijn  
is  
zwak durven zijn  
op de goede momenten

5-11-1980

# Reclame

Links op de Botermarkt  
Vlak bij de coffeeshop  
Naast de espressobar  
Zetelt Mabrouk

Hij heeft uitstekende  
Walnootolijfpuree  
Ik vind geen betere  
Hoe ik ook zoek

# Polderlied

Komt allen tezamen  
Tegader, vergader  
Komt en vergader  
En agendeer  
Wie notuleert er?  
Wie presenteert er?  
En welke fractie draait er?  
En welke fractie liegt er?  
In commissie

# In de Hout met gids

Bij onze rondleiding  
Ziet u straks Hildebrand  
Zuid van het Vlooienveld  
(De andere kant)  
Voorloper van Haarlems  
Wijkdichterskollektief  
Fier op zijn sokkel staan  
Hoed in de hand

## **Aan de lijn**

“Fijne dag” wenste de dame de dakloze  
die door haar hondje was gewekt  
De hond plaste tegen het bankje

# Sint

(In memoriam Bram van der Vlugt 1934-2020)

Sinterklaas is dood  
Hij kwam altijd met de boot  
Zwarte Pieten op het dek  
En die boot was nooit eens lek  
Want dan werden de pakjes nat  
En dat hadden we liever niet gehad  
Zie de maan schijnt door de bomen  
Maar de Sint zal nooit meer komen  
En Zwarte Piet is ook al weg  
Die heeft nu alleen nog vegen  
Maar we hebben nog wel pakjes gekregen  
Van de kerstman ho ho ho  
Maar we vinden het maar zozo  
Dat rare rendier met zijn neus  
Maar we hebben nu eenmaal weinig keus  
Ons verdriet is reuze groot  
Want Sinterklaas is dood

# Limerick

Een zekere Kenau uit Haarlem  
Zei: elke keer als ik daar ben  
Op zoek naar een man  
Ben ik de dochter van  
Dus je snapt dat ik daar wel mee klaar ben



# Drie haiku's

## Haiku 1

Ogen vol wolken  
De mond vol met kiezelsteen  
Wat een klotegriep

## Haiku 2

Buiten regent het  
De hond ligt in zijn mandje  
Ik blijf lekker thuis

## Haiku 3

Buiten schijnt de zon  
De hond springt uit zijn mandje  
We gaan wandelen

# Stars

Why do we try to reach the stars  
That shine so bright at night?  
Is it a sign of paradise  
That everlasting light?  
If we could reach the stars, my friend  
Using machines or spell  
We'd find that what seems beautiful  
Is just another hell

## Sint 2023

Vandaag komt Sinterklaas  
Voor even is hij de baas  
Over ons landje aan de zee  
Hij brengt heel veel Pieten mee  
Vanmiddag komt hij, met de boot  
Niet zo'n kleintje, heel erg groot  
De schimmel huppelt op het dek  
Met de teugels om zijn nek  
Pakjes, pakjes vast wel honderd  
Maar toch voel ik mij bedonderd  
Want in een huis, wat achteraan  
Zie ik al een kerstboom staan  
Vol met ballen en een piek  
Ik word daarvan een beetje ziek  
De kerstman willen we nog niet  
Nu eerst even roetveegpiet  
Dat is wat ik er van vind  
Hoera, leve onze Sint

## **Rijmelarij\***

Een man zat eens bij de schrijfgroep  
Die vond het daar altijd een troep  
Jullie moeten gaan denken  
Wat gedichten ons schenken  
Maar je mag pas beginnen als ik roep