

# **Is dit alles?**

**OJ Frère**

# Inhoudsopgave

Het wordt .....	4
Aphorisme 12.....	5
Fata morgana.....	6
Tij.....	7
Sjeu .....	8
Kaars .....	9
Oudjaar .....	10
Nieuwjaar .....	11
Mooie ochtend .....	12
Notaris .....	13
Pueri .....	14
Regenboog .....	15
Ontwaakt! .....	16
Hoop .....	17
Afgesloten weg .....	18
Street art .....	19
Diep gesprek .....	20
Slapend .....	21
In mij .....	22
Observaties .....	23
Het hart .....	24
Liefdesgedicht .....	25
Uitlaatservice .....	26
Fietstocht .....	27
Eng .....	28
Europa .....	29
Onschuldig .....	30
Begraafplaats .....	31

In de stad .....	32
Aphorisme 13 .....	33
Kastje (2) .....	34
Buiten .....	35
Gevallen vogel .....	36
Waker .....	37
Compliment .....	38
In verwonderland .....	39
Waan .....	40
Alleen .....	41
Uitleg .....	42
Vlooiencircus .....	43
Haute Couture .....	44
Schemering .....	45
Dodaars .....	46
Beneden .....	47
Voorstel .....	48
Buitenland .....	49
Medicijn .....	50
Judith .....	51
Streep .....	52
IJsbaan .....	53

# Het woordt

Het wordt  
vroeger  
of later  
Donker

Het wordt  
sneller  
of langzamer  
Rustig

Het wordt  
vandaag  
of morgen  
Stil

Het wordt

## **Aphorisme 12**

Als we de tenen laten  
fuseren met de lontjes  
wordt het een stuk aangenamer

# Fata morgana

Het beeld ontsnapt  
in de ooghoek  
achter de schutting  
van de brillenrand

Multifocaal  
glijdt de mist  
het hoornvlies binnen

Langs mijn neus weg  
vraag ik me af  
of ik het  
goed  
gezien  
heb

Het maakte  
in elk geval  
geen geluid

# Tij

Eb en vloed  
Hoog en laag  
Wisselend  
Hetzelfde  
Steeds weer

Spiegel zonder  
reflectie  
Spring-  
Dood-

Het komt,  
gaat,  
precies  
volgens  
dienstregeling

Je kunt de maan  
er op gelijk zetten

# Sjeu

Mijn sjeu ontbreekt  
Morsig plooit zich  
de plusfour  
Achter de choker  
raspt de adem  
langs het strottenhoofd

De homburg  
verbergt de schedel  
Mijn overschoenen  
zijn bespat met slik

Maar achter het  
rokwit klopt het  
hartstochtelijk

Voor jou  
Voor jou alleen



# Kaars

Ongesnoten,  
flakkerend,  
fijnstof walmend,  
stearine druipend  
stond hij  
in de chiantifles

Giechelgesprekken  
met muntthee  
We oreerden,  
filosofeerden,  
torsten het leed  
van de wereld  
(vooral de derde)

Nu staren we,  
gestopt met roken,  
naar de  
gestolde druppels

Wat blijft is  
de gitaar  
bespeeld met  
stramme vingers

# Oudjaar

Het jaar is oud,  
oud en der dagen zat  
Nog maar een paar uur  
dan maakt het  
er een eind aan

Een eind  
aan het einde  
van het begin  
van het nieuwe  
einde  
Het einde  
van eindeloos  
Eindelijk

# Nieuwjaar

Oude wijn  
in oude zakken  
Maar wel van  
een goed oogstjaar

# Mooie ochtend

Dreunende hoofdpijn  
heit palen achter mijn ogen  
Het piept in mijn oren  
Muizenissen in mijn hoofd

In doordrukstrips lonken pillen  
Bijsluiters lezen me de les  
Ik wantrouw de medische wetenschap  
Roetveegpieten strooien anti-depressiva  
Farmaceuten beleggen in bitcoins

Ik open het dressoir  
Een borrel gaat er altijd in

# Notaris

De notaris buigt zich  
over mijn levenstestament  
Onder zijn overkamde schedel  
fronst hij de wenkbrauwen  
Hij trekt zijn mond samen

Is dit alles?  
Had je daar nou  
niet iets meer  
van kunnen maken,  
jochie?

# Pueri

Over de geblokte tegelvloer  
dromden we na de pauze  
naar het lokaal  
Langs de sigarenrook,  
ontsnapt uit de kamer  
van de corrector

De plaquette met gevallenen  
kleurde in het licht  
dat viel door het  
gebrandschilderde raam  
Wij hadden meer oog voor  
de billen van Ineke

Een doodse stilte  
beving ons  
Hij trad binnen  
Zeus was nedergedaald  
tot het plebs  
als invaller,  
sigaar tussen de smalle lippen

Sunt pueri pueri  
pueri puerilia tractant

Het kostte het hele lesuur  
om dat te vertalen

# Regenboog

Boven de huizen waait  
de regenboog  
in de ondergaande zon  
tegen donkere wolken  
aan een natte vlaggenstok

Gehaat door de één,  
aanbeden door de ander  
De zondvloed voorbij,  
of juist aanstaande

We bazuinen de waarheid,  
geloven in ons eigen eigen

Regen en zonneschijn  
vallen samen  
Maar wie er eerder was?  
Niemand wil het zeggen

# Ontwaakt!

Wekkers bellen  
Wekkers zoemen  
Snooze, repeat  
We moeten ontwaken,  
opstaan, douchen  
tanden poetsen  
Aan de slag

Maar diep in ons hart  
weten we:  
Het is toch al te laat



# Hoop

Tussen dorre bladeren  
groeit een eikenstek  
Overlevende op  
het slagveld  
van verrotting

Tussen de brandnetels  
schemert een klaproos  
Symbool van  
loopgraven  
en gifgas

De rugstreeppad  
steekt de weg over  
langs de resten  
van de egel,  
de kat en de muis

Het groenere gras  
van de berm roept  
Aan de overkant

## Afgesloten weg

Met grijze stappen zweeft  
de trapeze-artiest langs de stoeprand  
terwijl de lichtjes van de kerstboom  
doven in het blusschuim

Biobakken ratelen de wagen in,  
worden geleeqd op een bed van stro  
Springveren matrassen kraken  
onder de voortplantingsdrift  
van de bureu

Mandarijnen worden gepeld,  
appels geschild, druiven geperst  
Onder de vleugels van  
energiedrank en damesverband  
vinden we zekerheid

Langzaam gaat de zon onder  
in een dieprode gloed achter  
weggeworpen kerstbomen  
op het grasveld

Er geldt hier een parkeerverbod  
Morgen zijn er filmopnamen  
Vannacht wordt er regen verwacht

# Street art

Op billboards gromt graffiti,  
kreten tags en hakenkruizen  
hun rancune over reclame  
Ego boven het egoïsme

Achter het dak schijnt  
een gele M,  
symbool van verlichting

Rond lantarenpalen  
slingeren klimplanten,  
geven honden water,  
tiert het onkruid

Het meisje bij  
het schoolkantoor  
blijkt aan het oog  
onttrokken  
Zij is vanmorgen  
achter het behang  
geplakt

# Diep gesprek

Ik schuifel  
mijn schoenen  
bevelek  
mijn benen  
bespat  
mijn broekspijpen

Ik ploeg  
langs plassen  
glibber  
paden af  
glij  
langs de goot

Gapende  
afgronden  
peilloze  
putten  
provoceren mij

Ik praat in mezelf  
Tegen de ander  
in mijzelf

# Slapend

Op zijn brits slaapt hij  
onder altijd wakend  
tl-licht

De vaalgroene muren  
dragen data, initialen,  
verlangen naar liefde

Op zijn brits slaapt hij  
Zometeen wordt hij gewekt  
om weer te gaan slapen

Voor eeuwig

## In mij

In mij  
kolkten gedachten  
broedden plannen  
vloog de tijd

In mij  
rijpten ideeën  
ontsproten teksten  
klonk muziek

In mij  
zwijgen nu woorden  
rusten gedachten  
stilt de tijd

Naast mij  
ben jij  
Altijd

# Observaties

De chirurg hangt  
in de boom  
Plastisch  
verwijdert hij een zijtak  
volgens blauwgestipte  
aanwijzingen

Meneer de uil  
dut in zijn holletje  
Voldaan, volgevreten  
van muizen en mollen

Een nijlgans gakt  
op de afgezaagde  
plataan

Het loopse teefje  
wordt besprongen  
door mijn Jack Russell

Moet ik het  
niet eens  
een keer  
over  
de liefde  
hebben?

# Het hart

Het hart,  
in de boom,  
klopt niet

De initialen  
zijn onbekend  
leesbaar

De liefde  
is pijnloos

Het hart  
in de boom:  
Tijdloos  
Oud

Ongebroken



# Liefdesgedicht

De weg der liefde  
is kronkelig  
Geflankeerd  
door afgronden  
Vol van valkuilen

Gebodsborden wijzen  
Taboes versperren  
Voetangels en  
tepelklemmen dreigen

De weg der liefde  
is verborgen  
Verstopt achter  
conventies  
En datingsites

Maar wij hebben hem  
maar mooi  
gevonden

Toch?

## **Uitlaatservice**

Op het grasveld planken  
meiden hun buiken strak  
De jonge lindeboom staat  
geketend aan haar palen,  
gemarkeerd door  
passerende labradors

In de verte hamert een specht  
op het naderende voorjaar  
De mist beklamt mijn brillenglazen  
Ik tuur mijn schermpje af  
Verkleumde vingers  
op het toetsenbord

U nadert knooppunt 84  
Ik rol de  
hondenpoepzakjes uit

# Fietstocht

Vanavond is er geen maan  
Een verre straatlantaarn  
is het ijkpunt voor mijn voorwiel

Rechts zwart water  
Links een weiland  
met een sloot  
Een hek  
Een bomenrij

Ik schakel een tandje bij  
Ik ben onderweg naar jou  
Ik heb wind mee

# Eng

De wereld is eng  
Er zijn Russen, Chinezen  
en computerhackers  
Er zijn dieven, moordenaars  
en inbrekers

De wereld is eng  
Er is een zeespiegel,  
bodemverzakking  
en een wolf

De wereld is eng  
Er dreigen overstromingen  
dijkdoorbraken  
en asielzoekers

Maar als we 's avonds  
in ons bed liggen,  
jouw hoofd op mijn schouder  
valt het best wel mee

# Europa

Grote beer wijst de weg  
naar de poolster  
De sterrenhemel draait  
De naald blijft trouw

De Maagd en de Stier  
paren aan de vloedlijn  
Rubberbootjes flankeren  
de conceptie, de toekomst

Onder een waterig zonnetje  
verdampen dromen,  
spant prikkeldraad,  
ontbreken stempels

In de branding  
blijven idealen drijven

# Onschuldig

We vegen straatjes  
Dekken toe  
Schoon  
Zand erover

Niet gedaan  
Wij niet  
Wij niet  
Zij

# Begraafplaats

Op de dodenakker  
hangen omgevallen  
grafstenen tegen  
half-ontwortelde wilgen

Langs de sloot wordt  
een houtwal gevlochten  
voor insecten en  
jong vogelleven

Lijn 3 knarst naar  
zijn eindpunt  
bij het onder graffiti  
bedolven viaduct

Vandaag heerst  
ook daar de stilte  
Het zwembad  
is gesloten

## In de stad

In het grondwater van de stad  
spiegelen de gevels  
zinken de kaden  
drijft een matras

In de lava van het plein  
smelten monden samen  
breken harten  
slingert een fiets

In de grauwe ochtendkilte  
tjilpt een mus  
lalt een dronken man  
jankt een hond

Soms,  
meestal op  
zondagmiddag  
speelt er een straatmuzikant  
in de koepel  
in het park  
In Cmineur



## **Aphorisme 13**

Mijn oma zei vaak:  
Geloven doe je in de kerk  
Persoonlijk geloof ik  
daar niks van

# Kastje

In het bibliotheekkastje  
is het  
Grijs in vele tinten  
Haten mannen vrouwen  
Lost Wallander moorden op  
Staat Franse Nicci vertaald

Er trekken  
boekenweekgeschenken  
krom

Zoekt u iets te lezen?  
Ik stuur u naar het  
kastje aan de muur

# Buiten

We schuiven hapklare brokken  
Sturen beelden met geluid  
We laten poepjes ruiken  
Chanel numéro neuf

Ons bootje glijdt zachtkens  
over het spieg'lend meer  
We roeien met de riemen  
die we veroverd hebben

Molenstenen lijken onder  
water bijna gewichtsloos  
Langnek kijkt niet  
over de bomen heen

Wanneer we 's avonds  
onze kaarsen uitblazen,  
brandt het licht van de  
wereld door de ramen

We sluiten de gordijnen

# Gevallen vogel

De mijnngaskanarie  
valt van zijn stokje  
Zwarte katten zijn  
overgestoken

Een gebroken spiegel  
weerkaatst een dubbele maan  
Halfvol, je kunt er  
een P van maken

Vleermuizen fladderen  
in de schemering  
Ik neem nog  
een hap knoflook,  
hou de staak gereed

Met gekruiste vingers  
wacht ik af,  
kijk met lede ogen  
naar het schokken  
van de secondewijzer

Op donderdag de twaalfde

# Waker

Dichters dichten vaak  
over het dichten  
Schrijvers schrijven  
over schrijven  
En zangers zingen  
over zingen

De looper loopt  
De dokter doktert  
De verkoper prijst  
zijn waren aan

Maar wie bewaakt  
er de bewaker?

Quis custodiet  
Ipsos custodes?

# Compliment

Ik contamineerde jouw omgeving  
zei je (je hebt gymnasium gedaan)

Terwijl ik je alleen  
een compliment  
wilde geven  
over je mooie tieten

Oké, oké, ik ben al pleite

# In verwonderland

Vinken slaan  
agressief hun tonen  
Grondgekraagde berken  
vangen  
het regenwater op

Uit de omgezaagde stam  
bot het nieuwe  
leven uit  
Palen staan doelloos  
op het trapveldje

Uit het theehuis walmen  
koffie en croissants

Ik steek het fietspad over  
Belaagd door bakfietsen  
Bedreigd door een step

Aan de wortels van eik  
spreekt een kabouterhuisje  
De verbeelding luistert

Rond het bankje liggen  
wietzakjes en lachgaspatronen

De verwondering is  
van zijn troon gevallen

# Waan

Ik geef mij over  
aan de waan van de dag  
Ad-hoc beslissingen  
Inhoudsloze uren  
Ontspoorde gedachten

Zwalkend, zwerwend  
loop ik langs  
's Heeren tijd  
Schoppend in de  
dorre bladeren  
van mijn leven

De planner in mijn  
telefoon is leeg  
Ik heb geen plan

Gelukkig maar



# Alleen

Ik ben alleen  
Mensen mijden me  
Als ik binnenkom,  
verlaten anderen  
de ruimte

Ik ga mijn eigen  
eenzame weg  
Maar ik accepteer dat  
Want ik besef:

Dat komt ervan als men  
zich overgeeft aan gemompel\*

\* Marten Toonder, Tom Poes  
en de Grote Onthaler

# Uitleg

Verklarende panelen  
omzomen het pad  
Bomen worden geduid  
Vogels aangewezen  
Verborgen geschiedenis  
uitgegraven

Ik leer, studeer,  
neem alles in me op  
Ik zou er bijna een  
wijs man van worden

Zou jij misschien ook  
eens een paar bordjes  
rond jezelf...?

# Vlooiencircus

Versleten neuzen  
van clownsschoenen  
trappen zaagsel in de piste  
In de nok hamert een specht,  
gloeit de sterrenhemel  
door de ventilatieopening

Creativiteit dreigt  
de alledaagse werkelijkheid  
te verstikken in  
volzinnen en op  
geschept papier

Oren spitsen  
Ogen stelen  
Tenen krommen  
Hoofd vibreert

Het is laat als  
de ouvreuse  
de gecapitonnerde deur  
afsluit

Nog een afzakkertje  
voordat de broek uit gaat  
De das losgeknoopt  
De smoking op een hanger

Je wilt tenslotte  
waar voor je geld

# Haute Couture

Hij wordt in het pak genaaid  
Gebiesbroekt, gestropdast  
Lakschoenen in de grondverf

In gietijzeren potten  
stoven kolen  
worden knollen voor  
citroenen verkocht  
Valt het vet  
van de botten

Boven zijn sokophouders  
wordt hij opgespeld  
Onderscheiden met  
kleurige linten  
Cirkels aan gymnastiekstokjes  
Koprol op de mat

Het applaus barst los  
De oefening een  
negen punt acht  
Hij draagt spelden  
in zijn mond

# Schemering

In huis  
is het  
is het  
donker  
als je het licht  
niet aan doet

Buiten  
stroomt het  
stroomt het  
van de regen  
en in  
het kanaal

Morgen  
zullen we  
de zon  
begroeten  
met een  
yoga oefening  
Op een  
schuimrubberen  
matje  
In de tuin

# Dodaars

Langs de draad om de breipen,  
via ongetwijnd katoen  
valt een zonnestraal  
In het mulle zand

De slak scheurt langs  
over het espenblad,  
vrijgevochten in het kielzog  
van de zojuist bevallen zeug

Ik kijk in koffiedik  
De deur staat open,  
De brug knarst  
Ganzen vervetten hun lever

Wanneer de uilen kakelen  
kraaien de mussen  
De stille kracht sterft  
in een donderslag

Hemelsblauw is jouw blik,  
donkergrijs je adem  
Achter de horizon  
roept een dodaars

# Beneden

Onder de straat  
ruisen riolen  
wemelen wortels  
Verplaatsen  
bundels buizen  
hun inhoud

In de donkerte  
van de onderwereld  
worden  
liefdesgedichten verstuurd  
Bitcoins verhandeld  
wordt  
muziek gestreamd

Boven, in de stromende regen  
Loopt een hondje  
Met een jasje aan

# Voorstel

Ik drijf  
schotsen  
in je vleugels  
Trap leer  
voor het raam

Langzaam  
opdoemend,  
in stilte  
verglijdend

Klots maar,  
klompenbootje

Klink maar,  
zingend zaag

Dove oren  
verduisteren  
meer dan  
dichtgeplakte  
monden  
In de ogen  
van de  
circusleeuw



# Buitenland

Onder rieten daken  
schuilen tuinkabouters  
bij het licht van flambouwen  
Rinkelende sporen  
worden verdiend  
aan de kassa

IJsblokjes vullen de vakken  
naast het bouwvakkerstoilet  
De Tesla ligt  
aan de stekker

Hoor, er roept een echo  
Kijk, daar passeert een papagaai

Achter onze ruggen  
verzamelt Robin Hood  
zijn pijlen,  
werkt Cleopatra haar  
make-up bij

Glasbakken zweven boven  
het milieu  
Hoogrendementsketels  
loeien achter het hek

In de avondkilte slaat  
de paniek toe

Eindelijk vrede!

# Medicijn

Er bestaan geen pillen  
Tegen verloren liefde  
Tegen geboren verdriet  
Of een gesloten hart

Maar er is wel  
een drankje  
En nog een  
En nog een  
En nog een

# Judith

Oude woorden  
schemeren  
bij kaarsvlammen  
en ganzenveren  
in de tocht van  
gelooiden ramen

De hellebaard heeft  
een droom doorkliefd,  
de wambuis rood  
gekleurd

Hij staart naar haar  
Zij staart naar zijn  
zielloze ogen

De nacht is warm  
Morgen zullen er  
geen koppen  
meer rollen

# Streep

Schuilend in  
de middenberm  
zie ik de strepen  
Links en rechts  
een vangrail  
Illusies van  
geboden  
en veiligheid  
Portaalmasten dragen  
rode kruisen  
Matrixborden wijzen:

U nadert de eindstreep

# IJsbaan

Compacte Chinezen  
schaatsen op de  
shorttrack baan  
Ovaal van blokjes  
Applaudiserende  
schaatsen

Onder nul is het  
glad, op het scherpst  
van de messen  
rijgt hij zijn schoenen

Het fluitje klinkt  
Valse start  
Waakhonden blaffen  
voor de monitor

De scheidsrechter  
steekt de vlag  
omhoog

Gouden toekomst  
in verroeste duigen