

Thuis best

OJ Frère

Inhoudsopgave

Recht(s).....	4
In het nu	5
Lijfspreuk.....	6
Texel.....	7
Ik, Jan.....	8
Zuring	9
In de diepte	10
Erosie	11
Aanwezigheid	12
In stilte	13
Poëziealbum	14
Rekenles	15
Groen	16
Gekwetst	17
Onderkomen	18
Dag na dag	19
Loos	20
Houtrust	21
Jij (voor S.V.)	22
Wrakhout	23
Trektop	24
Rond	25
Uit bed	26
Oversteek	27
Code oranje	28
Pleziervaart	29
Apathie	30
Braderie	31

Schepen in de nacht	32
Cyclisch	33
Minimum	34
Spoken Words	35
Kandidaat	36
Zonnekoning	37
Doodstil	38
Getij	39
Pulsvisser	40
Symfonie	41
Spelletjes	42
Onszelf	43
Acceptatie	44
Conditie	45
Lot	46
Aphorisme 55.....	47
Windstil.....	48
Van het paadje.....	49
Paloma blanca	50
Nooit	51
Er zijn... ..	52
Laag water	53

Recht(s)

Zacht
Zachtjes
Op maandagmorgen
Ik hoor het niet
Ik wil het niet horen
Ik wil het niet zien

Mijn stem zwijgt
Mijn keel is droog
Geen geluid
Geen bezwaar
Niets

De flanken groeien
We slaan af
Rechtsaf
Maar ik zwijg
Ik zeg niets
Ik wil eerst koffie

In het nu

Transparante zorg
Vastgelegd
Vastgesteld
Vastgespijkerd
In het nu

Lauwerkrans
Om beeld
Om kist
Om nek
Als molensteen

Het water spiegelt
De stokroos bloeit
Een blad valt

Het is dynamisch
In de stad
In de ochtend
In het nu
Vandaag

Lijfspreuk

Intellectus Kaesis
initium sapientiae

Texel

Educatief vissen
Op een kofschip
We delen woorden
Telen zinnen

Wollige taal
Drassige weiden
Het droge wad
Tegen de dijk

We leren vissen
Experiencen zeehonden
Het fokschaap
baart een Texels lam

Ik, Jan

Ik, Jan

Ik, Piet

Ik, Klaas

Ikke, ikke, ikke

Nooit

Ik, Mo

Of verstaan we dat
gewoon niet?

Zuring

Zuring staat gebundeld tussen stenen
groeit welig op kunstmatige dijken
die zijn opgeworpen tegen de storm

De storm steekt anderen naar de kroon
Dekmantel der waardigheid riekt
naar mottenballen

We lopen stuk
Stuk tegen de muur
Stuk tegen het hek
Stuk tegen de dijk

De polder staat vol met bloemenweiden
Er woekeren klaprozen en teunisbloemen
En zuring

In de diepte

Diepe gedachten
Oppervlakkige woorden
Zinnen op wraak
Punten van aandacht
lijden hun leven

Het onkruid woekert
tussen struikelstenen
wanneer het verschil tussen
dader en slachtoffer
wordt gewied

We blowen in de wind
naar antwoorden
We trekken onze neus op
voor lijnen

Het zal altijd zijn
Het zal komen en gaan
Maar wij, wij blijven
onze diepe gedachten koesteren
Op het beeldscherm

Erosie

Geen roer in handen
Erosie van waarden
Wortels van kwaad
Gebroken beloften

We wachten verlangend
Op alles wat groeit
In zomernachten
In verzengende stilte

Tussen takken
Verschillen uilen
Kwijnen konijnen
Huilen wolven in koor

Hakhout splintert
Naakte zomerdracht
Vijgenbladeren verdorren
In Eden
In het paradijs

Aanwezigheid

Als ik ben
is er iets
is er iemand
niet altijd
alleen

Op de weg
is er ruimte
is er wat
er gaat
gebeurt

Ik loop
Ik rijd
Ik hoop
Ik schrijd
voorwaarts

Het is bijna zover
Ik ben er bijna
Ik ben bijna af

In stilte

Krakend, piepend, knarsend
Smeerolie ontbreekt
Fossiele leegte
Zaden ongeogst

De kool en de zon
bloeien in stilte
Wachten op handen
Wachten op de zeis

We openen de oren
voor piepende banden
We kijken geboeid
naar ongebonden geweld

Als straks de stilte
van binnen naar buiten
losbarst in ons,
lopen we, dwalen we voort

In duisternis

Poëziealbum

In poëziealbums rijm ik zinnen
vlecht ik de woorden vlot aaneen
Zo knap als ik ben is er geen
Onder hen die onze taal beminnen

Ik schets een ster, ik plak een prentje
Ik strooi wat bloemen en ook glitter
Een paar minuten later zit er
een rijmpje in voor meid of ventje

Al zestig jaar roer ik mijn pen
Nu zou ik wel eens willen zien
Kunt u het zeggen heel misschien
Of ze nog weten wie ik ben

Rekenles

Achtenveertig is vier maal twaalf
Eieren koop ik per dozijn
Dat is een of soms twee doosjes
Maat tweeëndertig is heel klein

's Morgens tel ik duizend stappen
Zevenhonderd meter ongeveer
Dat is dan weer, heb ik berekend
Naar de glasbak heen en weer

Ik woon op de eerste woonlaag
Achtien treden moet ik op
Zesendertig naar de buurvrouw
En onze lift heeft slechts één knop

Rekenen, het is mijn passie
Ik kan het goed zoals je ziet
Alleen het saldo van mijn rekening
Dat vertel ik lekker niet

Groen

Het gras is groener
aan de voet
van de oude eikenboom

Knoesten torenen
boven tere blaadjes
op de grond

Diep steken wortels
Dorstig, veeleisend
Altijd eerst

De wind raast
De boom vangt
Klap na klap

Hij buigt niet
Nooit niet
Altijd recht

Nog even

Gekwetst

Netel netel
Brand prik
Jeuk

Heet heet
Rood blaar
IJs

Snee snee
Bloed drup
Pleister

Krak krak
Scheef stuk
Gips

Hoog hoog
Val boem
Dood

Onderkomen

De zonde van de eerste steen
Betere kringen, zwarte modder
Het kleeft aan, beklijft

Zonder zonde, zonder doel
Afhankelijk van vleugels
Is er de zekerheid

Van vliegen, vrijheid
Los van zijn, van moeten

Tralies lonken
Woorden bonken
Nieuwe kaders
Oude vaders

De steen zinkt onzichtbaar
De rimpels vervlakken
Eindelijk zijn we samen

Dag na dag

Ik dop mijn bonen
Dop mijn doppen
Kijk uit mijn doppen
Ik peul

Ik knoop, knip kneuter
Als een kleuter
Brei een end eraan
Ik denk

Soms vol soms leeg soms tegen
Gehaat gekust
In levenslust
In rust

Uit diepe putten hoop gevuld
Op schermen lach
De morgenstond
Verguld

Loos

Loos
Even zonder
Helemaal niets
Geen beeld
Geen geluid
Geen reuk
Geen smaak
Geen emotie
Alleen
Alleen
De impressie
van de stilte
Tot het einde
Loos

Houtrust

Gratis thuisbezorgd

STRAND ZAND KUST
ZOUT RUST TARBOT SCHOL LUCHT
WATER ZEE STORM ZICHT SCHUIM SCHIP
MAAN DUIN RUIM ORKA WAL VISSER
SCHELP WIND VIS ZON ³⁸³⁻⁴¹³ ZEESTER WIER
MEEUW SCHIP GOLF EB LICHT VLOED

door Picnic

Jij

(voor S. V.)

Vaag duidelijk
Nooit helder
Dubbel in woorden
Geschreven gedreven
Gezegd

Drijvend tegen stroom
Ben jij, zelf
Alleen eigen
Baken van taal
Zonder regels

Je gaat
Loopt alleen
De klomp breekt
De dirigent wijst de weg

Wrakhout

Op scheve schaatsen
Over rechte wegen
Galoppeert de eenhoorn
Strak aan de vlaggenmast

Rood boven rood
Wordt de toegang versperd

Het winkelpand staat te huur
De scooter rijdt langs

Ik dobber
Mijn kurk is getrokken
De horizon leeg
Achter wijzers rust de cirkel
Terwijl de tijdbom tikt

Trekpop

Als volger
hoef ik
niets te doen
niet te denken

Ik kan lezen
Ik kan bidden
Dat is genoeg

Rond

De bal is rond
Geleedpotige stekers vliegen
Vliesvleugelig in windstilte
Langs

Het kan verkeren
Gifgroene mannetjesputters
Hippen van maretakken
Omlaag

We wachten af
Doorzichtige dauwdruppels
Vervliegen tot atomen
Tot de kern

We zien het wel
Op oude stadswallen
Wachten kanonslopen
Op vuur

Het is puntig
scherp, geslepen,
dreigend onthuld
Maar de bal,
de bal blijft rond

Uit bed

Schape over dam
Dam op bord
Bord aan muur
Wat is wijsheid?

Slot op deur
Deur met kruk
Kruk tegen muur
Ik ben de weg kwijt

Zoek zoek
Kaart weg
Weg weg
Al tijd

Leeg in hoofd
Hoofd op tafel
Tafel op grond
Bestaansgrond

Je van het
Zo is 't maar net
Op maandag
Net uit bed

Oversteek

De slak kruipt
Het bloed kruipt
Waar het kan
Omdat het moet

Sporen op stenen
Opgedroogd, opgehoopt
Verkleurd, vervaagd

De brug wordt geslagen
De pont vaart over
Van kant naar wal

De slak kruipt
Het bloed vloeit
Noodgedwongen
Naar de overzijde

Code oranje

We kunnen ons erop kleden
Het nadert onherroepelijk
Naar verwachting begint het
om negen uur

** 's avonds speelde het Nederlands elftal de halve finale van het EK

Pleziervaart

Kwallen zweven
Doorzichtig wit
Samengeschoold

Oesters liggen
Gesloten dicht
Vastgebeten

Haringen zwemmen
In het zilt
Tussen tonnen

Ik vaar
met mijn boot
Bovenover
Tussendoor
Diepstekend
In rust

Apathie

Ik lig

Ik doe
Niets

Er komt
Niets

Er is
Niets

Helemaal
Niets

Vandaag

Braderie

Broeken jasjes
Manden tasjes
Sjaaltjes dassen
Vers gerookte paling
Macramé

Ik loop geboeid langs
Wie maakt me los?

Schepen in de nacht

Groter, groter, groter
Kleiner achter de rug
Vol dreiging
Maar dan weer
Vorbij

Langsgevaren
Aangedreven
door containers,
stookolie
en coke

Ze varen
Af, aan, af, aan
Steeds weer langs
Tot de kade
het schip keert

Cyclisch

Vluchtig
In damp
In lucht
Opgestegen
Verdwenen

Neergeslagen
Gevallen
In druppels
Als water
Aanwezig

Op
Neer
Steeds
Weer
Rond

De cirkel
wordt niet,
kan niet
doorbroken
worden

Nooit

Minimum

Mijn ondergrens
ligt altijd
nog wel
een stukje
hoger
dan de jouwe

Spoken Words

Ik spreek over palen die laden van wind
draaiend, draaiend hoog boven velden
van eer, velden van uitgereden stront,
uitgemolken runderlappen verstopt drie-
hoog achter uit economische motieven

Ik schrijf over diepe roerselen in grijze
massa's bewust gestimuleerd door witte
lijnen geboren op groene akkers waar
het gekreun van slaven wordt overstemd
door kleurige ara's

Ik denk aan vervlogen tijden, toen hoeken
werden bezet door jongens in korte broek,
bevend uit angst voor de roede van de
meester, verplicht strafregels schrijvend
met dubbele pennen op lijntjespapier

Ik zwijg over trieste gevolgen van harde
handen aan het bed van geslachtofferde
weeskinderen, opgroeiend in wetenschap
van ontluikende onmacht

Ik weet dat ik eerst de gebruiksaanwijzing
moet lezen, de algemene voorwaarden
dien te accepteren en toestemming moet
geven voor cookies

Maar ik wil niet
Ik doe het niet
Ik lul liever uit mijn nek

Kandidaat

In zwart-wit staat hij
Afdrukt
Gefocust
In scherp contrast

Alleen de achtergrond
is bewogen
Vervaagd
in de mist van de tijd

Zonnekoning

Pad, pad, pad, levenspad
Daden groot, groot, groter
Groots
Verheven, ver boven

Hoog, hoog, hoog, huizenhoog
Altijd druk, druk, druk
Gedreven
Belangrijk, van belang

Bezig, bezig, bezig, goed bezig
Steeds voor ons, ons, ons
Altijd meervoud

Dag majesteit

Doodstil

Het is stil
aan de overkant
Monden zwijgen
Blikken afgewend
Ruggen toegekeerd

Het is stil
aan de overkant
Alleen hier
hoor je de rede
Als je wilt horen

Als je kunt luisteren

Getij

Het gaat
Op, neer
Nat, droog
In, uit
Hoger, lager
Zichtbaar, verdwenen

De maan trekt,
duwt, stuwt
Hard, zacht
Dood of springlevend

Ik laat me drijven
Ik ga er niet tegenin
Het leven is al moeilijk genoeg

Pulsvisser

Hij vist vijvers leeg
Plukt wrange vruchten
Laaghangend fruit
In de avondzon

Hij verschiet zijn kruit
Blaft tegen de maan
Oorverdovend
Schot in het duister

Hij lijdt
Hij leidt
De troep volgt
De nacht wacht

Op hem

Symfonie

Touwen slaan ritmes
tegen vlaggenmasten
De wind fluit een fuga
langs het dak
Het zeil klappert
een syncoop

De bui trekt over
Donkergrijs wordt blauw
Als toegift
breekt de zon door

Spelletjes

Aas, tien, boer
Nel, nel, nel
Ik kijk in je kaarten
Ik zie wat je hebt
Ik zie wat je doet
Hoe je speelt

Koning, looper, toren
Paard, paard, paard
Ik staar naar het bord
Ik zie je stukken staan
Ik snap je strategie
Hoe je zet

Het spel
is jouw spel
De regels
zijn jouw regels
Denk je
Roep je

Tevergeefs

Onszelf

We halen, brengen
Geven, nemen
Vooruit, achteruit
Hollen, staan stil

We doen
We gaan
Bewust, onbewust

Altijd onderweg
Altijd
Altijd

Als we niet..
Wanneer we..
Dan verliezen we

Onze ik
Onszelf
Wij

Acceptatie

Nu de haast afgelopen is
Accepteer je, weet je

Dat het zijn moet zijn
zoals het is

Dat het niet uitmaakt
hoe, wat of waar

Dat vogels vliegen
van links naar rechts
in de avondzon

En neerstrijken
Voor de nacht

Conditie

Onze conditie
wordt steeds beter

We trekken, stoten,
rennen op de loopband

Vijftien maal
Drie herhalingen

Iedere dag
Op zondag na

Onze conditie
gaat erop vooruit

Voor als de vijand komt

Lot

Je wordt geboren
Je groeit op
Je takelt af
Je sterft

Daar is eigenlijk
alles mee gezegd

Aphorisme 55

“Het klopt niet” betekent
negen van de tien keer
“Ik snap het niet”

Windstil

In serene rust spiegelt het water
Een meerkoet trekt een V
Vlisdiefjes stelen
Meeuwen schrapen hun kelen
Kwallen scholen samen
langs de kant

Als straks de wind opsteekt
Het water kabbelt maar niet spookt
Als molens draaien
Als het klotst tegen de kaaien
Dan hijsen we het zeil
En varen we uit

Van het paadje

Van het paadje
Door nat gras
Modder en brandnetels
Soppend, schoppend
Slingerend

Naast het weggetje
Trappend, stampend
Laat ik sporen achter
in de klei

Op de tegels
loopt mijn hondje
Snuffelend doelgericht
Vooruit

Van het paadje
Struikel ik voort
Hoofd in de wolken
Blik gericht
op onontdekte poëzie

Paloma blanca

Roekoe, roekoe
roekoe, roekoe, roekoe
roekoe, koe, roekoe
roekoe koe koe
Koekoeroekoe
Salaam
Shalom
Roekoe
Koe

Nooit

Nooit hebben wrange vruchten
hun steeltjes uitgestoken

Nooit hebben we aardbeien
gezien voor de zon

Nooit heeft een sperzieboon
zijn partner bedrogen

Nooit huwde er een broccoli
met een peer

We leven in vrede
Gaan met een gerust hart naar bed

Omdat er nog nooit overstekende citroenen
zijn aangereden

Er zijn...

(voor de buurman)

Er zijn vissen in de zee
Er zijn golven in het water
Er zijn drollen in de plee

Er zijn bloemen in het grasperk
Er zijn vogels in de lucht
Er zijn bijen aan het werk

Er zijn treden aan een trapleer
Er zijn geluiden door de muur
En als jij nou eens je kop houdt
Kan ik eindelijk slapen, buur

Laag water

Bij laag water
wordt het zichtbaar

Bij eb
valt het droog

Het wad baadt
in het zonlicht

Een zeehond slaapt
Een aalscholver spreidt

Kokkels liggen
Zeepieren graven

En straks, vanavond,
je kunt erop wachten:
vanavond steken ze
de Brandaris weer aan