

# **Terug op aarde**

**OJ Frère**

# Inhoudsopgave

Bevrijding .....	4
Vragen.....	5
Vraag* .....	6
Uit en thuis.....	7
Nog niet .....	8
Over het paard.....	9
Overgang.....	10
Bevrijdingsdag .....	11
Wegversperring.....	12
Cashback.....	13
Receptie* .....	14
Herhaaltoets .....	15
Duidelijkheid .....	16
Nader tot... ..	17
Ik .....	18
Na het festival.....	19
Monnickendam .....	20
Windstilte.....	21
Bange hond .....	22
Spoorwegovergang .....	23
Graffiti .....	24
Betekenis .....	25
Orde .....	26
Op de fiets .....	27
Blond .....	28
Kennis .....	29
Weerbericht .....	30
Vlagvertoon .....	31

Gezonde geest .....	32
Verwachting .....	33
Haantje .....	34
Oosthoek .....	35
Bijna rond .....	36
Onder zeil .....	37
Plastic .....	38
Energie .....	39
Sluisdeur .....	40
Tuin der lusten .....	41
Telkens weer .....	42
Tekort .....	43
Happy Stone .....	44
Ergo Sum .....	45
Gat .....	46
Prijs .....	47
Het komt .....	48
Beeld .....	49
Komma .....	50
Lijnen .....	51
Woordle .....	52
In de hand .....	53

\* geschreven bij het Straatjournaal

# Bevrijding

Er verrijzen hekken  
Tussen hier en daar  
Tussen hier en nergens  
Tussen nu en morgen

Ze sluiten uit  
Ze sluiten in  
Ze sluiten op  
Ze sluiten buiten

Binnen klinkt gerammel  
Binnen klinken motoren  
Binnen wordt gewerkt  
Binnen klinkt muziek

Zwart plastic ontnemt het zicht  
We zien slechts onze fantasie  
We staan stil en wachten,  
wachten op toegang,  
wachten op bevrijding

# Vragen

Vragen stellen  
Nooit zeker  
Nooit goed  
Nooit weten  
Altijd twijfel  
Wat niet?  
Wat wel?  
Waarom?

Steeds weer  
Steeds weer  
Onzekerheid  
In dubio  
In onwetendheid  
Vol van niet  
Vol van niet  
Vol van niet weten

Altijd

# Vraag\*

Ik stel je niet de vraag  
Of je nog van me houdt  
Ik denk dat wel te weten  
We zijn al samen oud

Maar soms heb ik mijn twijfels  
Dan denk ik telkens weer  
Is het nog steeds als vroeger  
Net als die eerste keer?

Dan zie ik je als meisje  
Dan denk ik rare vent  
Ik weet dat jij in elk geval  
Voor mij de ware bent

# Uit en thuis

Het begin is er  
Nu de rest nog  
Zal het over bloemen en bijen  
Over borsten en dijen  
Over schoonheid gaan?

Er zijn teveel woorden  
Er zijn teveel zinnen  
Gedachten vanbinnen  
Veel kronkels van geest

Maar iedere ochtend  
Begint het van voren  
Voor wie het wil horen  
Of lezen misschien

De weg naar het einde  
Ligt voor onze voeten  
We lopen en moeten  
Ons eigen pad gaan

Nu ben ik er bijna  
Hier linksom de hoek om  
Jij weet dat ik thuiskom  
Je hebt thee gezet

# Nog niet

Ik blaas paardenbloemenpluizen  
Zucht mijn adem uit over kaarsjes  
Over de kersen op de taart

Uitgeteld flakkeren de jaren  
Lichtend wacht het avondrood

De dagen worden langer  
De ochtenden vroeger

Wijnglazen fonkelen boven het damast  
Ik accepteer het zonder krans

Nu pluk ik de leliën des velds  
Nu jaag ik op het hijgend hert

Nu kan het nog  
Nu is het nog niet te laat



# Over het paard

De knip voor mijn neus  
is het waard om gehoord te worden  
De schoenen waar ik naast loop  
zijn keurig gepoetst

Ik hoef in huis geen licht aan te doen  
want ik ben het zonnetje  
De telefoon staat roodgloeiend  
Iedereen wil profiteren van mijn wijsheid

Maar ik geef niet thuis  
Ik doe het niet  
Ik ben daar veel te  
bescheiden voor

# Overgang

Piketpaaltjes tussen ons  
zijn hen van beste reizigers  
Hij baardt een haar vol vuur

Scalpels snijden in eigen vlees  
Naalden vullen en zuigen  
In, uit, in, uit, vol, leeg

Selfies tonen anderen  
Anderen tonen zichzelf  
in gekromde spiegels

Ik kijk het aan  
Zie wat ik niet hoor  
Hoor wat ik niet zie

Ik maak een afspraak  
Bij de kliniek

# Bevrijdingsdag

Een hond met een modderbuik  
Een kind met een geel regenjasje  
Een plas midden op het pad

Een overstekende fietser  
Bloeiende daslook  
Een afgevallen tak

Er gebeurt niets  
Er heerst rust  
Op deze zondag  
Op deze bevrijdingsdag  
Op deze dag in mei

Alleen een merel fluit  
Een slak kruist mijn weg  
De koolmees vliegt  
zijn het nestkastje in

# Wegversperring

Cellen vluchten in afbraak  
Actionpainting levert beeld

Achterlichten bloeien  
Een verlate driekleur wappert

Rood-wit lint blokkeert  
Gelukkig blijft het droog

Boeing 737 max raast over  
In stilte zwijgen wij

Sluit deuren en ramen  
We gaan aan de bak

De weg is  
nog steeds afgesloten  
Tot een uur of twee

# Cashback

Je krijgt geld terug  
Handje contantje  
Of op je rekening  
Standaard 10%  
Binnen drie dagen  
Gegarandeerd

Je krijgt een discount  
Je bent een goede klant  
Je bent minderjarig  
Je bent een bejaarde  
Voor ons ben je altijd VIP

Je krijgt geld terug  
Je hoeft er niet om te vragen  
Dankjewel hoeft ook niet

We houden van je

# Receptie\*

Je bent welkom  
Treed binnen  
Neem een nummertje  
en wacht even tot  
je aan de beurt bent

Wat kunnen we voor u betekenen?  
Wat zegt u?  
Een borrel?  
Zoutjes?  
Meneer, u bent hier bij de tandarts!

# Herhaaltoets

Ik maak het niet  
Het is er al  
Overal of ergens

Op papier  
Digitaal  
In stoffige mappen  
In de archiefkast

Soms daagt er  
een nieuw begin  
van ongerepte schoonheid

Vluchtig  
Ongrijpbaar  
Bijna doorzichtig  
Broos en breekbaar

Dan voel ik, even,  
de illusie  
van mijn onbevangenheid

Maar snel beseft ik:  
Alles is gedaan  
Alles is gezegd  
De herhaling heerst

# Duidelijkheid

Ik blus brandnetels  
Demp de put  
Leer vingerplanten gebarentaal

De ruimte is beperkt  
Veel licht is er niet  
tussen duim en pink

Speeksel glibbert  
langs het keukenraam  
De tosti verbrandt

Wierook walmt  
De regen valt  
Op een kluitje

Heb jij ook last van heimwee?  
Verlang jij ook duidelijkheid?  
Ik wel!



## Nader tot...

Het is uitgedrukt  
Het is gezegd  
Alles vergeleken  
Lang erover gepeinsd

Mijn hersens kraken  
Beelden doemen op,  
vervluchtigen in de rij,  
dringen voor

Voeten zoeken hun weg  
Ogen staren  
Oren tasten de wereld af

De weg naar de waarheid  
Het pad naar het geluk  
Ze blijven verborgen

Alleen de tocht  
naar het einde doemt  
Steeds verder verwijderd  
van het begin

**Ik**

Ik  
Ik  
ik  
Ik

Ik  
Ik  
Ik  
Ik

Ik  
Ik  
Jij

Jij houdt  
ook  
van mij

# Na het festival

Vroege vogels  
Uit speakers  
Aan de oever

Zondagochtend  
De morning after  
Geen punt

De koekoek roept  
Het ei is gelegd  
Hen slaat alarm

We ontbijten  
Drinken koffie  
Voordat de bom valt

Buiten  
In de zon

# Monnickendam

Op wallen van gras  
Staan bomen te dromen  
Over hoe het eens was

Op de brug lopen kinderen  
Hand in hand in de rij  
Onderweg naar de klas

Op de bank bij de halte  
Zit een klein hondje  
Naast een oude meneer

In het bad bij de tunnel  
Zwemmen de kikkers  
Heen en weer  
Heen en weer

# Windstilte

Het is stil  
Zee als een spiegel  
Wolken weerkaatst  
Een meeuw trekt een voor

Rimpelloos  
Wordt de zee ouder  
Verglijden de uren  
Als het water wacht

En dan  
Ver in de verte  
De kop van een zeehond  
Even te zien

# Bange hond

Staat naar beneden  
Lage kwispel  
Onder het bordje

“Hier waak ik  
Voor mijn baas”

# Spoorwegovergang

Boven het maaiveld steken muggen  
Grommen motoren in woede  
Spreidt de aalscholver zijn vleugels  
Is het hek gesloten

Het gaat  
Hel loopt  
Het stijgt  
Het daalt  
Het blijkt

De schone schijn rondborstig  
De foto zwart-wit  
De regen gestaag  
In Sprookjesland

Er was eens  
Toen  
Ooit  
Daar  
In het Zuiden  
Misschien

Weet je nog?

# Graffiti

Knarsgrind in achterom  
Metselraam achter braam  
De vink slaat,  
de kliko vangt blik

Zeventien plakt  
Eenentwintig druipt  
Knijper, hout, plastic  
Kaken dichtgeklemd

Het grijze tuinmeubilair staat vastgeketend  
aan de gevel. Tussen de twee zitjes een  
tweeverdiepingen plankje, waarschijnlijk  
bedoeld voor een glas en nootjes bij de  
avondborrel, als de dag wordt geëvalueerd

McDonald's loopt dood  
Trillend spoor  
Beperkte doorvaart  
Chemisch genummerd

We lopen langs  
Ik op mijn telefoon  
Hij achter  
Hij plast graffiti nat



# Betekenis

Gedragen woorden  
In armen van de tijd  
Laten zich lezen  
Van geschept papier

Verbloemde schoonheid  
Bloeit langs regels  
Ondoorgrondelijk geworteld  
In badend licht

Als het er is  
is het verborgen,  
blijft het onzichtbaar  
Onzegbaar voltooid

Het is in  
Het is in  
Het is boven zichzelf

Het is niet  
Het is leeg  
Maar toch blijft het vol

Gevuld met betekenis

# Orde

In rust

In staat

In orde

In dankbare herinnering

Wat is

Wat leeft

Wat goed

In blijde verwachting

Terug

Opnieuw

Weer

Altijd rond

Cyclisch

Anticyclisch

Aarde

# Op de fiets

Ik fiets er tussendoor  
Tussen links afslaan en rechts  
Tussen windje mee en tegen  
Tussen boven en beneden  
Tussen achterom en voor

Ik fiets rond op mijn gevoel  
Soms fiets ik langs de bomen  
Soms fiets ik langs de huizen  
Soms fiets ik langs de akkers  
Maar meestal zonder doel

Ik trap op de pedalen  
Ik voel mijn knieën buigen  
Ik voel mijn spieren spannen  
Ik voel mijn adem hijgen  
In hele grote halen

Mijn bel is best wel luid  
Ik tingel naar de vogels  
Ik tingel naar de bloemen  
Ik tingel naar de bijen  
En nu, nu is het uit

# Blond

Ik roep  
Ik toeter  
Ik trompetter

Het wordt tijd  
om mijn haar  
te blonderen

# Kennis

Wij weten hoe de konijnen huppen  
Wij weten van de pet en de klep  
Wij zijn volledig geïnformeerd

Honden blaffen bij volle maan  
Onder de ophaalbrug  
Naast de zeesluis  
Muggengaas en klaprozen

Bij het open atelier  
worden gaten gedicht,  
dubbelrood verboden,  
het klompje gevuld

De roerdomp loeit  
De e-bike laadt  
Het controlelampje brandt  
Alessi herbergt sinaasappels

We bouwen, verbouwen  
slopen, hakken en timmeren,  
houden ons vast  
aan het touw in de muur

We wachten tot morgen  
want morgen, 2 uur  
is de start van de autocross

# Weerbericht

De lucht is blauw  
Ik hou van jou

De lucht is blauw  
Ik hou van jou

De lucht is blauw  
Ik hou van jou

En als het regent  
Ook

# Vlagvertoon

Vuurtorens fitsen  
Als water stijgt  
Basalt in brokken

Panelen, panelen  
Schotsen op daken  
Scheef in lijn

Wind giert  
Takken buigen  
Een meeuw hangt

Mast op het water  
Plat is de bodem  
Geslepen het zwaard

Bakens liggen  
Verzet, verdroogd  
Kanonnen dreigen

Iedereen zwijgt  
Samen drinken we koffie  
Met een koekje

# Gezonde geest

Het is de hoop  
De wens, de vader  
We denken dus we zijn  
Plukken morgens  
Middagen  
Avonden  
Nachten  
Stromen alles  
Loven het verstand  
Als deel van het geheel  
De slinger slingert  
De hoek is recht  
De appel valt  
Ik heb het gevonden  
Geloof ik



# Verwachting

Jouw hand  
strekt zich uit  
reikt naar  
tast naar  
iets

Jouw voet  
doet een stap,  
landt

Jouw blik  
richt zich,  
draait

Jouw gezicht  
drukt iets uit  
van verwachting

Wat is er?  
Waar wacht je op?  
Op mij?

# Haantje

Kukeleku  
Kukeleku  
Kukeleku

Tok tok tok

Kukeleku  
Kukeleku

Tok tok

Kukeleku  
Kukeleku!

Maar dat had ik je  
toch al gezegd,  
kun je niet luisteren?

# Oosthoek

Het land werkt  
In planken van teak  
Paarden ingespannen  
Bier uit de branding

Helm op het kopje  
Hoefijzer aangepaald  
Bottels in groen  
Een in memoriam-bank

En de wind giert  
Regenboogvlaggen strak

Geplette schelpen  
Op het fietspad

# Bijna rond

De afgelegde weg is nul  
Als je terug bent bij het begin  
Die kennis heeft geen zin  
Steeds weer ga je op pad

De tijd, je houdt hem steevast open  
Je wandelt verder zonder doel  
Gewoon alleen op je gevoel  
Vol overtuiging dat

Je eens terug zult keren  
Terug naar waar je was  
Je voelt met iedere pas  
dat je gelukkig was

# Onder zeil

Zee

Golf

Zee

Horizon

Wind achter

Schuin achter

Het zeil staat strak

De boot helt over links

Bakboord heet dat ook wel

Ik voel het roer in mijn handen

Zee

Golf

Aan de einder ligt de bestemming

De koers is gezet, de lijn getrokken

blauwe lucht

we zeilen

# Plastic

Woorden lopen rennen  
vormen zinnen vormen  
beelden vormen verhalen

Verhalen maken blij  
gelukkig verdrietig ongelovig  
stil bang als boek

Boeken laten zich lezen  
verscheuren verbranden  
wegstoppen in een kast

Kasten zijn open  
op slot met deuren planken  
eikenhout of plastic

Plastic verpakt omhult  
hard slap buigzaam  
gespoten gegoten fossiel

Het woord is het begin  
Het plastic de eeuwigheid

# Energie

Windmolen rotor zoef  
Konijn konijn  
Weer konijn  
Dood konijn  
Slik modder laag water  
Boot kant scheef  
Bodem verrot  
Bushalte hokje regeling  
Wacht wacht niets  
Bal vlag strak  
Klaproos plastic blikje  
Statiegeld met dop  
Paal paal hek  
Prikkel draad isolator  
Schrik draad  
Tuinstoel poten boven  
Stenen vuurtje as  
Keutel keutel rond  
In profiel  
Onder voet  
Einde pier  
Einde hier  
Wind giert  
Wind waait  
Rotor draait  
Rond rond rond  
Zo brandt de lamp

# Sluisdeur

Voor de sluisdeur opengaat  
Stroomt het water  
van binnen naar buiten  
Bij eb

Voor de sluisdeur opengaat  
Stroomt het water  
van buiten naar binnen  
Bij vloed

We varen in  
Dalen  
Stijgen  
Nog even zoet  
Verwachtingsvol zout

Tot de sluisdeur opengaat



# Tuin der lusten

Tijden veranderen  
Alles stroomt  
in nu, gisteren, straks  
Verder terug

Bakens verzet  
Richting bepaald  
naar achter, voor,  
verder, vooruit

Vogel Rok  
til ons op,  
voer ons mee  
naar je nest

Boven, beneden  
Links, rechts  
Achteloos zweven we

We vliegen voorbij  
Voorbij een horizon  
die niet bestaat

# Telkens weer

Vlag vult kranen licht  
Gras boven onder  
Palen in rolkoffer  
zingen zacht

Trap loopt  
Dood in de pot  
Boven de brug  
houten meeuw

Strekdam uitgeteld  
Verteerde longen  
Hond op de dijk  
graven steen

Het gat geopend  
De benen gestrekt  
De behoefte gedaan  
in het gras

# Tekort

Te  
Kort  
Is  
Lang  
Niet  
Toereikend

# Happy Stone

De rups  
Het lieveheersbeest  
De slang  
Ze reizen  
van Terschelling  
naar jou  
naar mij

Ze lopen  
Liggen  
Dwalen  
Verplaatsen zich

Ik heb  
een steen verplaatst  
dus ik ben  
Ik ben er geweest

# Ergo Sum

Zijn is stil  
In stof van wegen  
In gloed van water  
In licht van nacht

Ieder het zijne  
Op slag van regen  
Op kraai van kip  
Op hoop van einde

Rood vol wanhoop  
Onder bij hoofdhaar  
Onder bij nachtvlucht  
Onder bij trouw

Zeker is twijfel  
Boven de afgrond  
Boven de bedrand  
Altijd in mijn hoofd

# Gat

Ik slaap een gat in de dag  
Bedreigd door roedels wolven  
Edelherten als prooi

Het land der vaders brandt  
Laaiend uit duizenden kelen  
Gaslicht in de nacht

De zonnestudio bruint  
Geen regenboog zonder regen  
Geen vlag zonder stok

Ik voel me oud en moe  
Een geslagen hond  
Dus leg ik mijn hoofd neer  
En slaap ik een gat in de dag

# Prijs

Het

Het is

Het is niet

Het is niet altijd

Prijs

Maar

Maar soms

Maar soms even

Soms even

Wel

Hoop

Hoop doet

Hoop doet leven

Even

Even

Soms even

Soms

En

En dan

En dan weer

En dan weer

Niets

# Het komt

Het komt

Als jij

Er niet bent

Als ik

Onder mijn plu

De sirene hoor

De brandweer uitrukt

Dan alleen

Komt het

Boven



# Beeld

Jij bent  
Samen alleen

Gericht naar buiten  
Gezicht naar binnen

Jij houdt van de spiegel  
Hij is van jou

Samen alleen  
Alleen samen

Ik kijk naar jou  
Jij ziet, jij ziet  
Wat ik niet zie

Jou

# Komma

Ik plaats een komma in de tijd  
Even zonder punt  
Zonder uitroepteken  
Zonder vraagteken  
Even niets

In droom zweef ik  
Boven de aarde  
Onder de grond  
De sterren heb ik  
gerangschikt, aangezet

Er klinkt een roep  
Er wenkt een hand  
Er wijst een vinger  
Maar ik kom niet  
Ik ben mijn komma

# Lijnen

Aangelijnd  
Aan de lijn  
Maken we ons dik  
Trekken we

Losgeslagen  
Losgelaten  
Lopen we stil  
Vooruit, achteruit

Het mag wel  
Het mag niet  
Het moet

Regels zijn regels  
Het staat vast  
Ik raap een drol

# Woordle

Ik zoek woorden  
Combineer letters  
Ze kleuren geel en groen  
Of blijven zwart

Als alles groen is  
Mag ik stoppen

Lukt dat niet  
dan ben ik af

# In de hand

Door roei en ruiten  
Van zessen klaar  
Maakt hij nog geen zomer  
De eenzame zwaluw

De kraan gegoten  
De knip gesloten  
Baadt zij zich  
In weelde van schuim

De hoge bomen  
Steken in diepe wateren  
Gegrond, gerechtvaardigd  
Volgens artikel 6

Een doorslaand succes  
Blootgelegde fundering  
Het pad loopt  
Wij staan stil

Vogel in de hand