

# **Nieuwe(re) verhalen**

**OJ Frère**

## **Inhoudsopgave**

Aan al mijn contactpersonen .....	3
Eitje.....	4
U mag mij natuurlijk ook volgen.....	5

## **Aan al mijn contactpersonen**

Helaas zijn de hackers van mijn computer, die hadden toegezegd een porno-filmpje van mij aan u allen door te sturen, hun belofte niet nagekomen.

Mocht u hierdoor teleurgesteld zijn dan ben ik bereid om (uiteraard tegen betaling) in deze leemte te voorzien. Wanneer u mij een persoonlijk bericht stuurt zal ik u de code geven waarmee u een bedrag van \$ 100 (in bitcoin) naar mij kunt overmaken. Ik zal er dan zorg voor dragen dat u een opname ontvangt van mij terwijl ik porno kijk en masturbeer.

Met vriendelijke groeten,

OJ Frère

24-4-2021

# Eitje

De man van middelbare leeftijd bracht zijn fiets tot stilstand en zette de voeten op de grond. Zijn benen aan weerszijden van de stang. Hij boog zich opzij naar het mandje, waarbij de fiets bijna omviel. Uit zijn tas haalde hij een eierdoos.

Paulien Nelis bezit aan de Elswoutlaan een oud boerderijtje. Aan de weg bevindt zich een zelfbedieningskraampje met eieren en groente. Je kunt er betalen in het vastgeschroefde geldkistje met gleuf, via een QR-code of door haar een sms te sturen.

De man tilde het gaas op dat de eieren moet beschermen tegen al te hongerige meeuwen. Eronder lag een heel en een gebarsten ei. Hij pakte het gave exemplaar en gooide munten in de gleuf. Daarbij telde hij hardop de verschuldigde dertig cent uit. Met zijn blik probeerde hij eerlijkheid uit te stralen.

“Ik heb vanavond een date en nu kan ik haar morgen tenminste een eitje aanbieden”

Sommige mannen.....

23-4-2021

## **U mag mij natuurlijk ook volgen**

Schouwen Duiveland is zeer godvruchtig. Als je rondfietst word je in bijna alle plaatsen welkom geheten in de kerk, soms in twee denominaties binnen een dorp van naar schatting tweehonderd inwoners. Ik leefde nog even in de veronderstelling dat het hier misschien een regiofunctie betrof, maar vijf kilometer verder was het van hetzelfde laken een pak. In Scharendijke liepen we in de plaatselijke Plus supermarkt toen we ons afvroegen of we de volgende dag, zondag, boodschappen zouden kunnen doen. Ik vroeg aan een van de verkopers of ze morgen open waren. “De winkel is morgen geopend, maar wij zijn er niet”. Zijn collega vulde aan: “Maar u mag mij natuurlijk ook volgen naar de kerk”. Het is wel te hopen dat er dan minder dan dertig bezoekers naar de dienst komen. Anders mag ik er vóór 1 juli niet eens in.

27-6-2012