

Op stoom

OJ Frère

Inhoudsopgave

Autist.....	4
Maansverduistering.....	5
Weg.....	6
1%MC.....	7
Levende have.....	8
Jeugdige overmoed.....	9
Advocaat.....	10
Hemelvaartsdag.....	11
Ven.....	12
Modderpad.....	13
Sterren.....	14
Kunst.....	15
Horizon.....	16
Winds of change.....	17
Niets.....	18
Corpus delicti.....	19
Zaterdagochtend.....	20
In de trein.....	21
Aan boord.....	22
Cliché.....	23
Lucht.....	24
Dubbelimpressie.....	25
Ochtend.....	26
Ochtendmist.....	27
Motorrijders.....	28
Reizen.....	29
Kwaaltje.....	30
Wederhoren.....	31

Ollie	32
Eden	33
Avondoverdenking	34
Knop	35
Pokeren	36
Ogen	37
Een man	38
Engelen	39
Spatten	40
Lang geleden	41
Tuin der lusten	42
Mannetje	43
Dames	44
Minimalistisch gedicht #1	45
Spelen	46
Adem	47
Verzoekje	48
Voorstelling	49
Avondland	50
Woke	51
Zeiltocht	52

Autist

Jouw wereld
geregeld

Parkeerverbod, auto
Blikje naast vuilbak
Voetpad met fiets

Kooklucht, ruikbaar
Deurdranger, strak
Deurmat, vuilveeg

Iedereen kent ze
Iedereen hoort ze
Niemand hoort
Niemand luistert

Je verbazing
is geregeld

En ik verbaas me
over jouw regels

Maansverduistering

Vanavond is de maan gevallen
De zon was net vertrokken
toen langs de rand van de Melkweg
de maan uitgleed over de uit-
werpselen van de Grote Beer

Castor en Pollux hielpen haar overeind
Saturnus gaf haar eerste hulp
En de Maagd?
De Maagd was onderweg met Venus,
onderweg om van de Waterman te horen
waar Jupiter zich had verstopt

Maar Jupiter danste, danste
op de muziek van
Shocking Blue
En de zon, de zon
was net onder,
ondergegaan
in kosmische
straling

Het universum zweeg

Weg

De weg loopt dood
Van asfalt naar klinkers
Van klinkers naar zand
Tot de rand van de sloot
De weg loopt dood

De avond verschijnt
De hemel verdonkert
De zon blust zijn stralen
De scherpste verdwijnt
De avond verschijnt

De tijd neemt me mee

1%MC

Ronkende motoren
plaatsen hun
geluidsvlaggen
als reutjes
langs de weg
Uitlaten
Lijntjes
Via de neus
Langs de gevels
Snuivend
Snuffelend
Grommend
Blauwe pillen
overbodig

Is er misschien
een dierenarts
in de zaal?
Met een scalpel?

Levende have

Er valt een schaduw over het bloemperk
De torenvalk bidt om prooi

De snoek ligt verscholen in het riet
Klaar om toe te slaan

De reiger stokstijf aan de waterkant
Jonge eendjes in het vizier

Vrede op aarde

De vlinderstruik biedt zijn nectar aan
Atalanta's dwarrelen op thermiek

De zwaluw voert zijn jongen
Het voorjaar zit in de lucht

Dat dan weer wel

Jeugdige overmoed

We wachtten op de apocalyptische ruiters,
kopje koffie-extract in de hand

Liepen langs de randen van de nacht
in het schaduwgebied van gisteren en morgen

De klank van doedelzakken knaagde aan
de grenzen van onze zintuigen

Het leven was een toverstok, een fallus
gehuld in kreukelig aluminiumfolie

In testlaboratoria werden getrainde ratten
met steroïden opgepompt

Aan het gewei van Rudolf the Red Nosed
Reindeer wapperde de Union Jack

De avond was nog jong
Wij ook

Advocaat

Verdedigend zwart

Ronduit streng

Veelzeggend nietszeggend

Pleit ze

Onderscheidt ze

Haar ogen

Gothisch puntig

Punkig

Kohlzwart

in het pantser van haar gezicht

Hemelvaartsdag

De aarde is plat
De hemel is rond
En ik ga wandelen
Met de hond

Ven

Wilde gagel op de zompen
Dodaars tussen het riet
Wilgentakken kaal en wit
onder de nesten van de aalscholvers

Vanuit de vogelkijkhut
fotograferen we de eidereend
Een libelle als helikopter
boven een plompenblad

1/500 bij F3.5
Voor de scherptediepte
Telelens
Statief
Wachtend

Modderpad

Bij iedere stap
breken de producten
van miljarden jaren evolutie
De voorvaderen
van onze rugwervels
De mogelijke fossielen
voor onze kindskinderen

De vrachtwagen
heeft een lading
schelpen bezorgd
De plantsoendienst
heeft ze verspreid
Een mini-walsje
heeft ze geplet
De rest sneuvelt
onder mijn zolen

Het modderpad
is weer even
begaanbaar

Sterren

We verzamelen sterren
Horen ze
Zien ze
Lezen ze
Volgen ze
Altijd

We maken sterren
Kerstboom
Voordeur
voor het raam
In het taalschrift
Op z'n tijd

We zijn de sterren
Op beeld
In geluid
In gedachten
In bed
15 minuten

Sterren schitteren
Aan ons firmament

Kunst

Hij rastert de leegte af
Omkadert het vacuüm
Met rake woorden
Vol van gedachten
Vol van geest

Hij licht de steen op
Verheft de materie
Boven het maaiveld
Hakt een knoop door
Boetseert zijn klei

Hij verft de hemel
Mengt zijn okers
Slijpt zijn paletmes
Abstracte lijnen
Zinderend licht

Wij kijken toe
Bewonderen
Wanen ons betrokken
Als buitenstaanders
Achter het hek

Horizon

Schuimend stort het zeewater
zich over de rand van de aarde
Voorbij de windmolens die
om de stijging van de zeespiegel
een halt toe te roepen,
ons zovend, fluitend, waarschuwen:
Tot hier en niet verder
Je komt bij de grens

Achter de duinen koesteren zwarte
panelen zich in het zonlicht
Op de weiden
Boven de beschaduwde grond waar
de wormen welig tieren in de natte klei
Een enkele grasspriet zieltoogt
Red mij van de nacht

Wij belopen de paden tussen hier en elders
Berijden de wegen naar de einder
Bevliegen de wolken in mechanische vogels
Intussen bekijken we de wereld
En de waterval van de zee

Winds of change

Luiken applaudisseren
in de voorjaarsstorm
Bladeren rukken
aan takken,
takken aan
stammen

Vrijheid!

Plastic zakjes
hollebollen langs,
achtervolgd door
blikjes van
energie-drink

Nu!

Ze worden voortgedreven
door onzichtbare elementen
Atomen verenigd op hun tocht
naar het lagedrukgebied

Draaiing naar rechts
Met de klok mee

Niets

Ik schrijf
mijn naam niet
op dit papier
Mijn pen is leeg

Ik geef
mijn stem niet
aan luisterende oren
Mijn keel is stom

Ik strek
mijn hand niet
uit naar anderen
Ik heb geen hand

Ik leen
mijn oor niet
aan conversatie
Ik ben doof

Ik voel
mijn emoties niet
vanavond
Ik heb ze niet

Het is stil
Hier en nu
Overal
Nergens

Corpus delicti

De slagschaduw van dumbbells
tekent zich af op je biceps
Je koestert je sixpack
op de pijnbank
De loopband knelt
Je tart de obstructie
van de abductor
Je roeit met de riemen
die je hebt

De spiegel liegt je toe
Goddelijk lijf
Spannende Spandex
Zonnebankbruin
Dreunende bas
AA-drink aan je voeten

Zaterdagochtend

De zon is net op
De plassen van vannacht
zijn nog niet verdampt
Een egeltje scharrelt
naar zijn schuilplaats
Een specht hamert

Ochtendmist tussen de bomen
Het schelpenpad knarst
Een gapende hondenbezitter
Kwispel, kwispel, grom
In de verte een ambulance
Vogels in de ochtendploeg

Ik duf mezelf het pad af
Koester mijn kater
Absorbeer de alcohol
Wilde knoflook meurt
uit m'n bek

In de trein

Vandaag is geen dag hetzelfde
De trein spoedt zich voort
Stopt niet tussen de gelegen stations
Zelfs niet bij de laan van noi

Zei de stadsomroeper
Op een mooie pinksterdag
Toen we reden
De meubelboulevard tegemoet

Er werd helaas wel regen verwacht
In de middag
Met windstoten

Aan boord

Het groen groeit
Het zwart slijpt af
Anodisch beschermd
Kathodisch bedreigd

De waterlijn strak
Golvend verborgen
Kabbelend gezien
Geelbruine waas

Vlaggen staan strak
Naast het lapje
Boven het leioog
Schoten zijn doel

Bellend het hek
Ruisend de boeg
Een V van schuim
De horizon lokt

Een mossel stopt
de gang van het radertje
De tijd staat stil

Cliché

Water stroomt
langs de stoepanden
Ruitenwissers duwen
druppels aan de kant
Plassen worden fonteinen
door langsrazende auto's

Het regent in de stad
Het regent in mijn hart
Mijn blik staat op onweer
Mijn ogen bliksemen

Heeft u misschien nog
een cliché in de aanbieding?

Lucht

De wolken hebben
energie gespaard
Ze vergaderen
Spannen samen
Verdonkeren

Straks gaat het donderen
Barst de discussie los
Nu zijn we nog veilig
Onder de bomen
Op het wandelpad
Nu is het nog droog
Nog wel

Dubbelimpressie

De rook van vuurpijlen
hangt boven de tribunes
Zompig lokt het grasveld
Een halfvermolmde dug-out
verwarmt supportershart
Het olé, olé stroomt
langs de randen van het dak
Sport heeft de menigte verzusterd

Intussen in de stad:

Druilerige regen onder stormparaplu's
Agapornissen die kwetteren achter het gaas
Gezeten op witgescheten rondhout
De wagen van het verhuisbedrijf
(uw move, onze job) passeert de brug
Een eenzame zwaan drijft langs
De rood-wit geschilderde luiken
zijn eindelijk gesloten
De islamitische slager verkoopt
geen ham-kaas croissants

Ochtend

De droom van
werkelijkheid
schemert
door het waken
Illusies van
nachtmerries
verschijnen
De kim kleurt rood
Het wordt vandaag
In het heden

Ochtendmist

Ochtendmist hangt verstillid boven water
Spiegelglad oppervlak, einder zonder kim
De volle zon schemert achter de druppels
Vooralsnog een krachteloze ploert

Bierblikjes liggen verloren op het grasveld
Peuken op een muurtje, uitgedrukt zwart
Geketende stoelen, gekantelde tafels
Parasols nog in ruststand: ontbijt na tien uur

Maandagochtend, herstart van het bouwwerk
De kraan draait rondjes boven het dak
Hamers die hameren, boren die drillen
Een gehelmdde man klimt langs de gevel omhoog

De communicatietoren lost op in de hemel
De windzak wappert: een truck rijdt er langs
Geen blaadje beweegt er, geen vogel fluit er
Vanmiddag wordt het 20 graden met een lekker zonnetje
Volgens het weerbericht

Motorrijders

Een beetje zielig is het wel
Die middelbare mannen
Met buikje in hun
rijkversierde jacks

Ze kijken door hun zonnebril
Boven hun snor
de wereld in
En vinden zich geweldig

Misschien zie ik het wel verkeerd
Zijn ze intens gelukkig
Met uiterlijk en hoe ze zijn,
is alles schone schijn

Hun Harley is soms uitgebromd
De helm gaat af
Dan zie je het pas duidelijk:
het staartje en hoe kaal ze zijn

Reizen

Ik heb een keuzedag
Poortje in, poortje uit
Van Enkhuizen via Bovenkarspel Flora
Van Slotermeer naar Rotterdam Centraal

Het landschap glijdt voorbij
Ik ben genderneutraal
Wacht op een tegenligger
Op enkelspoor

Ik ben verplicht stil
Knikkebol en val in slaap
Ik heb een keuzedag
Behalve tussen vier en half zeven

Kwaaltje

Het zit niet in mijn tenen
Die heb ik nog
Niet in mijn vingers
Die strelen nog
Niet in mijn oren
Die horen nog
Niet in mijn ogen
Achter mijn bril

Nee, nee, nee,
Het zit vooral,
te schrijnen,
in mijn geheugen,

de fantoompijn

Wederhoren

Het water wast
Duinen lopen onder
Golven golven
Naderbij

De aarde schudt
Gasbellen borrelen
Muren scheuren
Omhoog

De hemel opent
Bij bakken valt het
Druppels striemen
Gestaag

De wind jaagt
Vlaggen klapperen
Takken breken
Geveld

De tijd verstrijkt
Uren gaan sneller
Vergane jaren
Verjaard

Ollie

Hondje in het gras

Hondje in het gras

Snuffel

Snuffel

Poep

Plas

Plas

Hondje in het gras

Hondje in het gras

Hondje in het hoge gras

Eden

Ik plak een geel papiertje
op de spiegel van jouw geest
De dag verglijdt in schemering
De gordijnen filteren diffuus licht

In de tuin schittert de vijver
Plastic reigers bewaken goudvissen
aan het einde van de regenboog
De woestijn is vol zand

Het tegelpad leidt naar de poort
Een vlammend zwaard houdt de wacht
Langzaam gaat de zon onder
Broedermoord naakt

De hangmat schommelt tussen
de gevel en de appelboom
Jouw navel is als geknoopte tuinslang
Eva had dat niet

Avondoverdenking

In de windstille van de woordenstroom
vliegt een meeuw tegen het raam
De wereld zeilt elliptisch rond dit gesprek
Rookwolken dalen neer
Bluswater stroomt

Langzaam valt de avond in stukken
Wij argumenteren loze gerechten,
opgemaakt met mascara van Heinz
Is het wel halal, vegetarisch, veganistisch?

Wijwater stroomt over Gods akker
Onan vlucht weg, bevredigd,
uit zijn huwelijksponde
De ingang naar de grot is versperd

We sluipen door een bos van twijgen,
spelen het spel van de adem,
snijden gevoelens weg
Het is tenslotte al vijf over drie

Straks gaat de wekker

Knop

Onder de deurknop
lonkt de wereld
Wij zijn van zessen klaar
We breken uit
Marcheren weg
Stappen de drempel over
Onze bubbel uit

De vuilniszak klaar
De fourposter afgehaald
De krant opgezegd
De goudvis verhuisd
naar het dierenpension

Onder de deurknop
lonkt de wereld
Onder de deurknop
wacht de dood

Pokeren

Aan de hand van mijn ziel
loopt de herinnering
de wijngaard in
Krapbehuisde slakken
steken hun kop in het zand
Wij trekken onze
voelhorens in
om niet te hoeven kijken

In een rechtstreeks duel
verslaat de goudvink
de aalscholver
De gong heeft geslagen
De teerling is geworpen
Langs de heuvel werkt
de waterral
zich omhoog

We wachten op
het begin der tijden,
krabben aan onze
kont
De koffiemachine
doorboort nog een capsule
Wanhoop niet,
pokeraas wint altijd

Ogen

Met lede ogen zien we
hoe het woensdag wordt
De beleidsnota's zich
opstapelen op de koffietafel
Tussen de soezen en de
dubbele espresso's,
ontbitterd met een lepeltje melk

Met geloken ogen treuren we
om uitgelekte memo's
met brandende lonten
die ons zullen blootleggen
Gehackte spaanders
Gewiste geheugens
Naast de suikerpot

Onze ogen zijn de
spiegel van onze
ziel

Een man

Hij stuurt een rode wind
de open trap af
De blauwe wolken
langs het zwerk
Zwarte lichtstralen boren
gaten in de mist
Het onweer ruist,
de regen verdroogt
In de verte rommelt
de sopraanstem
van de oppositie

In zijn rechterhand
fluistert de sleutelbos,
het beton verpulverd
tot gedachten
Takken slaan tegen
de kartonnen muren
Het gehuil van de stilte
is oorverdovend
De dennenbomen
kleuren geel

Er heerst vrede

Engelen

Van wanten weten wij
Wat we kunnen verwachten
Van heersende machten
Van wanten weten wij

De wereld kennen wij
We weten van moorden
Manipulerende woorden
De wereld kennen wij

Met vlaggen lopen wij
Tegen het onrecht
En wat de premier zegt
Met vlaggen lopen wij

De waarheid kennen wij
We zullen het roepen
In Twitnergroepen
De waarheid kennen wij

Spatten

Hyperbolische gedachten
teisteren mijn brein
Grijze wolken
drijven mijn neuronen
Rode wazen in
zwarte kaders
Celdeuren en sleutels
Knarsende sloten

De zon schijnt
op de Arcadische velden
Lichtstraal door
de geopende deur
Lenteregen op
ontluikende knoppen
Rupsen en poppen
Rijstpapieren vlinders

De slinger foucault
De pendule tikt
Modderspatten op mijn ziel

Lang geleden

We discussieerden open deuren
kantelden de meningen van de weduwe
In een wolk van tromgeroffel
Drie maal beter

We vertraptten de druppels
Na het eindeloos spelen
Muren van plastic
Steen naast steen

Helder was de heimwee
Mooi de ontmoeting
Brandend de hartstocht
Bewustzijn was geel

Lang duurde het afscheid
Jaren vervlogen
Dank lieve vrienden
Het ga jullie goed

Tuin der lusten

Onder de oppervlakte drijven stenen
Waterlelies ontvouwen de gestampde pot
De reiger slikt nog een meerkoetje door
Maanlicht in de Chinese tuin

Bamboe vlecht zich een weg naar boven
De plastic panda is verzadigd van wit
Gamelans klinken in de avondlucht
De rijzende zon slaapt

Nachtegalen verdrinken in de moesson
Een waterbuffel loeit
Ik dicht een haiku, volg de regels
en loop weg over het water

Mannetje

Mannetje ben je bezig?
Mannetje ben je daar?
Zit je in je stoeltje?
Rook je een sigaar?

Mannetje in je tuintje
Bij de anjelier
Zit je op je bankje?
Drink je een glaasje bier?

Mannetje bij de tafel
Mannetje met je slab
Zit je voor je bordje?
Eet je rijstepap?

Mannetje in je leunstoel
Kijk je nu tv?
Zie je de reclame?
Kijkt je hondje mee?

Mannetje ga je je wassen?
Word je lekker nat?
Eerst je tanden poetsen?
Dan liggen in je bad?

Mannetje in je bedje
Deken tot je kin
Doe het lampje uit en
slaap maar lekker in

Dames

Dame in haar ochtendjas
Staat voor het raam
Kijkt uit
over de waterplas

Dame met het permanent
Ik zie dat u bijna tachtig bent
Met uw blik van weet het beter
Verstrakte lijnen in't gezicht
Felle ogen, kromme tenen

Dag dame
In uw ochtendjas
Mag ik u een goede
morgen wensen?

Dag dame
met het permanent
Wat zijn we blij
dat u er bent

En daarbij wens ik u
ook nog even:
Een prettige
voortzetting van
uw leven

Minimalistisch gedicht #1*



* Dit is de eerste van een project dat waarschijnlijk
26 gedichten groot gaat worden

Spelen

Ik speel met de taal
We wippen en schommelen
Klimmen in woorden
Proberen elkaar letters
af te snoepen

We buitelen om zinnen
Kleien aan strofen
Bakken vergelijkingen
Snijden metrum aan
Zoeken naar beelden
in het woordenbos

De taal en ik zijn vrienden
We volgen elkaar
Maar soms knelt het schema
Is het moeilijk te rijmen
Samen

Adem

Ik heb mijn adem
teruggevonden

Overal gezocht

In en uit

Rook drank
Dat was de buurman

Rook rook
De overbuurman

Viooltjes
Die van jou

Maar
Hij bleek buiten,
mijn adem

Toelichting

(en een verzoekje)

Bij de opvoedpoli
leert u alles over
huidhonger en
muildrang bij
adolescenten

Maar wilt voor aanvang
van de cursus eerst grondig
uw leesunit reinigen?

Dank voor uw begrip

Voorstelling

André Hazes als onderbroek,
als puzzel, als vlieger
Fan-producten bij de Lidl
Zolang de voorraad strekt

Uit het asfalt stijgt de geur
van bloemkool op
Tranen slaan neer op
het canvas decor
dat wappert in de wind
van de plafondventilator

Bezoekers plakken aan
het rode pluche
Hun vlinderdas fladdert,
hun décolletage zwoegt
In de coulissen wacht de afgang

Ik val langzaam van de trapeze
Zwaartekracht bestaat niet
Opstijgende lucht verwacht mijn veren
Hortend stoot ik mijn klaroen

De twijfel is de houvast in mijn leven

Avondland

Op het bospad van Niets naar Nergens
doelt de ridder op zoek naar zijn jonkvrouw
In de kamer van onbehagen
leest een monnik in zijn boek
Op de heuvel van brandend verlangen
groeit de impotentie

Het is ochtend
Het is licht

Dwergen strelen hun witte baarden
voor de spiegel van de fotograaf
Schrijvers en sprekende toga's worden gedwongen
tot het drinken van melkchocola
Hagelstenen slaan putten in de daken van
illegaal geparkeerde auto's

Het wordt avond
Het licht vervaalt

De maan in zijn
laatste kwartier

Woke

Ons zijn woke
Hun niet
Hun is twee
Van beide
Van beiden

Bent ons vran
Of mouw?
Wij zijn gemaakt
IVF in het donker
Liefdeloos

Zwartwit
Duimdrop
een ulevel
en een negerzoen
graag

Beste reizigers
Over enkele minuten
komen wij aan
op onze bestemming

De beo mengt zich
in het gesprek

Zeiltocht

Vogels zweven op thermiek
en windkracht vier
Met de wieken van windmolens
begint de restauratie
aan de horizon

Het zeil bolt,
trekt gevleugeld
Strak als een plank
Blinkend wit in
de middagzon

Roervol sta ik,
kijk uit, observeer,
twee strepen stuurboord
Turend, sturend
Onderweg naar de haven

Ik voel me veilig
Het schip is mijn thuis