

Leeggebloed hart

OJ Frère

Inhoudsopgave

Kate.....	4
Bal masqué.....	5
Het weer.....	6
Receptie.....	7
Rekenkunde.....	8
Geur.....	9
Avond.....	10
Bos.....	11
Match.....	12
Mathilda.....	13
Beroepskeuze.....	14
Vergadering.....	15
Oudere.....	16
Leuk.....	17
Geweten.....	18
Zwerfvuil.....	19
Bom.....	20
Scheren.....	21
Trimster.....	22
Aphorisme 4.....	23
Natuur.....	24
In de kast.....	25
Aapjes.....	26
Geschiedenisles.....	27
Morgenstimmung.....	28
Advies.....	29
Aphorisme 3.....	30
Utopia.....	31

Namen	32
Singer-songwriter	33
Natafelen	34
Verliefd	35
Writer's block	36
Op wacht	37
Pasen	38
Postnl	39
Dichten	40
Het proces	41
IC	42
Hondje	43
Avondklok	44
Purist	45
Oude man	46
Ballen	47
Wind	48
Wulp	49
Verhaaltje	50
Apocalyps	51

Kate

Kate is jong
Kate is mooi
Vrolijk
Energiek

Kate is goedgekapt
Kate is slank
Aantrekkelijk
Lief

Kate heeft
bruine ogen
Een goed gebit
Een lekker kontje

Alle reutjes zijn
gek op Kate,
de Parson Russell

Bal masqué

We dansten zonder voeten
op muziek zonder ritme

We spraken zonder mond
de woorden zonder zin

We hoorden zonder oren
geluiden van de stilte

We voelden zonder handen
de koude van de tast

We zochten zonder vinden
hetgeen we zo verlangden

Ontsloten open deuren
de leegte tegemoet

En we dansten
We dansten
We dansten

Het weer

Nou kreeg ik toch een bui op mijn knar
Want het ging zomaar regenen
En als ik nou een plu had gehad
Maar ik liep zonder jas naar de afvalbak
En ik werd kleddernat

En plots verscheen aan de horizon
Een regenboog met kleuren
Van indigo tot helderrood
Het duurde maar kort want de zon verdween
Achter een vieze grijze wolk

Ik schudde snel mijn bakje leeg
Deed dat bakje bij het plastic
Ik keek omhoog en schrok me rot
Ik zag dat het nog veel donkerder werd
Dus rende ik naar huis

Receptie

Bij de receptie lokken ze,
na de sleutels en de
afgeleverde berichten,
achter de klapdeuren

Wachtende cocktails
Glanzende jurken
Gedecolleteerd
Gedecoreerd
Zalm en kaviaar
uitgesmeerd over
glimmende revers
Vage blikken
Haperende stemmen
Onvaste voeten
in knellende pumps

Eindeloos
draait de ventilator
aan het plafond
De tijd staat stil
Hoewel,
Vroeger stonden er
glazen met sigaretten
op de tafels

Rekenkunde

Het zelfscanmeisje
in de supermarkt
vroeg of ik mijn producten
goed had opgeteld
Ik weigerde om dat met haar
te delen

Geur

Er hangt een
geur van
aangebrande
opbakbroodjes,
van niet
uitgetrokken schoenen,
van verbrande
liefdesbrieven,
en van een pas
geverfde slaapkamer

Richt je blik
op oneindig,
sluit de achterdeur
en
laat het onkruid
woekeren
in de tuin

De pakjesbesteller
heeft een bericht
voor je
achtergelaten

Ik deed of je
niet thuis was

Avond

Laat de avondlucht maar komen
Wolken met donkere kernen
De randen nog verlicht
door de ondergaande zon

Laat de nacht maar vallen
Het duister langs de muren
Straatlantaarns in het water
Schaduw en zwart op de hoek

Als het dan stil is op straat
Auto's op slot staan te wachten
Stoplichten oranje knipperen
Sluiten we de gordijnen
En val ik tegen jou aan in slaap

Bos

De stoelgang van de hond
glinstert langs het pad
Kleuterbomen wortelen
met krukken
Op het bankje fietst
een meisje in de lucht

Gebaande wegen
worden afgesloten
voor afsnijders
Men ontwikkelt natuur
per postzegel
Asfalt wordt aangescherpt

Kijk uit met oversteken
Er komt een bakfiets aan!

Match

Donker licht straalt in de stilte
Het vuur van mijn lendenen dooft
Er is geen fietsbel die klinkt
geen xylofoon, geen basklarinet

Het gele plastic tasje
vult de prullenbak
Meeuwen schreeuwen
Spreeuwen geeuwen
Bedtijd der magiërs
Muggen in de douchecel

Damp uit de e-sigaret
verduistert de blik
De schoorsteen moet roken
De fijnstoflobby staat in de file
Donker bier slaat dood in het glas
De keeper trapt de bal uit
Morgen is het maandag

Mathilda

Naaldhakken slaan putten
in de dansvloer
Waar ben je Mathilda?
Kelen droog als woestijnen
Touaregs langs de trottoirband
Kurken knallen
Er geldt geen stopverbod

Revers glimmen
Pommade per kilo
De midnight shadow
valt weg in de spotlights
Gelakte voeten, gesteven boorden
Waar ben je Mathilda?
Gigolo smacht

Spaghetti over zonnebank
Puntige siliconen in Dior
Coco koketteert
Nummer vijf is present
Waar ben je Mathilda?
Het orkest zet een
driekwartsmaat in

Beroepskeuze

Hondenfluisteraar,
Traumachirurg
Het kleine meisje dat
ons hondje aaide wist
nog niet precies wat
ze wilde worden
Maar volgens haar
moeder was het iets
met dieren

Vergadering

We zwijgen al uren
Maar zeggen niets
De agenda is leeg
De voorzitter neemt
een slokje water
De notulist speelt
boter-kaas-eieren
De zaal is verlaten
De microfoon
uitgeschakeld
Heeft er nog iemand
iets voor de rondvraag?

Oudere

Ik zie met het stijgen der jaren
Het voordeel van jong zijn steeds meer
Het begon met het verlies van mijn haren
Maar dat deert me nu echt niet meer
Het zijn kleine ongemakken
Waar ik nu het bangste voor ben
De wangen die maar blijven zakken
Dat ik moet horen met apparatèn (sorry!)

Mijn bril kan ik heel vaak niet vinden
Ik moet een plas om het uur
Vergeet de namen van vrienden
Vind in de winkels alles maar duur
In de bus vraagt men "wilt u soms zitten?"
Dan reis ik ook nog voor half geld
Gisteren werd ik (ik zat net te pitten)
over een traplift gebeld

Zo sleep ik mij voort door het leven
Uur na uur, maand na week, dag na nacht
Maar ach, het is mij om het even
Wat had ik dan anders verwacht?
Geen mens kan de klok ooit verzetten
De tijd kent alleen een vooruit
Hij maakt met ons te korte metten
En dan is het sprookje uit

Word ik er triest van?
Ben je bedonderd
Bovendien word ik
doodgewoon honderd

Leuk

Je bent zo leuk
In je mooie jurk
In je spijkerbroek
In je niets

Je bent zo leuk
Als je schaterlacht
Als je droevig bent
Als je fietst

Je bent zo leuk
Wanneer je een boekje leest
Wanneer je de hond uitlaat
Wanneer je blij bent

Je bent zo leuk
Omdat je bij me bent
Omdat ik van je hou
Omdat je jij bent

Je bent zo leuk

Geweten

Het kan kwellen
Het kan knellen
Als je nog weet
Wat je deed
Was het fout?
Was je stout?
Of vind je jezelf
daarvoor te oud?

Vele dagen
Rijzen vragen
Of je nog weet
wat je deed
Was het waar?
Was het daar?
Zwijgen is zilver
spreken goud

Wij willen nu
vandaag nog
weten:
heb je geen
of 't niet
geweten?

Zwerfvuil

Blikje flesje kroonkurk
Zakje papiertje condoom
Haarelastiek hondendrol

Een hele compositie
met matras en wc-pot

Alleen peuken worden
steeds zeldzamer

Bom

Bas
Bast
Best

Bos
Bast
Boom

Bom
Bast
Barst

BOEM!

Scheren

Ik reflecteer
Ik oordeel niet

Zilver
Glas
Je ziet me niet

Jij bent in mij
Kijkt terug

Rechts is
links
Links is
rechts

Je staat achter
en vóór mij

Je kijkt
zeept
kijkt.....

Ik ben
glad
Net als jij

Straks

Trimster

Adidas
panterprint
ritmisch
strak

Tussen de
schouderbladen
gevlochten
goud

Ik houd
haar
niet
bij

Ik
ben
te
oud

Aphorisme 4

Als de droom
komt tot daad

Zal de illusie
voor eeuwig
verdwijnen

Natuur

In de tuin staat een boom
Ranonkel karbonkel
Pijpkruid fluitenkruid
Paddestoel herfstgevoel
Muis

Bij de oever groeit riet
Brasem stekelbaars
Vissende ooievaars
Reiger roerdomp
Koolmees pimpelmees
Worm

Het grasveld is dor
Paardenbloem madelief
Knollen citroenen
Savooiekool paprika
Lente-ui paksoi
Zout

Voor niets gaat de zon op
Waterman steenbok
Tweelingen vissen
Oogstmaand wintermaand
Maan bij de horizon
Uit

In de kast

Trompetten schallen
Poten stampen
Vaatwerk breekt
Achter de gesloten deur

Meissen design
Weinig transparant
Stellen op bankjes
De stukjes zijn af

Boven het pluche
Wankelen torens
Verboden handelswaar
Wettelijk gezien

Aapjes

Ik heb
een vogel
gezien
in de
lucht
Hij vloog

Ik heb
een stem
gehoord
in de
verte
Hij riep

Ik heb
er over
gezwegen
maar het
wel
hier
genoteerd

Geschiedenisles

Het slot is nabij
Beelden bewonen niet langer het schip
Torens beieren, kantelen kantelen
Muren loeren met conische schietgaten
Gargouilles lozen hun pek
De boog is altijd gespannen

De bril is verloren, Leiden in last
Kenau verheft haar stem in het gewoel
De goegemeente heeft het goed gemeend
Zij deinst en danst op de rook
van verbrande ketters

De ophaalbrug besluit de slotgracht
Water wast de fundamenten
Olie besmeert de transen
Hellebaarden wensen u goedendag
Zwaardpunten pieken, donderbussen roken
De toekomst gloort

Morgenstimmung

Zonnewolken drijven
op de boomtoppen
Ik attaqueer de ochtend
zonder paraplu
Een kabelgracht loopt parallel
aan de stoeprand
Vezels van glas door de wijk

Een verlaten skelter
verspert het fietspad
Een rood kinderfietsje
staat al dagen te neem
tegen de Rabo-gevel
De glazenwasser strekt
zijn hoogwerker

Gelieve de aandacht van
het personeel niet
af te leiden
Ik richt mijn blik
op de grond

Advies

Loop door eierdooiers
Klop een ijsblokje
Typ een pizza
Volg de pijl

Vlieg de golven in
Klim de wolken op
Duik de mist in
Graaf een kuil

Span een vogel uit
Fiets een lift
Sla de bal om
Draaf een hit

Geef een krijgertje
Schrijf een deur
Denk een olifant
Schop de knuppel

En blijf vooral
Jezelf

Aphorisme 3

Soms is het gras
groener bij de buren

Het betreft in dat geval
meestal het kunstgras

Utopia

In de lentedacht snijden
de Franciscanen in
eigen vlees
De oehoe laat zijn
uilenbal stuiten
De scheidsrechter geeft
een penalty aan de
onderliggende partij
Waar blijft de
Gerechtigheid des Heeren?

Langzaam gaat het
containerschip ten onder
Drijvende bokken mekkeren
over vermeend onrecht,
terwijl de kerkklok het
halve uur slaat

En de boer,
hij ploegde voort

Namen

Koddebeier
Geitenbreier
Palenheier
Leo

Stratenmaker
Haringkaker
Kluizenkraker
Theo

Molenaar
Bestevaar
Hagenaar
Piet

Klusjesman
Vuilnisman
Meer weet ik
er niet

Singer-songwriter

Ik zing best wel mooi
normaliter

Maar toch ga ik af
als een gieter

Natafelen

Wanneer de luiken
zijn geloken
Het eten is
gegeten
Het drinken is
gedronken
En het boertje
is geboerd

Wanneer de tafel
is getafeld
De afwas is
gewassen
De borrel is
geborreld
En de buik is
uitgebuikt

Dan wordt het
langzamerhand
toch wel eens
tijd om ons bed
op te zoeken

Vind je ook niet?

Verliefd

Ik probeer regelmatig
mijn allerindividueelste
emotie in
allerindividueelste
expressies
vast te leggen

Maar dan zie ik jou
en denk ik:
We hebben het
best goed
samen

Writer's block

Waarover moet ik schrijven?
De Liefde, de natuur?
Inspiratie wil niet komen
Ik zit hier al een uur
Normaliter vliegen altijd
De strofen uit mijn pen
Maar ik voel dat ik vanmorgen
Niet in de stemming ben
Dus grijp ik maar terug op
die goede oude baas
U raadt het zeker al:
een gedicht van Sinterklaas

Op wacht

Papier is geduldig

Afwachtend

Steek een hart

Onder de riem

Leeg, blanco

Wit, blank

Onschuldig

Wachtend

Geduldig

Nacht

Wacht

Pasen

Rol de steen weg
Leg de looper uit
Stop spijs in het brood
Laat de hazen lopen
Bewater de narcissen
Stof de dopjes af
Stook het vuur op
Zet Matthäus op
En verf een eitje

De meubelboulevard
wacht
Met korting

Postnl

Ik ken een postbode
die onbezorgd
Zelfs de ongefrankeerde
post bezorgt

Dichten

Gedachten
Buitelen
Tuitelen
Tuimelen
In woorden
Tot rijm

In ritme
Tot metrum
Lang-kort-lang
Kort-lang-lang

In stilte
Tot geluiden
Tonen
Atonaal
Toonloos
Beklemtoond

Kort-lang-kort
Kort-lang-lang
Heel lang

Voor altijd

Het proces

De officier klaagt mij aan
Ik ben schuldig
Voel mij schuldig

Ik heb het gedaan
Ik moest wel
Ik had geen keus
Dacht ik

Wie verdedigt mij?
Wie pleit voor mij?
Wie helpt mij?
In mijn nood?

De rechter zwijgt
En heft zijn hamer
Eénmaal, andermaal
Ik ben verkocht

IC

Bed
Brood
Bad
Voor
Even

Zuurstof
Kapje
Druppel
Druppel
Piep
Piep

Pieieieiep
Rechte
Lijn

Waarheen?
Waarvoor?
Lelies
Urnbestemming
Voor
Eeuwig

Hondje

Het rent
Het springt
Het poept
Het komt
niet als je roept
Het snuffelt
Het piest
Het blaft
Loopt mee
naar huis en maft

Avondklok

De avondklok heeft
geslagen
Een voetgangerslicht
tikkert ongemerkt
groen
De stilte woont
tussen de huizen
Straatlantaarns werpen
een lege blik
in de verte
Er broemt een scooter
De bezorger heeft
een maaltijd om
weg te brengen
Ik heb een hond

Purist

Ik hou niet van de
smaak van lippenstift
Voor opgespoten lippen
ben ik immuun
Parfum teistert
mijn neus
Bij koket moet ik
altijd aan frituur denken
Bij opmaak aan een
Lits-jumeaux
Ik heb een steekwerend vest
tegen stilettohakken

Ik hou van puur
Ik hou van jou

Oude man

Ik zie, ik zie wat jij niet ziet
Ik Risk erg veel
Maar erger me niet

Ik klaverjas, ik bridge
En toep
Ik speel met knikkers
Op de stoep

Ik ben gewoon een beetje kind
En wat een ander daarvan vindt
Maakt me niks uit
Helemaal niets
Want ik heb wielmpjes
Aan mijn fiets

Ballen

Oranje bal
Blauwe bal
Tennisbal
Werpstok

Ginie
Mollie
Loewietje
Rennen
Er achteraan

Goedemorgen
Hoi
Hallo
Hoe gaat het?

Willem blijft
wat achter
Hij moet een
nieuwe heup

Wind

Hij leefde van de wind
Hij had een doedelzak
en een trekzak
een trom
waar hij
ritmes
op sloeg

Hij speelde voor publiek
dat droeg hem op handen,
applaudisseerde
als hij
optrad
in feesttent
of kroeg

Hij leefde van de wind
Hij was troubadour

Wulp

Wanneer
De wulp
Iets
Wulpser
Was geweest
Dan was
Het beste
Brave beest
Misschien niet
Bijna
Uitgestorven

Verhaaltje

Er was eens een man met een visie,
een visioen, een voorspellende gave
Hij kapte bomen, spleet ze tot planken,
bracht die naar de rivier,
timmerde, zaagde en schaafde,
legde een kiel, spande spanten,
dekte het dek en knoopte de landvasten vast
Toen hij klaar was verzamelde hij vrouw en kinderen
(hij had er 13, hij had zich vermenigvuldigd
alvorens heen te gaan)
Hij laadde levende have en leeftocht in
Scheidde de bokken van de schapen
en zag dat het goed was
Hij hulde zich in een kemelsharen mantel,
deed een lederen gordel om zijn lendenen
Daarna zette hij zich neder op het dek,
sloot zijn ogen,
vouwde de handen
en wachtte
in vertrouwen af
Tot het ging regenen

Apocalyps

Het vakje is gekleurd
Het hofje verhuurd
Zondag is rustdag
Wie balt er zijn vuist?

Inclusief spuitbus
Kopen we vrijheid
Met buitenlands eten
en Hollandse pepernoten

We vluchten naar voren
Fietsen zonder licht
Met losse handen
Naar de avondschemering

De regen verdampt
in het laatste daglicht
De uitgang kleurt wit
De tijd staat stil

Kalveren miauwen
Geiten hinniken
In de sloot
zinkt een libelle