

Tussen droom en Daad

OJ Frère

Inhoudsopgave

Schuilen	4
Voltooide tijd.....	5
Dwaallicht.....	6
In de mist	7
Regenscherm.....	8
Ontsnapt.....	9
Zitplaats	10
Grommende geesten.....	11
Daarom	12
Sint en zijn pak*	13
Vroeger of later	14
Hulpmiddel	15
Amen.....	16
Loopoog.....	17
Afgewezen	18
Lichtval	19
Alles	20
Een gedicht is.....	21
Door vlagen	22
Deconstructie	23
Tabula rasa	24
Jaren des onderscheids	25
Opgetogen.....	26
De dans	27
Chocola*	28
Bucketlist	29
Markering	30
Wezens	31

Bekeken	32
Avondster	33
Oud nieuws	34
Voorwaardelijk	35
Serious Request	36
Kerstochtend	37
Eigen nest	38
Oninteressant	39
Splinternieuw	40
Onbevangen overmoed	41
Lekker rustig	42
Eén over	43
Sintels	44
Niet thuis	45
Winterpret	46
Bluestijd	47
Pop	48
Omega	49
Sneeuw*	50
Haikou	51
Panem & Circenses	52
Oranjekoorts	53
De geest	54

Schuilen

Schuilen
Samen
Weggestopt
Nergens heen
Stil

Onder
Het dekbed
Warm
Handen
Blote buik

Bang
Voor
Wat komt
Wat dreigt
Strakjes

Nu
Nog even
Schuilen
Wachten
Op de dag

Voltooide tijd

De verleden tijd is voltooid
heeft het deelwoord medegedeeld

Dwaallicht

Verzen zingen vogels
van gele verf
Fluiten flieren
Trommels draaien
langs zwaaiende LEDlampen

Zacht zwelgt de aandacht
door openslaande terrasdeuren
In blik van oneindigheid
In de mode van toen

Het water staat
Rozen bloeien
Ballen stuiteren
de toekomst tegemoet

De verdronken vlinder
sterft op het water
Drijvende krachten penetreren de hellepoort
Op zoete tonen van een luchtorgel
drijft de rookwolk over

In de mist

Waar ben je?
Waar zit je?
Ik zie je niet

Het is grijs
Het is vochtig
Vanmorgen

Waar ben je nou?
Waar zit je nou?
Je bent onzichtbaar

Ook je stem
Wordt gedempt
In de ochtendmist

Ik mis je

Regenscherm

Dagen rijgen zich aaneen
Als kralen
Als forensen in de file

Uren lopen in de pas
In tijdsparade
Onder de tucht van de secondewijzer

Ik loop
Onvermijdelijk
Van A naar B
Van toen naar nu
Van gisteren naar vandaag
Mijn leven op de waakvlam
In gedachten verzonken

Onder mijn paraplu

Ontsnapt

Ik ben ontsnapt
De steen is weggewenteld
De sleutel omgedraaid
Het slot onbruikbaar verbogen

Ik ben ontsnapt
Aan ketenen
Aan verplichtingen
Aan onmacht
Aan sleur

De lucht klaart
De hemel breekt open
Een zefier fluistert
door de rietpluimen

Ik ben ontsnapt
Ik ben eindelijk
Vrij

Zitplaats

Het geluid van brekend glas
echoot over het water
Vleugels slaan de maat van de lucht
Schaarse haren bedekken de kruin
Als de wereld zijn adem inhoudt

Wie niet weg is wordt gezien
Wie de schoen past trekke hem aan
Als de olifant in de porseleinkast
de passie preekt

Makke hekrunderen
lopen aangelijnd te hoop
Wolven vangen vliegen in hun net
Nu het bankje eindelijk is voorzien
van een koperen naamplaatje

Ter herinnering

Grommende geesten

Stronken sterven,
streven naar het Hoogste
Vlammen vleugelen,
vliegen langs

De beschoeiing verbrokkelt
Grenzen gieren grauw
Zacht van buiten,
hard in de kern

Wanneer grommende geesten
hun graf graven,
gedogen we de grenzen,
knopen we kabels aan de liefde

Lui lepelt het leven een lach
Langzaam versterft het geluid in de verte
Verloren
Verstomd
Vergeten

Daarom

Als het niet
Is het
Daarom
Dus
Snap je?

Sint en zijn pak*

De Sint keek onder in de zak
Hij dacht "waar is nou toch mijn pak?"
Zonder mijn mijter en mijn tabberd
Voel ik mij uitgekleet, belabberd
Ik heb natuurlijk nog mijn baard
Maar erg veel is dat ding niet waard
Zo kan ik, mij, mijn lieve meiden
Van de kerstman niet onderscheiden
En (ik zeg dit heel vertrouwelijk)
Al mijn Pieten die zijn vrouwelijk
Dus kom ik graag goed voor de dag
Hup, zoek mijn kleren. Aan de slag!

Vroeger of later

Vroeg
Donker
Nog niet wakker
Half
Langzaam
Moet wel
Wankel
Tanden
Douche

Laat
Donker
Geen slaap
Klaarwakker
Liggen
Piekeren
Kan niet
Lukt niet
Woelen

Vroeg
Donker
Nog niet wakker
Half
Langzaam
Moet wel
Wankel
Tanden
Douche

Hulpmiddel

Ik werp een rood balletje
in het hoenderhok
Ik zoek wrange vruchten
op laag water
Spijker lege woorden
aan de schandpaal

Op de kansel zucht de schoppenaas
Onder de meiboom ligt de vlo begraven
Slingers hangen in het want

Ik richt mijn scherpe schreden
op de koelkastdeur
Ik plet het grasgazon
met goede voornemens
Laat de eikenboom links liggen
op mijn wandeling

Achter mijn rollator

Amen

Koeterwaals in kwade reuk verloopt vredig van vuige lusten doordesemd, rokken van zwammen vergaderd, verloren op de namiddag achter de rhododendronstruik kortgesnoeid door een over-ijverige plantsoenendienst.

Vileine podcasts staan bedrukt op paginagrote advertenties in huis-aan-huisbladen, te bekomen van een geringe bijdrage van overheidswege.

Als de ochtend aanbreekt wiegt Satan zijn windekind, het product van de fusie tussen de eik en het bankje in het park.

Dit is het, het gevolg van loze uren, van ongebreidelde drankzucht in de krochten van onderaardse kelders en gewelven in patriciërshuizen grenzend aan de oude gracht.

Op het parkeerterrein rest er slechts een welgemeend halleluja.

Loopoog

Mijn linker oog traant
Een druppel langs mijn wang
Elk uur, elke minuut opnieuw

Mijn linker oog traant
De dokter suggereert druppels
Desnoods een chirurgische ingreep
Ik niet
Ik wacht eerst de verkiezingen af

Afgewezen

Ik weet
van hoed en rand
en hoe de hazen lopen

Ik zie
de lust en last
de vreugde, het verdriet

Ik heb
veel geld
kan bijna alles kopen

Maar met jouw liefde...
lukt dat niet

Lichtval

Het licht brandt
op de eerste verdieping
De gordijnen zijn open
Het raam op een kier

Ik kijk naar boven
Zie het plafond
De planten op de vensterbank
De rugleuning van je stoel

De bel is hoorbaar
De muziek speelt
Maar niemand doet open
Niemand reageert

Het licht brandt
op de eerste verdieping
Het schijnt op de grond
Voor mijn voeten

Alles

Alles is gezegd
Alles is gedaan
Alles is geschreven

Dus zoeken we
Dus vragen we
Dus verlangen we
Naar meer

Het klinkt verwend
Het klinkt blasé
Maar we kunnen niet anders

Hebben ze onderzocht
Hebben ze geschreven
Hebben ze gezegd

Een gedicht is...

Een gedicht is een gat in de ziel
Een scheur waar gevoel uitpuilt
Ongefilterd, ongecontroleerd
Onbewust
Vaak ongewild

Het komt:
Blij of somber
Soms duidelijk
Soms abstract
Altijd eerlijk

Het gedicht baant zijn weg
Wringt zijn ellebogen
Steekt zijn kop op
Verheft zijn stem
Brutaal

Een gedicht is een gat in de ziel
Een scheur
Waardoor licht binnenvalt

Door vlagen

Door vlagen
In vegen
In wegen
Op stap

In druppels
Van regen
In bomen
Van tak

Lopen
Hopen
Altijd
Op weg

In peinzen
In veinzen
In hard
Gelag

Ga maar
Verder
Door
Door
Door
Verder
Door

Destructie

Met mijn in handen
breek ik de stilte
Met mijn ogen
steek ik het vuur aan

Alles verzengt
Alles verteert
Tot het moment

Dat mijn handen blussen
Dat mijn ogen dwingen
Dat mijn stem lijmt

Als jij naar me luistert

Tabula rasa

Van leien dakje
Van griffel
Van tien met

Gladgeschoren
Opgevuld
Geplamuurd

Ongerept
Maagdelijk
Onbeschreven

Toch is het
Nooit
Wat het lijkt

In de kern

Jaren des onderscheids

Onder het schedeldak
borrelt grijs wijs
Erboven glimmend glad
In jaren des onderscheids
Bij geringe verwachting

Opgetogen

Ik ga mijn zin optuigen
Met slingers
Met ballen
Met engelenhaar

Ik ga mijn zin optuigen
Want hier, vanmorgen, lijkt hij
echt helemaal, helemaal
nergens naar

De dans

Ze dansen schermen
Als kwetsbare goederen
Afwijkende vormen
Van Beijing tot Sneek

Onder duimen liggen passen
Tussen pixels schemert licht
Ritmisch verbonden
met vederlichte voeten

Als de noten kraken
dreunen decibels
De vliezen scheuren
Het ei is gelegd

Ze dansen en dansen
Op schermen
Ze dansen en dansen
De hoop tegemoet

Chocola*

Als je deze letters leest
Is het Sinterklaas geweest
Met veel lachende gezichten
Mooie pakjes en gedichten
Maar vooral: zeg het me na:
de letter S van chocola

Bucketlist

Geboren worden

Check!

Leren lopen

Check!

Naar school

Check!

Studeren

Check!

Huis uit

Check!

Wat nu?

Oh ja,

Werken

Check!

Trouwen

Check!

Kinderen

Check!

Kleinkinderen

Check!

Pensioen

Check!

Aanleunwoning

Check!

Doodgaan

Moet nog!

Markering

Het gebied is gemarkeerd
De geuren zijn afgezet
Piketpalen geplaatst

Je weet waar je aan toe bent
Je kunt het zelf snuffelen, ruiken
Mijn plek, mijn aanwezigheid

Maar je trekt je er niets van aan
Je plast eroverheen
Respectloos, dominant

Nu kan ik weer helemaal
opnieuw beginnen

Rothond!

Wezens

De wezens waren wezensvreemd
Toen ze wezen naar het zijn
Maar ze bleven ouderloos
Dat moest zo wezen

Bekeken

Steeds hoger
Steeds langer
Steeds meer
Ongebreideld
Opgewonden

Onbekend
Zwartgelakt
Verborgen
Niet aanwezig
Verstopt

Het komt
Neer
Landt
Ziet daglicht
Ziet ons
Ooit

Avondster

Stille geluiden
In donker licht
Hoorbare stilte
Niet aanwezig

In grote bossen
lopen mieren te hoop
Onder kerstbomen
verzamelt het pakijns

We zweven
Tussen leven en dood
We hangen
Aan breekbare takken

Als de avond valt
Leggen we ons neer
Uitgeput, uitgelaten

Dankbaar voor de dag
Die achter ons staat
Bang voor de nacht
Die voor ons ligt

Oud nieuws

Alles lijkt op elkaar
Niets verandert
Steeds hetzelfde

Niets nieuws
Geen verrassingen
Geen spanning

Opstaan
Ontbijten
Wandelen met de hond
Avondeten
Naar bed

Ik sleur me door het leven
Klaaglijk mompelend
Dat zal de leeftijd wel zijn

Voorwaardelijk

Als het licht niet brandt
Als de klok niet slaat
Als de hond niet blaft
Als de bus niet gaat

Als de adem wasemt
Als de wind hard waait
Als de golven klotsen
Als de molen draait

Als de velden nat zijn
Van de vroege dauw
Moet ik steevast denken
Aan die neus van jou

Serious Request

Sigaretten, whiskey
en wilde vrouwen
glijden langs notenbalken,
hangen zich op
aan gitaarsnaren,
klinken uit oude groeven

De klok rockt
één, twee, drie, vier
Bij bonkende bassen
en dreunende drums
wachten we op
het middernachtelijk uur

Plaatberijders draaien
in hun glazen toren
Toeschouwers pinnen
zich vast in de rij
De menigte host
De glühwein vloeit

Wij zijn erbij
Wij doen mee
Een record gloort
Alles loopt op rolletjes

Kerstochtend

Breekkraacht in gebarsten tegels
Krasen op zwaar water
Knisperbladeren en elletakken
Pegels pinkelen afgegoten

De zon wendt zich
De dag is kort
Warme nachten in duisternis
Onder dons, onzichtbaar voelbaar

Ik moet eruit, katerig van de miswijn
De rook van kaarsen in mijn neus
Lopend, peinzend
Over vreugdeloos verwekte kinderen
Over sterren en moordzuchtige zangers
Strakjes
Aan het einde van het jaar

Eigen nest

Zakken vol wol
Meel in droge monden
Zeggen woorden
Zeggen waarden
Plukken vruchten

Plooien gevouwen
Vastgespijkerde bladzijden
Liggen leggen
Dicht door elkaar gesmeten

Hij die predikt
heeft geen spiegel
Hij die luistert
heeft geen mond

Maar in de gindse verten
antwoordt de koekoek zacht:
Koekoek
Koekoek

Oninteressant

Ik sta alleen
Ik ben de knoop in de collectebus
Het voetbad op het schoteltje
Ongevraagd ongewenst

Ik word niet gezien
Ik ben de microbe
Het opgeloste suikerklontje
De pas gezeemde ruit

Niemand hoort me
Ik ben de ruis in je oor
De wind in de bomen
De muziek in de lift

Nu vraag je:
Is dat vervelend?
Welnee,
Jij bent ook volslagen oninteressant

Splinternieuw

Het is nieuw
Zeggen ze
Een kind, een jaar
Knallen met kurken
We zien er naar uit

Het oude blijft achter
Beweren ze
We doen het goed
We doen het beter
Vanaf nu

We stoppen met roken
We stoppen met vet
We bewegen
Meer
Meer
Meer...

Het is nieuw
Zeggen ze
Splinternieuw

Onbevangen overmoed

Knoestig knokig
staan knarren klaar
Schokkig schompend
in schuin stramien

Kalm keuvelend
komen de kaders
Kinderen kijken
klaaglijk krijsend

Lachend loop je langs
Je heft je hand hoog
Je groet geruststellend
De dag is nog jong
Jij ook

Lekker rustig

Niets, niemand, nooit
Als ze je nummer niet hebben
kunnen ze je ook niet bellen

Eèn over

De nacht licht
Sterren schijnen in regen
Zonnen vallen rood
De meid gilt

Het is zojuist afgesloten
We wensen vooruit
De fles ontkurkt
Het glas geklonken

We kussen op de tast
We tellen onze vingers
Een, twee, drie, vier,
vijf, zes, zeven...

Sintels

De straat kleurt rood
Lege flessen langs de stoeprand
Een ashoop tussen stoplichten
Een omgevallen fiets

We worden wakker
In de nieuwe wereld
Gebonden aan beloften
In wetenschap van falen

We rekken ons uit
Overzien de sintels
Herrezen Feniks
Voor de laatste keer

Niet thuis

Het voelt als vluchten
Niet bellen
Niet appen
Niet antwoorden op je mail

Ik was er toen je langskwam
Achter het raam
Achter het gordijn
Blik op de voordeur

Ik zou best wel willen
Ik weet dat je op me wacht
Maar ik zou echt niet weten
waar we het over zouden moeten hebben

Winterpret

Ik loop over straat
Waar ik mijn hondje uitlaat
Die straat is glad
Dus nu zit ik op mijn achterste

Bluestijd

Als gitaren scheuren,
de bas bonkt,
de mondharmonica piept,
dan weet je: het is weer bluestijd

We luisteren
We spelen
We vullen elkaar aan
In een vast, welbekend schema

Ontstaan uit ellende
Nu voor 't plezier
In E, in A
Dat is het enige wat we afspreken

Wie neemt een solo?
Wie zingt een tekst?
Ga maar, doe maar!
De tijd staat stil, we spelen blues

Pop

Wit bedekt
Krakende passanten
Schoppen
Schoppen
Ballen vliegen
Langs

Mijn neus een peen
sta ik alleen
Voetloos
Zonder ogen
Met mijn Unox muts

Nog even trots
Nog even hier
Straks ben ik een hoopje
En daarna
Lucht

Omega

Op blote voeten
loop ik over water,
draag ik de last
van de geschiedenis

Met een rode neus
sta ik te kijken
naar de mannen
in de boksring

Mijn naam wordt ontheiligd
Hun koninkrijk komt
Hier, in de hemel van de hebzucht

Ik zou hen willen vergeven
Maar dat kan ik niet
Want ze weten wat ze doen

Sneeuw*

Altijd wit
Verborgene lijnen
Koude kristallen
In het oog
In de neus
Koud
Warm
Dan lost het op
In de lucht
In de luchtwegen
Spoorloos

Haikou

Het is buiten glad
Veel kans om uit te glijden
Blijf maar liever thuis

Panem & Circenses

Brood en spelen
Op ons bordje
In de agenda
Afgestreept

In brokken
Toegesneden
Gedaan
Zonder regels

Hongerig
Onmachtig
Eten we
Kijken we

Zwijgend
Voldaan
Dankbaar

Oranjekoorts

We kruipen bij elkaar
Angstig trillend
We zoeken steun
in samen

Schaduwen vallen
over de muur
De lamp slingert
aan het plafond

De krater braakt
De orkaan is blind
De moessonregen klettert
op het golfplaten dak

We kruipen bij elkaar
Nu de rode horizon oranje kleurt

De geest

De geest dwaalt
zweeft, beneveld, helder
boven het zijn van alledag

Creatief
Conservatief
Geremd
Losgeslagen
Schokkend

Ogen staan stil
Mond gesloten
De stem zwijgt

Ongebreideld
gaan gedachten langs
In looppas
Of slentertempo

Onderweg
naar de volgende seconde