



# Hier & Nu

*OJ Frère*



Iedere morgen schrijf ik een gedichtje tijdens het wandelen met hond Ollie.

Ieder jaar maak ik daar een keuze uit.

Dit is de keuze van 2025.

OJ Frère



## Woorden

Om de hoek  
Om de dode hoek  
In de dode hoek  
van mijn onderbewustzijn

Liggen woorden  
Schemeren zinnen  
Voorzien van komma's  
In juiste spelling

Ze wachten zwijgend  
Klaar om te springen  
Me te verrassen  
met hun komst

Soms begrijp ik ze niet  
Snap ik niet wie ze zijn  
En al helemaal niet  
waar ze zich verstoep hadden

Maar ze zijn altijd welkom  
Meer dan welkom

## Afscheid

Wil je,  
nu we elkaar niet meer zien  
nog eens aan me denken  
Wil je je herinneren hoe het was?

Hoe we door de avond liepen  
Hand in hand, samen tegen de wereld  
Lachend, huilend aan de tafel  
Dronken, en niet enkel van geluk

Nu ik jou niet meer zie  
denk ik aan wat we hadden  
koester ik wat er was  
De vrijheid, het leven

Het afscheid was pijnlijk,  
De herinnering blijft  
Aan mooie jaren  
Aan jou

## Nieuws

We wensen nieuw  
Maar krijgen oud  
Of misschien toch  
Een beetje  
Tweedehands

Anders  
houden we  
Vast  
Hetzelfde  
Laten we  
Los  
Telkens  
Nooit  
Opnieuw

De doelen verlaten  
De strepen vervaagd  
Er is geen nieuws  
Onder de zon  
die vanavond  
weer ondergaat

## Hulp

Wat ben je stil  
Is er iets?  
Heb je ergens last van?

Je kijkt zo moeilijk  
Volgens mij zit je ergens mee  
Je bent jezelf niet

Je moet het zeggen hoor  
Ik kan heel goed luisteren  
Dat weet je toch?

Normaal ben je niet zo  
Er is iets aan de hand  
Dat zie ik

Is er echt niets?  
Je moet het niet wegstoppen hoor  
Mij kun je vertrouwen  
Dat weet je

...

Nou ja zeg,  
probeer ik je te helpen,  
is het weer niet goed

## Over de rand

Spieringen en kabeljauwen worden  
gevangen in netten van waan door  
ijsvogels, voorzien van automatische  
reddingsvesten, diep uit de zee

De hemel breekt bij het geluid van  
apocalyptische ruiters die onder bazuin-  
geschal met hun vlammeende zwaarden  
de schedels van het volk doorklieven

In een opblaaskano dobbert de uitge-  
rangeerde tv-presentator over de resten  
van vloeibaar gemaakte pennenvruchten,  
verstomd in de ether

De wortels van het kwaad graven diep  
in de lössgrond, verzadigd en omgewoeld  
door bedwantsen en over het paard  
getilde aristocratische naaktslakken

De treurwilgen verheffen hun takken  
De kraaien zingen een aria van Puccini  
De faun spitst zijn horentjes  
We drijven langzaam naar de einder  
Tenslotte is aarde plat

## **Voldaan**

Glad  
Gerekt  
Gespierd  
Getraind

Opgevuld  
Ogespoten  
Geplamuurd  
Een likje verf

Aangeplakt  
Opgetild  
Uitgetrokken  
Afgeschoren

Het is bijna  
Zoals het was  
Zoals het nooit  
is geweest

## **Biologisch product**

Huidhongerige heren  
drommen samen,  
schuifelen in ganzenpas  
langs verlichte ramen

Het vlees wordt getoond  
Van zachtroze tot mezzotint

Langs heuvels en dalen  
spant textiel schaamteloos

De waren worden glimlachend  
aangeprijsd

Binnenkort is de markt verzadigd  
Als vraag en aanbod  
zijn samengekomen

## **Vorbij**

Alles gaat  
vorbij

Een auto  
Een fiets  
Een moeder  
met een kinderwagen  
Een bejaarde  
met rollator

Alles gaat  
vorbij,  
onherroepelijk

Alleen de tijd  
De tijd  
staat stil,  
eventjes

Als jij  
naar me lacht

## Lijfelijk

Het lijf,  
het lijf dat doet het nog

De zitbank is versleten  
Het kopje mist een oor  
Mijn jas ben ik vergeten  
Het feestje gaat niet door

De piano is ontstemd  
De winkel had geen chips  
Die fiets heeft niet geremd  
Dus loop ik in het gips

Mijn sleutel ben 'k verloren  
Mijn scooter is gejat  
Met vrienden heb ik jarenlang  
al geen contact gehad

Maar het lijf,  
het lijf dat doet het nog  
Het functioneert nog goed  
Het lijf,  
het lijf dat doet het nog  
Precies zoals het moet

Voor zolang als dat duurt tenminste

## **Geluid**

Stemmen klinken  
Dichtbij  
Veraf  
Zacht  
Hard

Stemmen klinken  
In de stad  
Op het land  
In het bos  
De woestijn

Stemmen klinken  
Roepen  
Pleiten  
Smeken  
Dreigen

Stemmen klinken  
Iedereen hoort ze  
Niemand luistert  
Nooit

## Geluk

Stel dat ik gelukkig was  
't zou zomaar kunnen wezen  
Dan zou ik liggend in het gras  
Gewoon een boekje lezen

Dan liep ik lachend in het rond  
Dan hoorde je me fluiten  
Dan voelde ik me in mijn sas  
Vanbinnen en vanbuiten

Maar omdat jij me net verliet  
Doe ik geen van die dingen  
Het past, het gaat, het lukt me niet  
Om nu te lopen zingen

Ik zit alleen, staar voor me uit  
Voel me totaal verloren  
Voor het geluk in liefde ben ik  
waarschijnlijk niet geboren

## **Deet**

Gebeurd met een D  
Gebeurt met een T  
Thee geschonken  
Idee idee  
Geboren

Heden voltooid  
Afgerond  
Onhoorbaar  
Onoorbaar  
Actief

Wie zegt  
Wie zwijgt  
Wie stemt toe  
Toe toe  
Toet toettoet

Het doet ertoe  
Het toed erdoe  
Daarom  
Dus  
Tevens

De thee getrokken  
De dee gedaan

## **Zoektaal**

Mijn deelwoorden heb ik voltooid  
Mijn persoon is gevormd  
Mijn wijs aangevoegd

Mijn voorwerpen lijden  
Onbepaald of bepaald  
Soms werken ze mee

Namen vallen  
Stammen verbuigen  
Versvoeten vinden  
de uitgang

Ik zoek enjambement  
Tevergeefs  
De kofschepen zijn  
achter mij verbrant

## **Diepdruk**

Een lichte plek op de muur  
kadert jouw afwezigheid  
De schroef verbindt  
toen en nu

De wand staat  
Het verleden ongekleurd  
Nog niet ingelijst  
De muurverf spierwit

## **Het land**

Het land zucht  
Onder wolken  
Onder stralen  
van stille sterren

Het land ademt  
Stijgt uit bodem  
Wasem van dauw  
over woelige wateren

Het land kreunt  
Van geslagen palen  
Diep verankerd  
in vaste grond

Ik loop  
Over het asfalt  
Over kinderhoofdjes  
Over gras

Ik stamp  
altijd even extra  
Op de brug

## **Sterrenstof**

Achter de façade  
wandelen mieren  
In de septictank  
zwemmen microben

Isotopen stralen  
in de ochtendzón  
Gegarsten klokken  
luiden voor vrede

We wandelen in  
het hoge gras  
Strekken sporen,  
alleen zichtbaar  
voor overvliegende  
drones, aangestuurd  
door  
iPad-mannen

Wat dichtbij is  
wordt veraf als  
je de telescoop  
omdraait

We wervelen als  
sterrenstof in  
kosmische stralen

## **Bankje**

De bank langs het grasveld  
draagt herinneringen  
Achtergelaten peuken  
ademen nostalgie  
Een vervormd blikje  
wacht op zijn statiegeld

Op het gras:  
Een lekke voetbal  
Een uitgebloeide paardenbloem  
Een door pitbull aangevreten  
eikentak

Ik zijg neer,  
ontschroef mijn koffiebeker  
en wacht,  
wacht vermoeid  
in het avondlicht

## **Vrije keuze**

Ik zie  
Jou  
Door gekleurde glazen

Ik hoor  
Jou  
Door een filter

Ik ruik  
Jou  
Van grote afstand

En dan  
Iedere keer weer  
Elke dag

Loop ik  
Als de sodemieter  
De andere kant op

## **Hotelovernachting**

Voor hij springt  
trekt de kunstschilder met zijn mondhoek

Achter de deur  
staat het water aan de lippen

Vroeger dan ooit  
stevent de luchtballon af op de kerktoren

Het golft  
Het rommelt  
Het is gedaan  
Want:

In het heden  
vervalt de tijd van de marathonloper,  
ligt de handdoek gevouwen op het kussen

## **Eer**

Op het veld van eer  
staan de stenen des aanstoots  
opgesteld in rechte rijen

Op het veld van eer  
zwijgen de woorden,  
in steen gebeiteld

Op het veld van eer  
liggen sloten waarvan  
sleutels zijn verloren

Op het veld van eer  
staat de tijd  
stil

Op het veld van schande  
dansen we, feesten we  
tot diep in de nacht  
In vrijheid, in extase

## **Alleen**

Als je me zou roepen  
zou ik rennen  
Als je me zou vragen  
zou ik antwoord geven  
Als je je alleen zou voelen  
kwam ik naast je zitten

Maar het blijft stil  
Je zwijgt  
Je hebt genoeg aan jezelf  
Dus kom ik  
Niet

## **Stok**

Rubber dempt het geluid  
van mijn stok  
Op de weg  
Op de brug  
Onderweg

Mijn gewicht rust  
op de punt  
Kreunend  
Blazend  
Moe

Er lopen paden  
voor me  
Eindeloos  
Verder  
Ver

Ik zet een stap  
Ik leun  
Op mijn stok

## **Vluchtweg**

Vlucht

Weg

Vluchtweg

Niet

Hier

Ergens anders heen

Waar

Heen

Waarheen

Weet

Niet

Maakt ook niet uit

Weg

Weg

Onderweg

Naar

Waar

Het beter is

Altijd

Weg

Verderweg

Alles

Weg

Waar we waren

Vlucht  
Weg  
Vluchtweg  
Nergens  
Meer  
Thuis

## **In jouw hoofd**

In jouw hoofd  
Leeft de zaterdag  
Slaapt de zondag  
Werkt de maandag

In jouw hoofd  
Schijnt de zon  
Bepaalt de maan  
Wijzen sterren de weg

In jouw hoofd  
Lokt de hemel  
Dreigt de hel  
Is de wereld slechts tijdelijk

Er passen vele zaken  
in jouw hoofd  
Maar ik  
Ik kan er niet bij

## **Open huis**

De deur staat altijd open  
als je langskomt  
Er is altijd plek

De deur staat altijd open  
We maken wel iets te eten  
Je kunt altijd blijven slapen

De deur staat altijd open  
Wie je ook bent  
Waar je ook vandaan komt

De deur staat altijd open  
Voor aanspraak  
Voor een luisterend oor

De deur staat altijd open  
Als je maar even beleefd  
toestemming vraagt

En goed je voeten veegt

## **Stille kracht**

Ik ben  
geen stille kracht

Ik heb  
geen doel

Ik ga  
geen vaste richting

Ik ben  
Gewoon

Ik ga  
Gewoon

De wind is  
De wind drijft

Als het tenminste  
blijft waaien

## **Mag ik?**

Mag ik  
Even dood zijn?  
Even niet leven?  
Even niet hoeven?  
Hoeven denken?  
Geen menig hebben?

Mag ik  
Gewoon zitten?  
Stil in een hoekje?  
Zonder verantwoordelijkheden  
Zonder moeten  
Zonder nu?

Het is  
Het blijft  
Het is  
Al moeilijk genoeg  
Dit leven  
Dit zijn

## **Eenzaam**

Ik ben alleen in mijn hoofd  
Alleen in de blik uit mijn schedel  
Alleen in geluiden van buiten

Niemand leest mijn gedachten  
Niemand voelt mijn gevoel,  
de warmte of kou van de avond

Jij streelt mijn arm  
Je kijkt in mijn ogen en hoopt,  
hoopt op een blik  
Een blik van herkenning

## **Venster op de wereld**

Ik trek me terug  
Uit de wereld  
In mijn hoofd  
Steeds meer

Ik begrijp de ander  
Steeds minder  
Verbaasd  
Over de mensheid

Dus peins ik  
Dus verbeeld ik me  
Dat niet ik gek ben  
Maar zij

## Open raam

De deur is dicht  
Gesloten met oranje sleutel  
Vergeten op lemen voeten  
Gevreesd in het avondland

Het raam staat open  
Vloeibaar in halfvolle fles  
Verzegeld tegen influenza  
Beneveld dankzij jou

De weg is afgesloten  
Stekelige braamstruiken groeien  
Als oude symfonieën  
Uitgevoerd in geel

De brug is opgehaald  
Aangelijnde dalmatiërs grommen  
Verstopt in de iglo's  
Van onze tijd

Nu is de dag  
Nu regent de middag  
Straks schijnt de nacht  
In stilte

## **Voetstappen**

Voetstappen in het zand

Richting waterlijn

Richting zee

Kleren op een hoop

Stille getuigen

Van jou

De zon gaat onder

Ik zie

Voetstappen

Richting waterlijn

Richting zee

## **Ertussen**

Ergens tussen jou en mij  
Ligt de waarheid

Ergens tussen rechts en links  
Het midden

Er is geen ruimte  
voor twijfel

Er is alleen de zekerheid  
Dat niets vaststaat

## **Boterham**

Een boterham  
met tevredenheid

Bord  
Mes & vork

Zestien  
stukjes

Ik prik  
Prik

Hap  
Slik

16 maal  
Tevredenheid

Vier minuten  
smaak

Van één  
boterham

Op één  
bord

## **Koffietijd**

(IM L.M.K.)

Koffie met melk  
Een zoetje

Een opgerold suikerstaafje  
Leeg

Twee mannen op leeftijd  
Het leven

Een doordeweekse dag  
Tweehoog

Ik wacht  
Tevergeefs

De tijd verstrijkt  
De koffie wordt koud

## **De fles**

In de fles  
zit een oplossing  
Een mix  
van bitter en zoet  
Een mengsel  
van hoop en liefde  
Een bron  
van doel en verlangen

In mijn glas  
drijft de kilte  
verdrinkt het heden  
lacht de dorst mij toe

Op de tafel  
staat een glas  
Op de tafel  
staat een fles  
Op de bodem van de fles  
verschuilt zich  
de vergetelheid

## **Brood**

Het komt van de bakker  
Het gist, rijst en bruint  
Achter gesloten deuren  
Thermisch beveiligd  
Wachtend op de korst

Doorkneed, doordesemd  
Vol van vezels  
Ambachtelijk vervaardigd  
Van vader op zoon  
Al eeuwen lang

Iedere morgen  
Wacht het  
Op ons  
En wij?  
Wij wachten op beleg

## **In de zandbak**

In de zandbak  
Bak ik taartjes

In de zandbak  
Graaf ik een diepe kuil

In de zandbak  
Stroomt het water  
door verdiepte geultjes

In de zandbak  
Strijkt mijn hark  
de plooiën glad

In de zandbak  
kan ik uren spelen

In de zandbak  
begrAAF ik  
ledere dag  
mijn jeugd

## **Flessen**

Ik verstop flessen  
In mijn bureaula  
In de boekenkast  
In het vriesvak

Vaak kan ik ze dan  
niet meer vinden

Maar als ik ze vind  
verstop ik ze opnieuw

Met mijzelf erin

## **Van ons**

Jij was er één van ons  
Wat dat is weet ik ook niet  
Ik kende je niet persoonlijk  
Ik heb je ooit zien staan  
Dat was alles

Iedereen was je vriend  
Wist wie je was  
Wist wat je deed  
Wist wat je dacht

Nu ben je dood  
Ze praten over je  
Dat ze je gekend hebben  
Dat ze je begrepen hebben  
Omdat je één van ons was  
Van hen

## **Schuilen**

Schuilen  
Samen  
Weggestopt  
Nergens heen  
Stil

Onder  
Het dekbed  
Warm  
Handen  
Blote buik

Bang  
Voor  
Wat komt  
Wat dreigt  
Strakjes

Nu  
Nog even  
Schuilen  
Wachten  
Op de dag

## **Aan de top**

Als een vis zonder rijwiel  
Als een voetballer zonder basket  
Als een steen zonder badmuts  
Zit je op je troon

Als een stoel zonder zijtakken  
Als een vogel zonder vinnen  
Als een oprijlaan zonder bladgoud  
Fixeert je blik

Zelfgenoegzaam kijk je  
Op de aarde neer  
Je pocht over je intelligentie  
Je prijst je harde hand

Het is je duidelijk  
Iedere dag weer  
Ieder uur  
Het is eenzaam aan de top

Maar wel aangenaam

## Lichtval

Het licht brandt  
op de eerste verdieping  
De gordijnen zijn open  
Het raam op een kier

Ik kijk naar boven  
Zie het plafond  
De planten op de vensterbank  
De rugleuning van je stoel

De bel is hoorbaar  
De muziek speelt  
Maar niemand doet open  
Niemand reageert

Het licht brandt  
op de eerste verdieping  
Het schijnt op de grond  
Voor mijn voeten

## Schaduw

Stil  
Een schaduw  
Langzaam  
Schuivend  
Verplaatsend  
Over de gebarsten tegels

In rust  
Naast peuken  
Platgetrapte kauwgom  
Opgelapt asfalt  
Scherp belijnd  
Afgetekend

Hij ligt er  
Het is niet  
Van belang  
Maar toch moest het  
Even  
Vermeld

Nu  
In deze woorden  
In deze stilte

## Voorwaardelijk

Als het licht niet brandt  
Als de klok niet slaat  
Als de hond niet blaft  
Als de bus niet gaat

Als de adem wasemt  
Als de wind hard waait  
Als de golven klotsen  
Als de molen draait

Als de velden nat zijn  
Van de vroege dauw  
Moet ik steevast denken  
Aan die neus van jou

## **Een gedicht is...**

Een gedicht is een gat in de ziel  
Een scheur waar gevoel uitpuilt  
Ongefilterd, ongecontroleerd  
Onbewust  
Vaak ongewild

Het komt:  
Blij of somber  
Soms duidelijk  
Soms abstract  
Altijd eerlijk

Het gedicht baant zijn weg  
Wringt zijn ellebogen  
Steekt zijn kop op  
Verheft zijn stem  
Brutaal

Een gedicht is een gat in de ziel  
Een scheur  
Waardoor licht binnenvalt

## **Alles**

Alles is gezegd  
Alles is gedaan  
Alles is geschreven

Dus zoeken we  
Dus vragen we  
Dus verlangen we  
Naar meer

Het klinkt verwend  
Het klinkt blasé  
Maar we kunnen niet anders

Hebben ze onderzocht  
Hebben ze geschreven  
Hebben ze gezegd

# Inhoudsopgave

Woorden.....	5
Afscheid.....	6
Nieuws.....	7
Nieuws.....	7
Hulp.....	8
Over de rand.....	9
Voldaan.....	10
Biologisch product.....	11
Voorbij.....	12
Lijfelijk.....	13
Geluid.....	14
Geluk.....	15
Deet.....	16
Zoektaal.....	17
Diepdruk.....	18
Het land.....	19
Sterrenstof.....	20
Bankje.....	21
Vrije keuze.....	22

Hotelovernachting.....	23
Eer.....	24
Alleen.....	25
Stok.....	26
Vluchtweg.....	27
In jouw hoofd.....	29
Open huis.....	30
Stille kracht.....	31
Mag ik?.....	32
Eenzaam.....	33
Venster op de wereld.....	34
Open raam.....	35
Voetstappen.....	36
Ertussen.....	37
Boterham.....	38
Koffietijd.....	39
De fles.....	40
Brood.....	41
In de zandbak.....	42
Flessen.....	43
Van ons.....	44

Schuilen.....	45
Aan de top.....	46
Lichtval.....	47
Schaduw.....	48
Voorwaardelijk.....	49
Een gedicht is.....	50
Alles.....	51





## Hier & nu

Hier en nu

Toen

Alles anders

Details volgen

Verdere info:

[www.kees-broersen.nl/oj/oj](http://www.kees-broersen.nl/oj/oj)