

Dingen die voorbijgaan

OJ Frère

Inhoudsopgave

Kuil	4
Het land.....	5
Sterrenstof.....	6
In duigen	7
Paasei	8
Nieuw leven*	9
Kikkerdril.....	10
Onderhuids.....	11
Bankje	12
Eindeloos	13
Optimisme*	14
Openbaringen.....	15
Nacht en ontij.....	16
Vleugelslagen	17
Hotelovernachting.....	18
Figuurzagen	18
Voor twee	20
Nu (alweer)	21
Geschonden.....	22
Coiffure.....	23
Niet opnieuw.....	24
Moe	25
Het einde*	26
Vacuüm	27
Babel	28
Open huis	29
Leeftijd	30
Bijeen	31

Bezinning	32
Het is... ..	33
Vrije keuze	34
Aphorisme 65.....	35
Politicologie	36
Tourmalet	37
AED	38
Klang(k)	39
Odyssee	40
Freud	41
The day after	42
Vroeg	43
Object	44
Filmpje	45
Onbereikbaar	46
Anders	47
Karakter	48
Vrijheid	49
Eer	50
Spoed	51
Wachtend	52
Alleen	53

* geschreven bij de schrijfgroep van het Straatjournaal

Kuil

Voor een ander
Voor mezelf
Gegraven, begraven kuil

Steeds gevuld
Willens, wetens
Dieper, dieper

Echo's klinken
Kalveren blaten
Even

Ik pak mijn schepje
Ik draag mijn emmertje
Steeds maar rond

Op het circuit
van Zandvoort

Het land

Het land zucht
Onder wolken
Onder stralen
van stille sterren

Het land ademt
Stijgt uit bodem
Wasem van dauw
over woelige wateren

Het land kreunt
Van geslagen palen
Diep verankerd
in vaste grond

Ik loop
Over het asfalt
Over kinderhoofdjes
Over gras

Ik stamp
altijd even extra
Op de brug

Sterrenstof

Sterrenstof daalt neer op gebreide truien
Kabels vastgelegd in groen en oranje
Rood tussen de lakens, op zwarte rechthoeken
Geplakt, stromend, welluidend

De olm is bewoond in statenloze droom,
in napalmbrandende cirkels, doorsneden
door lijnen en scherpe hoeken
In nostalgie

Masten in dystopie koesteren leugens
Vruchten van dorstige kelen
Platbodems van lucht

Een hoorn beërft de omgekeerde heiligheid
als de staart van de beer kwispelt
Het is niet toen
Het is niet nu
Het is niet straks

Het is sterrenstof
(dat neerdaalt op gebreide truien)

In duigen

De toekomst was gisteren
Vandaag heerst het verleden
Verpakt in cadeaupapier
Met strik en een kaartje

De toekomst ligt achter ons
Duigen markeren het pad
Tonnen gevallen
Op loten zonder prijs

Vandaag is nu
Morgen, morgen bestaat niet

Paasei

Nieuwe wegen
Naar oude huizen

Kortere schaduwen
Door hoger licht

De deur staat open
De klok heeft geslagen

Maar er is
Er is niets nieuws
Onder de zon

Alleen een koekoek roept
Zij heeft haar ei gelegd
In de oude paasmand

Nieuw leven*

Bloemen en bijen
Stuifmeel en stampers
Zouden die binnenkort
door het algoritme
ook verboden worden
als aanstootgevend?

Kikkerdril

Breedbekkickers kwaken
hun greep op de dag
Wintertruien waken
in stilte

Op hoge poten loop ik
door pasgemaaid gras,
sokken gestopt
op de maasbol

Er ligt oneindigheid
in het verschiet
Er liggen taken
op de loer

De grond schudt
De hemel scheurt open
De tijd breekt aan

En de kikkers?
Zij kwaken hun kikkerdril

Onderhuids

Emotie onderhuids
Ongrijpbaar
Achter het bewust

Binnen
Buiten
Krabben aan de korst

Het bloed kruipt
Kan niet
Gaat toch

Jeukend
Zeurend
Sluimerend

Het is
Het valt
In slaap

Ssst!

Bankje

De bank langs het grasveld
draagt herinneringen
Achtergelaten peuken
ademen nostalgie
Een vervormd blikje
wacht op zijn statiegeld

Op het gras:
Een lekke voetbal
Een uitgebloeide paardenbloem
Een door pitbull aangevreten
eikentak

Ik zijg neer,
ontschroef mijn koffiebeker
en wacht,
wacht vermoeid
in het avondlicht

Eindeloos

Begin van begin
Begin van midden
Begin van einde

Eindeloos begin
Middeloois middelbaar
Eindeloos

Over weg
Overweg
De weg over

Het is
Weer
Wind
Weer en wind

Maar we gaan
Begin
Midden
Einde
Eindeloos

Optimisme*

De mist trekt op
De blijk verruimt
Langzaam breekt de zon door

Het was donker
Verstopt in watten
Onzichtbaar

Maar nu
Nu is het over
Nu is het goed
Beter
Best

Helemaal

Openbaringen

Profeten orakelen als weggeworpen
agendablaadjes langs de snelweg
Visioenen gaan onder in avondrood

Tegen de waterval springen de zalmen
Op de rotsen slaan de
druppels dubbele regenbogen

Het rommelt in de put, waar de wolf
de stenen in zijn dichtgenaaide
buik vervloekt

We hebben grote oren
om beter te kunnen horen
We hebben grote ogen
om beter te kunnen zien

Er knabbelt iemand aan de
twee-onder-één-kap

Onze vingers steken door de tralies
De tralies van hoop
Hoop op verlossing

Nacht en ontij

Bij nacht en ontij
vluchten schimmen
in wit
Doorzichtig uit ooghoek
In neusvleugels opgevangen
Zwavelstaarten
Horens
Poten in hoefslag

In schemer
woekeren talenten
Lopen nimmer, immer
Van hoog
Van laag
Wapperend
In doodse stilte
In levendig wezen

Onwijzen sterven,
zweven hun wegen
Ondoden wijzen
Respectloos zwijgend
Dreigend wijdbeens
In de nacht
ledere nacht weer
Bij nacht en ontij

Vleugelslagen

Het valt zwaar op de maag
Stenen tafelen en dito bruidsbed
Bloeiende rozen naast acacia's
Zwaluwen schichtend naar insecten

Het zweeft boven de polen
Lichtende vlinderdasjes op drift
IJzervijlsel gevluht voor tornado's
Vliegenzwammen in zacht violet

Tussen de stamwortels kwijnt de rede
Het middelpunt der aarde lonkt
Heilzame achtergrondmuziek overstemt
gedachten aan doorverbonden lijnen

Voortvluchtig baant de zon haar weg
Alsof de rimpels niet waren gladgestreken
Alsof de put niet allang was gedempt
leggen we onze kalazhnikov neer
aan de voeten van de toekomst

Iedere ochtend weer

Hotelovernachting

Voor hij springt
trekt de kunstschilder met zijn mondhoek

Achter de deur
staat het water aan de lippen

Vroeger dan ooit
stevent de luchtballon af op de kerktoren

Het golft
Het rommelt
Het is gedaan
Want:

In het heden
vervalt de tijd van de marathonloper,
ligt de handdoek gevouwen op het kussen

Figuurzagen

De boog staat gespannen
De tanden naar beneden
Linksom
Rechtsom
Als het zaagje niet breekt
is over een half uurtje
de woningnood opgelost
Voor de mezen

Voor twee

In wetenschap van licht en donker
Van kort en lang en recht
ruiste de wind, verdiepte de tint

In kennis van tak en steel
Van rood en groen en geel
steeg het water naar de top

Als gevolg van tand en rand
Van doelgerichte beweging
stokte het gesprek telkens weer

Kelken boven voeten
Textiel geknoopt
De heuvels en het dal

In hoop op dons en veren
Op opstanding des vlezes
Lachten we te luid

Nu (alweer)

De eikenboomschors stempelt
spiegelbeeldletters op de bosgrond
Opnieuw worden oude uitvindingen
gestolen uit het collectieve geheugen
De droom wordt daad
De leugen regeert het marktplein
In nieuwe opstandingen, op oude sokkels

Het is afgelopen met de marathon
Sponsorsorens trekken stekkers uit dieselgeneratoren
onder applaus van de toegestroomde fans
als stil, ongemerkt het kalf verdrinkt
We draaien aan het hengsel en oogsten
slechts springende kikkers

AI, AI, AI
Het is de werkelijkheid
Het is een illusie
We staan erbij
We voelen ons dom

Geschonden

De vorm verbergt
Inhoud zonder doel
Doel zonder betekenis

Lucht hangt
Gebakken
Boven

Zwaar ligt
De maag
Onder

We nemen
Voetstoots
Aan

In
Geschonden
Eer

In
Verloren
Gezicht

Coiffure

Ik ben zojuist naar de kapper geweest
Het haar op mijn tanden zit weer
keurig in model

Niet opnieuw

Schot in vleugelslagen
slaan vinken door lensopeningen,
vliegen in de kubus
van het bestaan

Knoppen lopen pluisgewijs
Poten vangen een blauw zakje
Een gevierendeelde driehoek
roert de trom

Het plakt
Het kleeft
Aan zwarte zwanen
Aan de tafelranden van het slakkenhuis

Naderende verten klimmen
Grofwild steekt over
De mestkever graaft een gang
in maagdelijke gedachten

We peinzen
We piekeren
We onderzoeken
Maar de aarde blijft plat

Moe

(op z'n Rotterdams)

Moe

Geen puf

Geen energie

Uitgeput

Futloos

Niet gemotiveerd

Geen initiatief

Hangerig

Lamlendig

Moe

Moe

Moe

Moe?

Ja, hallo!

Stejje nie an!

Mot je zien

dat je pa word!

Het einde*

Het einde nadert
Dichtbij, dreigend

Bijna afgelopen
Voorgoed over

Ik ben er niet bang voor
Op dit moment
heb ik even geen tijd

Ik heb nu teveel pijn en jeuk

OJ Frère

1-4-2025

*één van de deelnemers
was niet geïnspireerd
hij was net geopereerd

Vacuüm

Ik speel verstoppertje
In niets
In stilte

Het woord zwijgt
De toon vervliegt
Letters dansen weg

Bladeren zijn gevallen
Rimpels glad
De wind ligt

Geen vogel zingt
Geen hond blaft
Geen haan kraait

Ik speel verstoppertje
Ze vinden me niet

Babel

Uit ivoren torens klinken woorden
Klanken, vervlogen in holle zuchten
Vaten, betrommeld zonder ritme

Op lege vellen verschijnen tekens
Stiften worden aangeboden,
verworpenen grabbelen in lucht

Schermen liggen verlicht
Opegevouwen in nullen
Temidden van een verdwaalde één

We spreken
We oreren
We dragen voor

Nu de bel voor ons luidt
Ontkurken we de fles,
verzamelen we hakhout,
leggen we de zaagvis op de barbecue

Open huis

De deur staat altijd open
als je langskomt
Er is altijd plek

De deur staat altijd open
We maken wel iets te eten
Je kunt altijd blijven slapen

De deur staat altijd open
Wie je ook bent
Waar je ook vandaan komt

De deur staat altijd open
Voor aanspraak
Voor een luisterend oor

De deur staat altijd open
Als je maar even beleefd
toestemming vraagt

En goed je voeten veegt

Leeftijd

Steeds meer
aantrekkelijke vrouwen
gaan mij
een vriendelijke
oude man vinden

Bijeen

In hoeken
Achtergelaten
Verzameld
Op een hoop

Uitschot
Afschot
Verworpen
Verweesd

Liggend
Leunend
Op en over
Samen

Niet lang
Daarna slechts
Getuigend
Als litteken

Bezinning

Zicht op zijn vanbinnen
Buitenbeentje op weg
Langzaam doordringen tot wezens
Gaan, gaan in grijze nabijheid

Het licht valt door scheuren
Gaten in het bewustzijn
Fluoriserende plekken in het geheugen

We drukken op pijnpunten
Hinkelen over naden in stoeptegels
Volgen de draad in het labyrint

Terwijl we zoeken
flakkert de kaars van weemoed,
klinken tonen in de verte
Het geluid van het naderend bloemencorso

Het is...

Het is
Niet mijn schuld
Niet mijn stem
Niet mijn strijd

Het is
Jouw schuld
Jouw werk
Jouw initiatief

Dus
Jij moet stoppen
Jij moet ophouden
Jij moet er een eind aan maken

Want

Het is
Niet mijn strijd
Niet mijn stem
Niet mijn schuld

Vrije keuze

Ik zie
Jou
Door gekleurde glazen

Ik hoor
Jou
Door een filter

Ik ruik
Jou
Van grote afstand

En dan
Iedere keer weer
Elke dag

Loop ik
Als de sodemieter
De andere kant op

Aphorisme 65

Niet iedere vrijheid heeft vleugels

Politologie

Omdat
Vandaag
Niet kan
Niet wil
Vluchtig verloren
Binnenste buiten
In alles
Te horen
Zachtluide
Verstaanbaar in weelde
Getemd
Laakbaar
Snel

Daarom
Getekend
Geweest verweesd
In stilte vergaan
Toen
Voortaan
Is het
Altijd kwijt
Vertrok het
Op tijd

De noorderzon
Draait van west
Naar zuid
Naar oost
Om de oogst
Te beschermen
Tegen regen
Daarom!

Tourmalet

Er lopen lijnen in diepe afgrond
Berichten, verstopt in trilling
in lichtsnelheid tussen palen

Er lopen stralen in ijle lucht
Ongebroken tot ze vallen op
het glazen plafond van afgunst

Tonen vervliegen
Materie verteert
Zuiverheid zweet
op onbedekte benen

Ik fiets de heuvel op,
verzet de berg onder mij
Gestaag malend, stampend
De streep getrokken in het midden

AED

Spieringen en kabeljauwen
Haken en ogen
Samen alleen
In regen en drup

Van hoed en rand
Lopen hazen in zeven sloten
Huilen wolven in het bos
Wikken weegschalen

Eiken wijken voor wegverkeer
Over woeste baren gevaren
Verdwenen in de draaikolk
Verloren op de speelweide

Het lijkt wat het is
Het komt zoals het gaat
Maar het klopt niet
Totdat een massage
de zaak op gang brengt

Het werkt dus!
Dacht ik het niet!

Klang(k)

Klang KLANG

Klang klang klank

K k k klankbang

Bang voor

Bang voor klank

Bang voor wanklank

Beng!

Zang ZANG

Lang zang gezang

Z z z zuiver zang

Blij met

Blij met zang

Blij met feestzang

Tralala!

Moe MOE

Moe moe doodmoe

M m m meer moe

Moe van

Moe van moeite

Moe van luistermoeite

Pfff!

Geluid GELUID

Luid luid geluid

G g g pestherrie

Raam dicht

Buiten

Niet uit

Toch uit

RUST

Odyssee

Als in vreemde wanen
vrome vrienden hun passie preken
Als wrange vruchten overrijp
vallen van doorgebogen takken
Als ongehoorde Sirenen zingen
ter lering en vermaak
Sjokken we te hoop

We slenteren zonder doel
zonder gevoel
als lichtend voorbeeld van inertie
als trekker op een natte vloer
als roeisloep tussen elektrische kano's
de draaikolk tegemoet

De paarden van de mallemolen steigeren
De touwen van de schommel rafelen uit
We draaien rond, aangedreven
door sputterende tweetaktmotoren,
dronken van middelpunt zoekende kracht,
verloren in de Odyssee van het verleden

Op zoek naar vrijers om te doden

Freud

Uit diep
Uit onduidelijk
Uit ongrijpbaar
Komt het
Borrelt het op
Steekt het de kop

Zonder weet
Zonder bewust
Zonder doel
Ineens
Naar boven
Gestoven

Hier dus
Nu dus
Present
Aanwezig
Gedocumenteerd

Dank u
Meneer Freud

The day after

Nu niet
Nu even niet
Wacht maar
Tot straks

Nee
Geen woorden
Geen discussie
Geen gedoe

Laat het
Asjeblieft niet
Stilte graag
Niet doen

Eerst tanden
Eerst plens water
Eerst ibuprofen
Dan koffie

Daarna
Kan het weer
Misschien

Vroeg

Gisteren was teveel
Van horen, van verhalen
Van zien, van beeld
Gisteren schaduwde vooruit

Vandaag is het stil
Geen geluid, geen aandacht
Geen vragen, geen verzoek
Vandaag kijkt terug

Maar het is nog vroeg
Misschien komt het allemaal nog

Object

Het goudschaaltje weegt
grammen van woorden
Kilo's gedachten liggen
Onuitgesproken, opgeborgen
Zwijgend als potgrond

De kweektuin ligt verlaten
De provisiekast puilt uit
We beschouwen de zin

Edelmetaal blijft beleggingsobject

Filmpje

Wanneer het door muren
van beton dringt
Dat er een buiten is
Dat daar licht is
Dat daar dieren wonen
En mensen

Wanneer het dak
niet langer afschermt
Tegen stralen
Tegen druppels
Tegen hartstocht
En gevoel

Wanneer de oren
kunnen horen dat
Er een wereld is
Er iets anders is
Er veel meer is
Dan jij

Dan wordt het tijd om
het nieuwste kattenfilmpje
dat A.I. je heeft gestuurd
nog maar eens goed te bekijken

Onbereikbaar

Breed is de leegte
Onbereikbaar de overkant
Diepte van stille wateren
De grond onder mijn voeten
zuigt, plakt, houdt vast

Er klinkt geen stem
Er is geen muziek
De nabijheid zwijgt
In de verte een kerkklok
Verder heerst er stilte

De stilte van eenzaam
De stilte van dood

Anders

Anders dan anders
Afwisselend
Niet gewoon
Verrassend
Vernieuwd
Baanbrekend
Ongehoord
Ongezien
Inventief
Vernieuwend
Geniaal bedacht

Nou, nou
Poeh, poeh
Daar heb je moeite voor gedaan!
En erg veel stelt het
eigenlijk niet voor

Karakter

We katadreuffelen voorbij
Titaantjes in een stenen bruidsbed
Avonden die nooit meer slapen
In de eeuw van onze vader

Altijd hebben we gelijk
Omdat we veel hebben geleden
In de junival, in de Mei
Het is ik, ik, ik, Made in USA

Blokken knorren op het wilde feest
Opwaaiende zomerjurken dromen zich af
Onze waarde is weerloos
Maar uiteindelijk,
uiteindelijk hopen we
de hemel te ontdekken

We blijven helaas slechts
ellendige nietsnutten die
achttien doden sterven

Vrijheid

Aan draden vliegen roofvogels
boven meeuwennesten
Vluchten regenwulpen strijken
neer op nabijgelegen dodenakkers

De vlag wappert
De bazuin schalt
In kelders schuilen muizen
voor het kwaad dat kat heet

Op het juk van melkmeisjes
rust de verantwoordelijkheid
Schouders en knieën knikken
ter goedkeuring

Als de vrijheid roept
Als de deuren van slot gaan
Als de monden openen
om eindelijk de waarheid
te kunnen zeggen

Eer

Op het veld van eer
staan de stenen des aanstoots
opgesteld in rechte rijen

Op het veld van eer
zwijgen de woorden,
in steen gebeiteld

Op het veld van eer
liggen sloten waarvan
sleutels zijn verloren

Op het veld van eer
staat de tijd
stil

Op het veld van schande
dansen we, feesten we
tot diep in de nacht
In vrijheid, in extase

Spoed

Goedemiddag

Dit gesprek kan worden opgenomen
voor trainingsdoeleinden en kwaliteits-
verbeteringen

Om u beter van dienst te kunnen zijn
volgt nu een keuzemenu

Luistert u s.v.p. dit bericht volledig af
voordat u een keuze maakt

U krijg zeven keuzemogelijkheden

Voor spoed toetst u een één

Wachtend

Het is niet acuut
Het kan best nog even
Er is geen haast bij

De klokt tikt de seconden weg
Minuten verstrijken
Worden uren
Worden etmalen
Wij malen er niet om

Op houten keukenstoelen
Onder het felle tl-licht
Wachten we
Verwachten we
Wachten we
op Godot

Alleen

Als je me zou roepen
zou ik rennen
Als je me zou vragen
zou ik antwoord geven
Als je je alleen zou voelen
kwam ik naast je zitten

Maar het blijft stil
Je zwijgt
Je hebt genoeg aan jezelf
Dus kom ik
Niet