

Boven de waterlijn

OJ Frère

Inhoudsopgave

Verboden	4
Toekomstvisioen	5
Nero	6
Idealen #415	7
Abstract	8
Op het spoor	9
Snelverkeer	10
Cum libello	11
Boterham	12
Voetstuk	13
Hij	14
Koffietijd	15
Gras	16
Veel te vroeg	17
De weg	18
Vlag	19
Belevenissen	20
Seizoensproduct	21
Spiegelbeeld	22
Beurt	23
Achtertuint	24
Schaduw	25
Heilig	26
Gelui(d)	27
Marktwerking	28
De fles	29
Schapen.....	30
Scheef	31

Kak.....	32
Terug.....	33
Laagwater.....	34
Opgewacht.....	35
Afvalputje.....	36
Stille weemoed.....	37
Ochtendwaan.....	38
Hondentaal.....	39
In de zandbak.....	40
Rotsvast.....	41
Druk, druk, druk.....	42
Verhaaltje.....	43
Veilige haven.....	44
Cyclus.....	45
Mijlpaal.....	46
Routineus.....	47
Conflict.....	48
Eén woord.....	49
Jij en ik.....	50
Stille kracht.....	51
Minimalistisch.....	52
Maria Hemelvaart.....	53
Het is uit.....	54

Verboden

Het is verboden
Het mag niet
Niet toegestaan

Niemand weet waarom

Je gedraagt rustig
Je geeft geen overlast
Men merkt er niets van

Maar toch

Is het verboden
Om hier
te lopen

Toekomstvisioen

We willen vruchten plukken
Van dagen in mierzoete saus
Met linkerhanden
In vluchtige ademtocht
In danszalen vol zachte stappen

We willen uren voeden
Met vederlichte drijvende bokken
In voor- en tegenspoed
Verloren gegaan
In tranentrekkende miezerregen

We willen het doel bereiken
In gelouterde samenzang
In verduisterde lichtkoepels
Steeds aangedreven
Door gewonden elastiek

En wanneer we klaar zijn
Zullen we voor altijd
De deur open laten staan
Naar de nieuwe wereld
Naar de eeuwige stilte

Nero

We roeien met riemen
We drijven met de zweep
van geld
van ambitie
van angst

We lopen te hoop
We zoeken excuses
voor woede
voor haat
voor wij

Soms, heel soms
is het even stil,
blijft de mond gesloten
is de focus zoek
zwijgt de verbeelding

Tot Nero glimlacht
Tot de keizer weer spreekt

Idealen #415

Vluchtig luchtig
Over boven
Bovenover
Zwevend

Zwaar maar waar
Op de hand
In de ruimte
Levend

Ideeën dalen
Idealen
Leven, even
Zonnestraal

We lopen, hopen
Illusies kopen
ons eigen sprookje
Allemaal

Abstract

Ik schilder
met woorden

Maar het blijft
abstract

Op het spoor

Er is actie in klein
Marges lokken als finishlijnen
De helden halen hun gram
als ze vechten voor erkenning
als de strijd wordt gestreden
om de gunst van de like

Langs smalle wegen
rijden driewielers in colonne,
steppen bejaarden
foeterend op de jeugd
klagend over het weer
en de kwaliteit van de koffie

Grootsheid stralen we uit
Selfieënd tegen de achtergrond
van een overbelichte zonsondergang

We verachten het kleine,
lopend over het water,
hangend aan de lippen
van influencers en spotvogels

De trein vertrekt
De airconditioning zoemt
De lichten springen aan
zodra we de tunnel binnenrijden

Het open einde lokt

Snelverkeer

Asfaltpijlen wijzen
Rechts, links, rechtdoor

Lijnen strepen af,
dwingen, bakenen

Het stoplicht knipoogt
verleidelijk:
“Doe het nu!
Straks mag het niet meer”

Cum libello...

Ongeïnspireerd, verdronken in de tijd
gaat de vergelijking mank

Clichés liggen op de plank
Alfabetisch gerangschikt

Pennen zijn omgesmeed
tot ploegscharen

Anapesten trekken zich
beschaamd terug

Literatuur en lectuur
genderneutraal samen

Het rijmwoordenboek ligt
beduimeld in een hoek

Ik zit in een hoekje en lees

Boterham

Een boterham
met tevredenheid

Bord
Mes & vork

Zestien
stukjes

Ik prik
Prik

Hap
Slik

16 maal
Tevredenheid

Vier minuten
smaak

Van één
boterham

Op één
bord

Voetstuk

Ik zit hier op mijn piëdestal
De omstanders zien mij
Ze wachten glimlachend en blij
Hopen dat ik niet val

Ik kijk uit serene hoogte neer
Op het gewone volk
Daar op mijn voetstuk, op mijn wolk
Predik ik mijn leer

Ik ben de waarheid en het licht
De zekerheid, de weg
Ik ben een baken voor uw hoop

Vandaar dat ik in dit gedicht
Het nog een keertje zeg
Geluk: het blijft te koop

Hij

Hij hangt
Eerst was hij
gevallen
Maar hij stond op

Hij hangt
Even prikken
Doet-ie het nog?

Hij hangt
Straks
Over drie dagen

Mag hij
Weer opstaan

Koffietijd

(IM L.M.K.)

Koffie met melk
Een zoetje

Een opgerold suikerstaafje
Leeg

Twee mannen op leeftijd
Het leven

Een doordeweekse dag
Tweehoog

Ik wacht
Tevergeefs

De tijd verstrikt
De koffie wordt koud

Gras

Tussen stenen
Langs de randen
Tegen de muur

Opgeschoten
Frisgroen
Bruin verdord

Gemaaid
Geknipt
Gebroken

Op jouw graf

Veel te vroeg

Het is te vroeg
Te snel
Nog niet klaar
Niet af

Dus wacht
Even
Een ogenblik
Een minuutje

Jij bent
Altijd zo snel
Zo haastig
Veel te vlug

Dus even
Rustig aan
Langzaam
Kalm

Asjeblijft

De weg

Zwarte tongen spreken
Duiveldrijvende heelmeeesters
klitten samen tot graniet
Onder het uitspansel van de geest

Pijen dragen lange messen
Stemmen verheffen de menigte
In hemelse glorie wacht
de leister vastgeklemd in de vuist

Het is verloren
Het vergaat
Het verdamppt
In eeuwigheid

Wanneer het carillon zwijgt
Wanneer de bazuin schalt
Wanneer de nood breekt
wordt de wet wet

Wordt de weg waarheid

Vlag

Altijd
Loopt de vlag vooruit

Altijd
Klinken verstaanbare stemmen

Altijd
Is de reden ver weg

Van afstand
Dichtbij gekomen
Verplaatst
Verlegd
Verloren

Nooit
Was het hier

Nooit
Was het zo erg

Nu de vlag wappert
In de avondwind

Belevenissen

Mijn oren horen
geen gladde wegen
Mijn voeten zien geen gevaar
Mijn neus voorvoelt
geen schreeuwende kleuren
Op mijn bord, in mijn soep
drijft een haar

Mijn vingers willen
de wereld ontdekken
Mijn tenen, zijn krommen gedwee
Mijn knieën, ze knikken
Mij hurken, ze schurken
En dit maak ik
echt allemaal mee

Seizoensproduct

Vanavond
Volgt kille stilte
op grijze lucht

Vanavond
Zucht de grond
onder miezer

Vanavond
Dekt ons een deken
van druppels

We schuilen
Tevergeefs

We wachten
Op morgen

We vertrouwen
op het wisselen
der seizoenen

Spiegelbeeld

En dan
Plotseling
Ongemerkt
Van de ene op de andere
Ineens

Ze zeggen
Dat het meevalt
Dat je toch
Alles nog
Niet merkt

Maar je kijkt
Om je heen
In de spiegel
Naar jezelf
Je gezicht

En dan
Plotseling
Overduidelijk
Zie je het
Besef je het

Je bent oud

Beurt

Vreemde vogels vliegen
over stille vlakten
over woelige wateren

Waar de wensen wachten
doorleven we dromen
wijzen we op wonderen

Bij eb valt de stroom uit
In donker geen licht
Hemels verdwijnen in sterrenlucht

Ik wortel in de aarde
Steek mijn vingers op
Maar ik ben niet aan de beurt
Nog niet
Nu niet
Nooit niet

Achtertuint

In de Tuin der Lusten
bloeien vreemde bloemen
zingen onbekende vogels
in naakte bomen

Opgewonden lopen we
van de een naar de ander
van man naar vrouw
van vrouw naar man

Er is geen liefde
Er is geen romantiek
Er is alleen de drang,
de dwang van lust

In de Tuin der Lusten
lokt de onbekende
en prijzen we de avond
ledere dag

Schaduw

Stil
Een schaduw
Langzaam
Schuivend
Verplaatsend
Over de gebarsten tegels

In rust
Naast peuken
Platgetrapte kauwgom
Opgelapt asfalt
Scherp belijnd
Afgetekend

Hij ligt er
Het is niet
Van belang
Maar toch moest het
Even
Vermeld

Nu
In deze woorden
In deze stilte

Heilig

Streng beelden staan
Op sokkels
In nissen

Dwingend
Humorloos
Compromisloos

Ze wijzen de Weg
in sombere gebouwen
Slechts verlicht
door flakkerende kaarsen
verkrijgbaar bij de zelfbedieningsbalie

Afrekenen in de gleuf s.v.p.

Gelui(d)

Als de klok voor ons luidt
Lopen we
Verzamelen we
Met elkaar
In processie

Als de klepel roert
Is de menigte
Samen
Verenigd
Eén

Omdat we oren hebben
Horen we de oproep
Gehoorzamen we
De dwang
Zonder discussie

Marktwerking

De markt werkt
In aanbod
In koop
Iedere woensdag
Iedere zaterdag

We vragen
We loven en bieden
We dingen af
We kopen

Ik loop langs
Trap op
Trap in
Word gewogen
Ik ben te licht
Voor een daalder
Voor ouderwets geld

De fles

In de fles
zit een oplossing
Een mix
van bitter en zoet
Een mengsel
van hoop en liefde
Een bron
van doel en verlangen

In mijn glas
drijft de kilte
verdrinkt het heden
lacht de dorst mij toe

Op de tafel
staat een glas
Op de tafel
staat een fles
Op de bodem van de fles
verschuilt zich
de vergetelheid

Schape

Schape
hebben geen doel
Ze grazen links
Ze grazen rechts
Ze blaten

Schape
hebben geen doel
Ze zijn

Scheef

De verhoudingen liggen
helemaal scheef
Ik houd van recht-toe-recht-aan
Maar dit?
Helemaal scheef

Er zit geen lijn meer in
Helemaal niets
Vroeger viel het allemaal wel mee
Maar nu?
Het lijkt nergens op

Overal
Maar dan ook overal
Ja totaal
Zonder uitzondering
Ligt het scheef

Daarom ik vraag u:
Help mij
Want alleen samen
Met vereende krachten
Kunnen we de klus klaren

Dus hup,
De schouders eronder!

Kak

Zwatel watel ratel
Vedel wedel bedel
Klieder vieder bieder
Voor door koor

Zonder konder onder
Zever bever klever
Achter jachter wachter
Loop koop hoop

Kiezer viezer miezer
Wetel ketel zetel
Hater prater kater
Wacht dacht zacht

Krudel budel vudel
Water klater snater
Stille nacht van leven
Bam Bam
Poep

Terug

Ik ben er weer
Terug van weggeweest
Heb je me gemist?

Het was fijn
Goed voor me
Er even helemaal uit

Je kunt het je niet voorstellen
Wat een verademing
Jou even niet om me heen te hebben

Ik heb genoten!
Ik ben totaal tot rust gekomen
In mijn eentje

Maar nu ben ik er weer
Terug van weggeweest
Ben je niet blij?

Laagwater

Op het droge
Gevallen
Gestrand

Verdergaan
is onmogelijk

Je hebt gedreven
Bent gedreven

Maar nu
Droog

Je wacht
Je ligt
Stil
Roerloos

Totdat
Straks
Het water komt

Maar nu
Zit je
Vast
Vast in het zand

Opgewacht

Er passen veertien dagen
in een week
Als uren vervagen tot minuten
Als we ogenblikken sluiten voor nu
Seconden tikken hun weg
Momenten komen op gang

Er is een meter ruimte
tussen twee voeten
Als mijlen voorbijsluipen
Als duimen ronddraaien
Ellen buigen opnieuw
Tenen testen het water

Wie het ziet kan het horen
Wie het zegt wordt geloofd
In eeuwige beweging
In eeuwige rust

De kracht wordt verspeeld
met gestoken kaarten
Als het bed is opgeschud
Als het boord is gestreken
De roulette draait rond
Wachtend op de morgen

Afvalputje

Wij bieden u
Een panoramisch uitzicht
Over alles
Over wat er gebeurt
Dichtbij en in de verte
Aan de horizon

U bent er vlak bij
Op het puntje van uw stoel

We bieden
Diverse warme
en koude dranken
Snacks
en een lichte maaltijd
Tijdens uw verblijf

Desgewenst zorgen wij
voor gehoor-
en oogbescherming

Stille weemoed

Mijn jasje waait in de wind
Als een paal boven water
In het oog van de storm

Mijn neus staat één kant op
Tot compromissen bereid
In goed overleg

In mijn wereld
Zwijgt de rede
Verwateren kleuren
In het licht van de maan

Mijn voeten verdampen
Er valt sneeuw in de zomer
Op een roze parasol

Ik slenter, ik loop
Van A naar B
Van alfa naar omega
Van links naar rechts

In mijn doelloosheid
In mijn stille weemoed

Ochtendwaan

Water wandelt van muren
Trapboten spiegelen
Langzaam stijgt de aalscholver
Vleugels zonder geluid

De bank staat op zijn grondvest
De schaal van Richter schudt
Zakjes voor hondenpoep
Bakken voor onleuke uitingen

De zon schijnt
Het asfalt plakt
Damp van verrotting stijgt op

Op de invalidenplaats slaat het uur
Ik been langs
Verdiept in mijn beeldscherm
Verstopt in de waan van de ochtend

Hondentaal

Ik wil alleen maar spelen
Maar ik zit aan de lijn
Ik zou, zo zeggen mensen
veel te gevaarlijk zijn

Er lopen hier veel hondjes
en hun baasjes in het bos
Zij mogen lekker rennen
Maar ik, ik mag niet los

Dus loop ik vaak te brommen
Tegen alles en iedereen
Dat doe ik uit frustratie
Want ik ben niet gemeen

En via mijn gekwispel
doe ik de wereld kond
Da's mijn manier van zeggen
"Ik ben een lieve hond!"

In de zandbak

In de zandbak
Bak ik taartjes

In de zandbak
Graaf ik een diepe kuil

In de zandbak
Stroomt het water
door verdiepte geultjes

In de zandbak
Strijkt mijn hark
de plooiën glad

In de zandbak
kan ik uren spelen

In de zandbak
begrAAF ik
ledere dag
mijn jeugd

Rotsvast

Scheuren zijn zichtbaar
Deuken diepen uit
De krassen tonen
Boven de waterlijn
In het volle zicht
van geloken ogen

Onder de ruïne van de tempel
rusten antieke maagden
Tussen de menhirs van de geschiedenis
lopen draden van wol

Men kijkt op ons neer
Men ziet naar ons op
Terwijl wij onze camper parkeren
op het grasveld van verbeelding
op de rots van vertrouwen

Druk, druk, druk

We stappen

In

Op

Uit

We springen

Van

Door

Over

En als dat is gelukt

vallen we neer

In

ons bed

Om uit te rusten

Om te wachten

Op nieuwe energie

Voor morgen

Verhaaltje

Toen

En toen
En toen
En toen
En toen

Daarna

En toen
En toen
En toen
En toen

Vervolgens

En toen
En toen
En toen
En toen

Was het uit

Veilige haven

In veilige haven
Lig ik
Achter de golfbreker
Aan dikke tros
Langs de kade
Onder de storm
Veilig vast
Samen
Met jou

Cyclus

Het licht verdwijnt
Met rase schreden
De lucht daalt
Op donkere grond
In de middag
In de westenwind

Vliegende vissen
bedelen om water
Clownsgezichten
bepalen het nieuws
Op zondag
Op de rustdag

De deur staat open
Het licht is gedempt
Nu het gouden kalf
verdronken is in miswijn
Achter de coulissen
Achter het gordijn

We kijken en blijven staan
Halen opgelucht adem
Er wordt geen regen verwacht

Mijlpaal

Als een paal boven water
Vastgesteld
Vastgelegd
Zeker

Als baken van onverzettelikhed
Zichtbaar
Kenbaar
Duidelijk

We weten wie je bent
We weten waar je voor staat
Nu, toen, altijd

Dus slijpen we onze messen
We halen hakbijlen uit het vet
We oliën onze kettingzaag

Het is genoeg geweest!

Routineus

Het is altijd weer
Steeds opnieuw
Eender en hetzelfde
Iedere dag
Van ‘s morgens vroeg
Tot ‘s avonds laat
Hetzelfde

De hele dag
De hele week
De hele maand
Ieder jaar weer
Elk seizoen
Voorspellen we het
Weten we het

Nooit veranderd
Lijkt het steeds weer
Is het telkens
Wat het was
Als een blauwdruk
Als een cliché
Als een routine

Houdt dat nou eindelijk
eens op?

Conflict

Betonnen muren
staan tussen jou en mij
Wanden zonder ramen
Deuren zonder sleutels

We kijken door brillen
met matglas
naar elkaars wereld
We horen de kreten niet

Ik niet
Jij niet

Alleen anderen weten
Alleen anderen zien
Alleen anderen horen
Wij niet

Gisteren niet
Nu niet
Nooit niet

Eén woord

Eén woord
is voldoende

Eén woord
volstaat

Geen discussies
Of eindeloos
Gepraat
Gezwets
Gezeur

Eén woord
zegt alles
wat gezegd
moet worden

Het geeft
de grens
de limiet
duidelijkheid

Eén woord
moet voldoende zijn:

Nee!

Jij en ik

Jij en ik
Lopen samen

Jouw neus
op de grond

De mijne
in de lucht

We ruiken
de dag

We besnuffelen
de wereld

Iedere ochtend
opnieuw

Stille kracht

Ik ben
geen stille kracht

Ik heb
geen doel

Ik ga
geen vaste richting

Ik ben
Gewoon

Ik ga
Gewoon

De wind is
De wind drijft

Als het tenminste
blijft waaien

Minimalistisch

De wereld wordt kleiner
Een bolletje bij het ontbijt
Een stofje in oneindig vacuüm

Wij worden steeds groter
Opgepompt gezwollen
Ballonnen op de vlucht

Op de rommelmarkt
kopen we herinneringen
In de wolken zweven beelden

We strelen ons ego
Trekken onze handen
van de werkelijkheid af

De roulette stopt
Het balletje rolt door
Steeds maar door
Zonder wrijving

Maria Hemelvaart

(een liedje)

Het is Maria Hemelvaart
Hoera hoera hoera
Zij zit nu op de wolken
Dat doen we haar niet na (2x)

Zij is er samen met haar zoon
Wat zijn we heden blij
Wat hij was al een tijdje dood
Hij stierf voor jou en mij (2x)

Om dit goed te herdenken
Gaan we vanmiddag naar de mis
Zodra de klokken luiden
Weten we dat het zover is

Want

Het is Maria Hemelvaart
Hoera hoera hoera
Zij zit nu op de wolken
Dat doen we haar niet na (4x)

Uit

Het is uit
Het sprookje
Het boek
De droom

In het begin hadden we
verwachtingen
Bij de start was alles
nieuw

Maar nu is het
Afgelopen
Beëindigd
Klaar