

Vorbereidingen (23/4)

Het is nu eind april en we zijn langzamerhand toe aan een nieuw seizoen.

De boot is twee weken geleden weer in het water gegaan en de zeilen zitten er op. Daarnaast zijn er diverse onderhoudswerkzaamheden verricht, zoals nieuwe antifouling, een nieuwe schroefasanode en het vastzetten van de plankjes op de achterpiek. Het meest hebben we ons zorgen gemaakt over de watervoorziening. Op de laatste dag van onze tocht vorig jaar bleek er een lek te zitten in het drinkwatersysteem. Nog een geluk dat zich dat pas openbaarde op het Noordzeekanaal toen ik koffie wilde zetten: geen water. We vermoedden een lekkende of losse slang. Maar het probleem is dat de achterpiek nauwelijks bereikbaar is door het hele kleine mangat. We hebben het met angst en vrezen voor ons uit geschoven. Een week geleden ben ik samen met vriend Gio gaan zoeken. Het bleek inderdaad een losgeschoten slang te zijn, waarschijnlijk veroorzaakt door de nieuwe waterpomp die we in Frankrijk hebben gemonteerd. Die leverde 2,8 bar druk in plaats van de 1,8 van de oude pomp. Dan wil zo'n slang nog wel eens losschieten. Kortom, inschuiven, slangenklem vastdraaien en klaar waren Gio en Kees.

Nu bereiden we ons langzaam voor op een vertrek. Dat moet in elk geval naar het zuiden want de Buitenhuizerbrug tussen Haarlem en het Noordzeekanaal blijft voorlopig gestremd. Dit jaar blijven we in Nederland. Eerst maar eens uitgebreid Zeeland bezoeken en dan naar de Wadden.

Wanneer we precies vertrekken is nog niet helemaal duidelijk.

Wordt vervolgd, dus.

Verdere plannen (4/5)

Eigenlijk waren we van plan komende donderdag na de laatste afspraak (tandarts) weg te gaan, maar de weersverwachting voor het weekend is niet geweldig. Dus doen we nog even rustig aan. Daar komt bij dat ik op Hemelvaartsdag mee wil doen met het festival van de Haarlemse Dichtlijn. Dan lezen zo'n honderd dichters op verschillende locaties in de stad hun werk voor. In de festivalbundel is een gedicht van mij opgenomen en ik word dan ook verondersteld het een en ander voor te dragen. Het festival is ieder jaar een hele happening, die deze keer begint in de Koepel, de oude gevangenis die is omgebouwd tot bioscoop / cultureel centrum. Ik was eigenlijk van plan om er voor terug te reizen naar Haarlem, maar temperatuur en weder dienende vertrekken we nu maar na Hemelvaart.

We willen dit jaar ook eens serieus kijken naar een motorboot(je). Lange zeiltochten naar de Oostzee zien we niet zo erg meer zitten, Frankrijk kennen we wel en Engeland is onmogelijk vanwege Ollie. We zouden het erg leuk vinden om de binnenwateren wat meer te gaan verkennen. Dat is alleen wat lastig met een kiel van 1,80 en een mast van 15 meter. Dus zijn we ons aan het oriënteren op een andere boot. We hebben er geen haast mee, maar we gaan onze ogen eens goed openhouden.

Ook dit wordt weer vervolgd.